

Souburgsche

waarin opgenomen 't Putje



Courant

Mei 2015
- verschijnt sinds 1894 -

Oost-Souburg op zijn mooist in Hof Kromwege

Werk in uitvoering

Onder de titel "Werk in uitvoering" brengt de Souburgsche Courant de komende tijd telkens een project in de dorpen onder de aandacht, waar een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van ons leefgebied. Het eerste onderwerp daarin is de herontwikkeling van de wijk rond Dorpshuis "De Zwaan", bij het begin van het project "Hof Kromwege" gedoopt.



Oost-Souburg op zijn mooist in Hof Kromwege.

Woningcorporatie Woonburg had in de voorbereidingsperiode het Hof Kromwege in opdracht van de gemeente in eigendom verworven met het oog op de ontwikkeling van de Brede School Souburg-Zuid. Door allerlei omstandigheden is die daar niet van de grond gekomen, maar indirect heeft het wel tot gevolg gehad, dat Woonburg het historische woonhuis van het hof, een monument uit 1664 en na de kerk op het Oranjeplein het oudste gebouw van Souburg, redde van de ondergang en zoveel mogelijk in oude luister herstelde. Een waardige naamgever voor de hele wijk, waarvan op 6 juni 2012 het startschot voor volledig herstel werd gegeven.

Directeur Marco van der Wel geeft in een gesprek met onze redactie aan, dat voorafgaand aan de uitvoering van het plan een 5 jaar durend zorgvuldig traject met de bewoners is doorlopen. Eerder, in 2006, stuitte de "prestatieovereenkomst" van de gemeente Vlissingen met de woningcorporaties op grote weerstand van de gemeenteraad en van veel huurders. Sloop- en nieuwbouwplannen, o.a. van l'Escaut-woningen in de Hudsonstraat konden de goedkeuring niet wegdragen. Woonburg besloot daarna, het

heel anders aan te pakken. Eerst in gesprek met de allerbelangrijkste belanghebbenden, de bewoners en hen mee laten denken.

De keuze om de wijk rond De Zwaan als eerste aan te pakken was niet zo vreemd: 52 huurwoningen aan de Deckerestraat, van Turnhoutstraat en Vlissingestraat, gebouwd in 1924 en dus een lang mensenleven oud, hadden ondanks een renovatie begin 80-er jaren echt hun tijd gehad. Die renovatie, met de kunststofbeplating opbouwen, had destijds wel voor meer wooncomfort gezorgd, maar het typische, hoge pannendak met de dakcapellen was wel verminkt. De huizen hadden de oorlog meegemaakt en dus ook de inundatie. Bijna een jaar stonden ze in het zoute water en iedereen hier weet, dat het zout nooit meer helemaal uit een huis gaat. Die huizen stonden toen trouwens niet leeg: In de 70-er jaren spraken wij een van de bewoners, Chris Kats, die met zijn gezin boven het water woonde. Zijn werktijden bij Scheepswerf "De Schelde" waren afgestemd op het tij: Bij laag water ging men te voet, over de Kanaaldijk van en naar het werk.

» vervolg op pagina 6

Overvol programma Karolingenmarkt Oost-Souburg

Zaterdag 30 mei is het weer zover. De eerste van de twee markten voor 2015 zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. Georganiseerd door het AOS. In het altijd al gezellige centrum van Oost Souburg zullen die dag de straten worden omgetoverd tot een groot feest voor jong en oud. De Kanaalstraat en de Paspootstraat zullen gevuld worden met kramen en voor de kinderen zijn er diverse attracties. Verder zijn er diverse live optredens. Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op de Karolingenburcht niet. Let op: de regels betreffende de kinderrommelmarkt zijn veranderd!!

Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar ook standhouders uit het gehele land zullen die dag naar Oost Souburg komen om ieder op hun geheel eigen manier hun verkoopwaren aan de man proberen te brengen. Dit levert het nodige vertier op en uiteraard zijn er de nodige aanbiedingen waar de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen. Het assortiment is ook dit jaar weer erg groot en voldoende gevarieerd. Het ambachtelijk produceren van onze streekproducten en plaatselijke lekkernijen kunt u ook zien en natuurlijk ook hiervan proeven. De echte Zeeuwse babbelaars zullen zeker niet ontbreken. Diverse Souburgse en Ritthemse verenigingen zullen zich natuurlijk ook weer promoten. Zij komen met een vernieuwend

programma of uitvoering waarin zij hun kunsten vertonen. Te veel om op te noemen, dus zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen en de sfeer te proeven. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd want de horeca zal die dag zorgen voor een heerlijk hapje en een drankje, evt. op hun terrassen. Vanaf 10.00 uur is de markt gratis toegankelijk voor het publiek en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Over de gehele markt is muziek te horen van DJ Marco! Zijn muziek is via de geluidsinstallatie te volgen. Voor het volledige programma kunt u terecht op de site van Souburg: www.souburg.nl. Zoals gebruikelijk zal er in het najaar nog een Karolingenmarkt gehouden worden. Deze staat gepland op zaterdag 12 september.



Verder in deze courant:

Souburgse vlag

Bunker

Free Birds



pag. 3



pag. 4



pag. 12



DE BURCHT Snuffelwinkel

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed

Heeft u zelf goederen die een tweede kans verdienen, dan horen wij dat heel graag.

U kunt hiervoor gebruik maken van onze gratis ophaalservice.

wij steunen:



Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg

Tel.: 06-14 38 77 65

Open: Don. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Gespecialiseerd in
boedelopruijningen

John's

Men & Women

www.johns.nl

Bij inlevering van deze advertentie **10% KORTING** op uw aankoop*
*niet geldig op lopende aanbiedingen * niet geldig op bestellingen * geldig t/m 31-03-2016

Rommelmarkt: Vooraf inschrijven, alleen voor kinderen!!!



De voor het oorspronkelijke doel begonnen kinderrommelmarkt zorgde in het verleden altijd voor een overvolle Karolingische Burg. Vele professionele handelaren maakte ook gebruik van deze mogelijkheid om hun waren aan de man te brengen. Door deze scheefgegroeide handel in goederen en de overlast voor de omwonenden heeft de Gemeente Vlissingen besloten dat economische handel verboden is tijdens de kinderrommelmarkt.

De Burg zal ruim op tijd voor een dag afgesloten worden voor deze handelaren en het vooraf parkeren van voertuigen en kramen zal dan ook niet meer mogelijk zijn. Zo hopen we het kinderfestijn levend te houden en verstorende professionele handel te voorkomen. Aldus de AOS. Kinderen kunnen zich inschrijven via de website www.souburg.nl waarna ze een deelnamebewijs toegestuurd krijgen. Met dit bewijs kun je dan vanaf 6.30 uur het ter-

rein op om je eigen kraamje in te richten. Er zullen handhavers aanwezig zijn die op bovenstaande zullen controleren en handhaven door overtreders van het terrein te verwijderen.

Nog wel een vriendelijk doch dringend verzoek van de organisatie en de Gemeente om na de rommelmarkt de overgebleven spulletjes en afval mee naar huis te nemen en niet achter te laten op de Karolingienburcht.

Primera Oost-Souburg heeft het predicaat 'Topwinkel' verdiend

Oost-Souburg Jaarlijks reikt Wugly de Topwinkel award uit aan de beste winkels van Nederland. Op basis van de ervaringen van klanten in 2014 heeft Primera Oost-Souburg dit predicaat verdiend.

Hiermee behoort Primera Oost-Souburg tot een mooi gezelschap van 2.400 winkels in Nederland die deze titel mogen ontvangen. De Primera winkel heeft het predicaat verdiend, omdat de winkel in 2014 meerdere malen (minimaal 10x) door klanten is beoordeeld met een gemiddelde score van minimaal een 8.24. In totaal verdienen 126 Primera winkels het predicaat, 87 met 5 sterren (cijfer hoger dan 8,5) en 39 met 4 sterren (cijfer tussen 7,5 en 8,5) onderscheiding. Klanten hebben hun waardering uitgesproken over service, personeel, assortiment, prijsniveau, prijs-kwaliteit en aanbiedingen.

WEEK AANBIEDING!!!

SOUBURGSE VLAG

100 X 150 CM

VAN 19,95

VOOR € 14,95



DE VRIJBUIJTER

Paspoortstraat 26 | 4388 BH Oost-Souburg | T. 0118 - 490426
vrijbuit@zeelandnet.nl

Rondom 't Putje

En nou allemaal even de bakken in het zand beste mensen, anders gebeuren er hier dingen die we niet willen. Onze middenstand is namelijk nogal bezorgd over de plannen voor onder andere een grote levensmiddelenwinkel in Vlissingen, aan de andere kant van het kanaal. Dan lopen we hier in Souburg het gevaar dat er winkels gaan verdwijnen. En dat willen we niet. We zijn niet zo blij met ons eigen winkelbestand. Daarom nu allemaal jerm zijn en zweren in geen geval elders te gaan winkelen. Dan zijn die plannen zo van tafel want uiteindelijk gaat het om de klandizie en dat zijn wij. Dus u ook niet laten paaien door tijdelijke voordelige aanbiedingen.

Nu het gewin is straks het gevee: een dorp zonder winkels is immers een dood dorp. Het is trouwens toch even oppassen. Met de zorg loopt het ook niet zoals het zou moeten gaan in onze gemeente. Hoorde van een paar Souburgse tachtigers dat hun huishoudelijke hulp niet meer mag komen, want, zo werd de vrouw des huizes verteld: "u heeft een man en die kan uw ramen wel lappen." Helaas is de heer des huizes ook niet meer zo goed ter been na wat herseninfarcten en -bloedingen, hartkwalen en wat dies meer zij. Hij is al blij als hij uit zijn stoel kan komen en voetje voor voetje de tuin in kan gaan. Misschien moeten de keukentafelgespreksspecialisten toch aan een nieuwe bril om beter te kunnen kijken. We houden er de moed maar in. Eendracht maakt macht, zelden ze vroeger en dat is nog steeds zo. Daar weten we hier alles van!

Melkmeisje



Melkmeisje



Souburgsche Courant

• REDACTIE
lprevo@zeelandnet.nl
teudi@hotmail.nl

• ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Bert Paauwe,
(076) 5998111
b.paauwe@internetbode.nl
Dick Schinkel,
(0118) 490195
dickschinkel@zeelandnet.nl

• MEDEWERKERS
- Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevoo

• AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij De Vrijbuit in de Paspoortstraat en de Primera in de Kanaalstraat. In Ritthem: Dierenspecialzaak van Lunteren.

• VERSPREIDINGSGBIED
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

Celina's Column

Hoe vaak ga je nou eigenlijk naar de moskee? Want wat heeft een christen te zoeken in het heilige gebouw van de islam? Meer dan je zou verwachten kan ik je vertellen, ondertussen ben ik toch al een paar keer in een moskee geweest. Het is toch mooi als verschillende geloofsovertuigingen bij elkaar zoeken naar respect en saamhorigheid. Dat is dan ook precies wat ik zocht bij de opening van de nieuwe moskee in Middelburg. Veel verschillende mensen waren aanwezig waaronder vertegenwoordigers van zowel het christendom als het jodendom. Ik was ook van de partij en luisterde naar toespraken die van het Turks naar het Nederlands werden vertaald en andersom. Samen met mensen uit het dorp vertegenwoordigden we onze kerk. We wisten niet wat we konden verwachten, maar één ding is zeker, we werden heel gastvrij met open armen ontvangen. Enkel positieve geluiden over verbondenheid waren te horen. Dit onderwerp stond hierbij zo centraal dat onze eigen dominee samen met een aantal belangrijke personen de moskee mocht openen. Nadat we alles van binnen bekeken hadden kregen we een heerlijke Turkse maaltijd voorgeschoteld. Alles bij elkaar heb ik een zeer goede indruk opgedaan van de nieuwe moskee. Heb ik gevonden wat ik zocht? Jazeker!



Souburg steekt de vlag uit

Bij De Vrijbuit verkopen ze al jaren Zeeuwse vlaggen. En die lopen al jaren prima. Maar mensen vroegen ook vaak of er geen Souburgse vlaggen te krijgen waren. Hoe zag de Souburgse vlag er eigenlijk uit. Op oude foto's van Souburg kom je eigenlijk nooit een Souburgse vlag tegen.

In 2003 is de Souburgse courant op onderzoek uitgegaan. Er ging een gerucht dat er net na de oorlog een Souburgse vlag gemaakt was. Dat klopte. Na enig zoeken werd de vlag gevonden en gepresenteerd in de Kwikstaart. Eigenlijk kon je niet van een vlag spreken maar meer van een wandkleed. Het wandkleed, een staaltje van knappe huisvlijit, is ongeveer 140 centimeter breed en 180 centimeter hoog. Op de foto ziet u het bovenste stuk van het kleed. Onder dit bovenste stuk zit nog een brede blauwe band en daaronder een band half blauw en half wit. Als versiering is rond heel de vlag een draperie van wit, geel, rood en blauw.

Alles bij elkaar mooi gemaakt maar niet geschikt als vlag. Daarom besloot Dick Schinkel in 2007 een vlag te ontwerpen. Als basis diende het officiële gemeentewapen dat de gemeente Oost- en West-Souburg van 1835 tot 1966 heeft gevoerd. Dat gemeentewapen ontstond na 1835, toen de te klein geworden gemeente West-Souburg fuseerde met Oost-Souburg. Voor die tijd hadden beide dorpen hun eigen wapen. Oost-Souburg voerde een rode burcht op een goud vlak en West-Souburg had een gouden burcht op een zwart vlak. Het nieuwe wapen is een combinatie van die twee en is door de gemeenteraad vastgelegd in 1842. Officieel wordt het omschre-

ven als 'gedeeld van zwart en goud, met een van goud en rood gedeelde dubbele burcht over de delingslijn'.

Van de Burcht waren twee ontwerpen in omloop. De eerste burcht ziet er wat droevig uit. Net of er tranen over zijn wangen lopen. De tweede burcht, die afgebeeld staat in de Zeeuwse encyclopedie, is robuuster en werd al als wapen gevoerd door apotheek Souburg en door de Souburgsche Courant. Dick besloot om de robuustere versie te verwerken in de vlag. Nadat de vlag op de tekentafel zijn definitieve vorm kreeg werd hij door een reclamebureau gedigitaliseerd.

Te koop

Na het ontwerpwerk kon de Souburgse vlag in productie worden genomen. De Vrijbuit kocht de hele oplage op en is dus het exclusief verkooppunt. Acht jaar later was de gehele voorraad uitverkocht. Stichting Souburg promotie besloot nieuwe te laten maken. Nu in een grotere oplage waardoor de prijs van een vlag verlaagd kon worden van 29,95 euro naar 19,95 euro. Met de bon uit deze courant krijgt u tijdens de jaarmarkt nog eens 5 euro extra korting.



Ook zijn er weerbestendige puntvlaggetjes te koop. In de Souburgse kleuren en met daarop het wapen van Souburg. Een snoer vlaggetjes is 6 meter lang en kost tijdens de jaarmarkt geen 6,95 maar 4,95 euro.

Wapen van Souburg

Het wapen is op tal van plaatsen in het Souburgse straatbeeld terug te vinden. Op de molen in de Kanaalstraat zit bijvoorbeeld een gevelsteen met het wapen. Opmerkelijk aan die gevelsteen is trouwens dat die oorspronkelijk niet in de kleuren van Oost- en West-Souburg geschilderd kan zijn. De molen en de gevelsteen dateren uit 1725, het wapen van Souburg zoals gezegd uit 1842. Vermoedelijk was de gevelsteen oorspronkelijk geschilderd in de kleuren van West-Souburg (de molen stond op het grondgebied van West-Souburg, pas na de aanleg van het kanaal werd dat deel van de Kanaalstraat Oost-Souburg). Na 1842 zal de steen overgeschilderd zijn.



Tegen inlevering van deze bon:
5,00 euro KORTING op de Souburgse vlag

Naam:

Adres:

Postcode:

Geldig op 30 mei 2015

marskramer

SOUBURG - MIDDELBURG

EEN WONING
(VER)KOPEN IN DEZE
TIJD IS WÉL MOGELIJK...

Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl

S
Schinkel de Weerd
Makelaardij

DIJKWEL
Auto Shopping Centre

- APK voor € 29,- all-in!
- Onderhoud
- Reparatie, aircoservice
- Ook lease voor elk merk
- Verkoop van jonge occasions

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66
www.autodijkwel.nl
A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)

Zorgstroom
Dichtbij mensen

0118 - 684 000 ■ www.zorgstroom.nl

De bunker met de logische bijnaam

door Adri Meerman

Tijdens het hardlopen (lees: joggen) kom ik de grauwe betonnen bouwwerken regelmatig tegen. Ze zijn bijna niet meer weg te denken uit het Walcherse landschap. Mee-dingen voor een architectonische schoonheidsprijs doen ze niet, maar wezenlijk onderdeel uitmaken van de geschiedenis in onze omgeving doen ze wel. Persoonlijk zet ik ze op één lijn met andere verdedigingswerken zoals Fort Rammekens bij Ritthem of de Oostbeur in Vlissingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bunkers op Walcheren gesloopt, maar gelukkig zijn er nog voldoende overgebleven om hun verhaal te kunnen vertellen.

Over een penseeltje en een bunker

Ik groeide op in de Witte Wijk in Vlissingen. Die vormde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de meest noordelijk gelegen bebouwing van de stad. Op een steenworp afstand begonnen de weilanden waar zich veel bunkers bevonden. Het is begrijpelijk dat je als kind vaak in die bunkers speelde ondanks het feit dat ze vaak als openbaar toilet fungeerden. Dat gevaar woog echter niet op tegen de mogelijke aanwezigheid van achtergebleven oorlogstuig. Voor de oudere generatie stonden deze bouwwerken in een kwaad daglicht. Voor hen vertegenwoordigden ze een periode van bezetting en verdrukking.

Nooit had ik gedacht dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog tijdens mijn werkzame periode op het Gemeentearchief Vlissingen zo'n belangrijke rol zou gaan spelen. Zeker had ik nooit kunnen vermoeden dat ik als gepensioneerd met een penseeltje een kolossale bunker zou gaan voorzien van kozijnen. Toch heb ik dat onlangs als vrijwilliger bij de Stichting Bunkerbehoud een paar middagen mogen doen. Die bunker bevindt zich aan de Nieuwe Vlissingseweg / hoek Abeelseweg. Omdat deze destijds tussen de bebouwde omgeving stond was de bunker door de Duitsers voorzien van een nepdak en op het beton geschilderde ramen. Nu wordt het gevaarte weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Landfront Vlissingen

Weliswaar tegenwoordig gelegen op het grondgebied van Middelburg maakte het toen deel uit van het Landfront Vlissingen. Dit landfront heeft inmiddels een beschermde status verkregen. Het is aange-wezen als rijksmonument.

Het is een verdedigingslinie van ongeveer 15 kilometer lang tussen Groot-Valkenisse en Fort Rammekens. De linie was voorzien van een anti-tankgracht, bunkers, een anti-tankmuur en zogenaamde drakentandversperringen. Het geheel moest een mogelijke aanval vanuit de landzijde op Vlissingen voorkomen. Niet dat deze havenstad zo



De 680 hoek Torenweg/Reijersdwarsweg

belangrijk was, maar wel de monding van de Westerschelde die op haar beurt weer als toegang diende tot de belangrijke haven van Antwerpen. Aan de zeezijde werd de Scheldestad verdedigd door een aantal verdedigingswerken die samen het Zeefront vormde. Al vanaf de Middeleeuwen werd regelmatig strijd geleverd om de heerschappij van die Scheldestad. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog maar ook in de Franse tijd. Een soortgelijk landfront is ook eens in opdracht van Napoleon aangelegd nadat in 1809 de Engelsen vanuit het noorden van Walcheren gemakkelijk richting Vlissingen konden optrekken. Dat bestond toen uit een aantal kroonwerken, gelegen in een ring rond de

stad. De meeste zijn inmiddels verdwenen, maar het linker kroonwerk is (althans qua vorm op de kaart) als woonwijk "Het Fort" nog aanwezig. Het ring van kroonwerken uit de Franse tijd is nooit gebruikt waarvoor het gebouwd is. Napoleon verloor de slag bij Waterloo waardoor de Fransen uit onze omgeving verdwenen. Het Landfront uit de Tweede Wereldoorlog leverde ook voor de Duitsers weinig op, behalve natte voeten. Nadat de Geallieerden in oktober 1944 de dijken bij Westkapelle, Vlissingen, Ritthem en Veere hadden gebombardeerd kwam Walcheren grotendeels blank te staan. De verdedigingswerken van het Zeefront bleven een gevaar vormen voor de Geallieerden.

Bunkers in Souburg

In ons dorp zijn er nog een paar aansprekende bunkers aanwezig. Op het Marnixplein in West-Souburg staat nog een gave hospitaalbunker. Die behoorde oorspronkelijk bij het vliegveld dat op de locatie van de huidige wijk Westzicht lag. Het toenmalige gemeentebestuur heeft in 1946 nog gepoogd om de bunker te laten slopen omdat hij 'de omgeving ontsierde'. Gelukkig had men toen andere dingen aan het hoofd, zoals de wederopbouw.

Ten noorden van Oost-Souburg staan nog twee bunkers die deel uitmaakten van het eerdergenoemde landfront. De eerste ligt gedeeltelijk ondergewerkt in een weiland iets ten noorden van Grote Abeele. Het is een machinegeweerbunker met een manschappenverblijf en een munitiekamer. Een andere bekende bunker ligt bij de kruising van de Torenweg en Reijersdwarsweg, nog net op Vlissingen (en dus ook Souburgs) grondgebied. De bunker was strategisch opgesteld bij de tankgracht en bood onderdak aan een anti-tankkanon. Van dit type bunker (een 680 voor de kenners) is dit het enig overgebleven exemplaar op Walcheren. In Nederland bestaan er nog slechts vijf exemplaren. Op het dak staan twee houders voor antennes. Dat is de logische reden waarom deze bunker in de volksmond 'de tietenkamer' wordt genoemd.



Een dergelijk kanon stond in de "680" opgesteld



CREATIVITEITSCENTRUM 't ALLERGAARTJE

Vlissingsestraat 12, 4388 HD Oost-Souburg
tel: 0118.461706 • www.allergaartje.nl

Tijdens de Karolingenmarkt hebben wij weer **vele aanbiedingen** in de winkel.

Tevens hebben wij weer magazijnverkoop op nr 18.
artikelen €0,25 per stuk en 5 voor €1
geopend van 10.00 tot 15.00.

Ook dit jaar hebben wij weer een **GRATIS WORKSHOP** van **José Joosten**.



Schildersbedrijf Kameleon

Voor schilderwerk met verve!

Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

PersPectief fotografie, al 10 jaar uw mooiste en scherpe foto's in Souburg

PersPectief fotografie aan de Paspootstraat bestaat dit jaar alweer 10 jaar. En dat willen ze samen met u vieren. U kunt de rest van het jaar profiteren van vele aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen. Ook zullen er diverse speciale acties zijn.

Debbie Vermaat maakte alweer 10 jaar geleden haar keuze voor een eigen studio. Ze was misschien wel een beetje eigenwijs of te kritisch om voor een baas te werken en wilde graag iets voor zichzelf beginnen. De keuze was snel gemaakt in was op Oost-Souburg gevallen. Nog geen dag spijt heeft ze ervan gehad. De bereikbaarheid is goed; aan de snelweg en rondweg, Vlissingen en Middelburg dichtbij en gratis parkeerplaatsen voor de deur. Het dorp zelf is gezellig en goed toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers, en heeft een grote variatie vanwege de vele winkels. Het ondernemersgevoel is hier in Souburg de laatste jaren enorm gegroeid en uitgebreid. We hebben nu een actieve ondernemersvereniging waarmee we veel onderling samenwerken, acties afstemmen en veel activiteiten organiseren.

De winkel bestaat nog steeds uit een winkelgedeelte waar je alle benodigde artikelen voor het fotograferen kunt halen. Denk hierbij ook aan inlijstingen en beeldbewerkingen. De fotostudio is tevens zeer geschikt is om je pasfoto's te laten maken. Wel steeds in een modernere jasje gestoken en uiteraard de nieuwste apparatuur. Ook het volgen van cursussen, lezen van vakbladen / tijdschriften en het bijwonen van vakbeurzen is belangrijk om de kennis up-to-date te houden en om de nieuwste technieken toe te kunnen passen. We werken met de modernste camera's en hoogwaardige vak printers voor het verzorgen van uw mooiste foto's met de beste kwaliteit op diverse materialen. Bij na alles is mogelijk. Loop eens binnen in de winkel en laat je voorlichten over de vele materialen

en mogelijkheden. Uiteraard maken we nog steeds de mooiste portretfoto's van jou en je familie voor elke gelegenheid. In de studio zelf of op locatie buiten. Met zijn allen buiten op het strand, in het bos of een andere romantische / stoere locatie, alles is mogelijk. Maar ook op de mooiste dag van je leven mag een schitterende fotoreportage natuurlijk niet ontbreken. Er is tenslotte maar een keer die jurk, make-up, taart, trouwauto en die ene kus. En alles gebonden in een mooi boek. Die ene dag is speciaal en moet ook zo vastgelegd en gebonden worden. Die professionaliteit en persoonlijke aandacht is net even iets anders dan je vakantiekiekjes aan het zwembad of op het strand. Deze kunnen we heel goed allemaal zelf via internet samenstellen en met op laten sturen. Redelijk nieuw en nog onbekend maar wel heel populair aan het worden zijn de Newborn foto's.

Maak vooraf een afspraak en binnen twee weken na de geboorte van jullie kleine maken we sfeervolle foto's, op het tempo van de kleine (rustig, dus met tijd voor vreden en verschonend uiteraard). Zowel thuis als in de studio. Wil je met je vereniging, vriendengroep of schoolklas een mooie groepsfoto, ook dat ik geen probleem en zo geregeld. Wilt u een reportage laten maken, loop dan gerust eens binnen in de studio van Debbie of maak een afspraak. Kijk ook eens op haar website www.perspectief fotografie.nl of facebook pagina voor de laatste mooie reportages en beeldverslagen. Maar zeker ook om de aanbiedingen en acties in de gaten te houden.

AOS activiteiten Kalender:

- 30 mei: Karolingenmarkt, incl. Kinderrommelmarkt
- 13 Juni: Free Birds Zeelandtour
- 20 Juni: Vroege Vogelactie
- 3 Juli: Zomermarkt
- 15 Augustus: Souburg Ruimt Op



Het Middelburgs Kamerkoor

Het Middelburgs Kamerkoor heeft al een lange geschiedenis achter zich. Het koor werd in 1954 opgericht als een dubbelkwartet, dat zich weldra ontwikkelde tot een kamerkoor van ruim twintig leden.

Het repertoire heeft zich in de loop van de jaren sterk verbreed en omspannt nu zo'n vijf en een halve eeuw, vanaf de Renaissance tot en met de eenentwintigste eeuw. Veelal wordt 'klassieke' muziek uitgevoerd, maar steeds vaker wordt die afgewisseld met werken die lichter van toon zijn.

Sinds maart 2013 staat het koor onder leiding van de Middelburgse dirigent en componist Christian Blaha. Zondag 28 juni verzorgen wij een Lunchconcert in de Historische Kerk van Oost-Souburg. Aanvang 11.30 uur.

HEBBES!
wonen & meer ...

Kanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg
0118-435058 info@hebbeswonen.nl



6 eetkamerstoelen
halen 5 betalen



Ontwerp uw eigen fauteuil

Prijs vanaf € 295,-

20% korting bij uw bestelling



2 zit
van € 824,-
€ 699,-



2,5 zit
van € 869,-
€ 749,-



3 zit
van € 916,-
€ 799,-

Leverbaar in diverse stoffen en kleuren



acties geldig in juni, juli & augustus 2015

Tijdens de karolingenmarkt 30-5 & zomermarkt 3 juli hebben we nog meer leuke acties!



Gezinswoningen in aanbouw.



Levensloopwoningen VanTurnhoutstraat in aanbouw.

» vervolg van pagina 1

Werk in uitvoering

Oost-Souburg op zijn mooist in Hof Kromwege

Het nieuwere deel van de wijk stamt uit 1948 en bestaat uit in totaal 80 huizen in de De Deckestraat, Willem Alexanderstraat en Kromwegesingel. In zorgvuldig overleg met de bewoners, uit wie een klankbordgroep werd samengesteld, kwam men tot de conclusie, dat er een groot draagvlak was voor modernisering van deze woningen. Er werd een plan opgesteld, waarbij zo weinig mogelijk aan de sociale samenhang werd getornd. Voorafgaand aan de totale aanpak werden eerst 2 modelwoningen gerenoveerd, waardoor iedereen kon zien, wat men na renovatie kon verwachten. Voor de grondige vernieuwing moesten de huizen onbewoond zijn en daartoe werd gebruik gemaakt van 14 wisselwoningen binnen de wijk. Veel

mensen kwamen terug in hun oude woning, sommigen ook in een andere binnen de wijk. De bijzondere renovatie, waarbij de woningen als het ware een extra jas aankregen, met de isolatie en afwerklaag aan de buitenzijde van de bestaande muur, had tot resultaat, dat de woningen met glans slaagden voor het energielabel A en daarmee zijn de energiekosten drastisch gedaald. 74 woningen werden uiteindelijk op deze wijze gerenoveerd. 50 werden opnieuw verhuurd, 24 verkocht in gerenoveerde toestand en de resterende 6 werden in de markt gezet als "kluswoningen".

Na afronding van dit deel van de wijk, eind 2013, kwamen de eerstgenoemde 52 stuks

"waterwoningen" uit 1924 aan de beurt. Voor deze woningen, zoals gezegd aan het einde van hun levensduur, wachtte de sloophamer. De sloop is eind maart afgerond en vooral de bewoners van de Vlissingsestraat zullen daar blij mee zijn. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen was ongemak of zelfs overlast blijkbaar niet helemaal te voorkomen en meer dan eens is door de overburen van het project nadrukkelijk geklaagd. Voor de leeggekomen plek heeft Woonburg voorzien in de bouw van 30 levensloopwoningen en 15 gezinswoningen. Van de 45 woningen worden er 30 verhuurd en de 15 koopwoningen gingen als warme broodjes van de hand. Marco van der Wel geeft aan, dat ze qua prijsstelling en uitvoering een schot in

de roos zijn. De levensloopwoningen hebben een compleet woonprogramma op de begane grond en zijn daardoor ook geschikt voor senioren. De nieuwbouw als geheel wordt eerste kwartaal 2016 opgeleverd. Als dan ook weer de straten en stoepen op orde zijn, kan dit deel van Souburg er weer voor jaren tegen.

De belangstelling voor levensloopwoningen in het centrum blijkt trouwens niet alleen in deze vernieuwde wijk. Ook bij de presentatie van het plan Poortgebouw, op de hoek Oranjeplein en Paspootstraat, was de belangstelling al meteen groot. Dat project komt in een volgende aflevering zeker uitgebreid aan de orde.



Vorbereidingen voor de Atlas/Onda Rommelmarkt

De Rommelmarkt, georganiseerd door KV Atlas en Brassband Onda, vindt plaats op 4 juli 2015 van 9.00 - 15.00 uur op het Atlas terrein aan de Zuidwateringsstraat 5 te Ritthem. Toegang is gratis en de opbrengsten worden gebruikt om de kas van beide verenigingen aan te vullen.

Tijdens mijn eigen voorbereiding voor het schrijven van weer wat stukjes voor deze courant, besluit ik even langs te lopen bij de vergadering van de Rommelmarktcommissie. Ik klop op de deur van het Onda gebouw "de Vijf Klavers" en tref binnen een club van ongeveer 10 mannen en vrouwen om de bij elkaar geschoven formica tafels. De avondzon schijnt naar binnen en de koffie staat op het punt om ingeschonken te worden. Op mijn vraag om heel kort wat vragen te mogen stellen voor mijn stukje, roepen ze bijna in koor: "Ja, maar even snel dan!" Gelukkig!

Hoeveel keer de rommelmarkt al plaatsgevonden heeft, weet men eigenlijk niet. Niet uit het hoofd in ieder geval maar omdat er mensen bij zijn van het eerste uur, komen we na wat rekenwerk toch uit op ongeveer 10 rommelmarkten. De eerste werden om de 5 jaar georganiseerd: 2 keer op het erf en in

schuur van de familie Ovaa aan de Zandweg. Daarna 2 keer bij de familie de Pagter op de Dorpsweg. Goede evenementen blijkbaar want er werd besloten om ze iedere 3 jaar te organiseren en dan op het Atlas terrein: dit jaar waarschijnlijk de 6e keer. Op mijn vraag of er al veel spullen zijn verzameld en of ik een oproep moet doen voor nog meer, krijg ik een uitbundig "ja hoor" als antwoord. Maar wel direct gevolgd door de opmerking dat ze eigenlijk ook dringend op zoek zijn naar nog meer opslagruimte tot aan 4 juli. Dat zegt genoeg! Na de ophaaldag op 1 november en de kleine spullen die inmiddels bij de Vijf Klavers afgegeven zijn, is het plafond van de huidige opslag bijna bereikt. En dan moet de 2e ophaaldag op 20 juni nog gaan plaatsvinden! Dus... heeft u een lege schuur of anderszins, meld het even bij de rommelmarktcommissie, Harry tel 0118-479327 of Sjaak tel 0118-463806.



Invasie om 9.00 uur bij Atlas in 2012 (foto Peter Roelse)

Woont u niet in Ritthem en toch wat spullen voor de rommelmarkt dan kunt u ook met hen contact opnemen.

Wat is er eigenlijk allemaal te doen de 4e juli? Behalve de enorme verzameling oude, nieuwe, mooie, interessante gebruiksvorwerpen, meubelen, electronica, kleding, speelgoed enzovoort, is er nog meer! De meest waardevolle items worden per opbod verkocht vanaf de boerenwagen. Altijd een hilarische en vermakelijke gebeurtenis waar men toch voor weinig geld iets moois kan aanschaffen en gelijk de verenigingen steunt. Wim Maljaars van kwekerij Joyplant uit Ritthem verkoopt plantgoed en bloemen en steunt daarmee de clubs. Vrijwilligers bakken buiten ter plekke oliebolletjes die erin gaan als koek is eerder gebleken: honderden worden er verkocht! Heeft u geen trek in een oliebol dan zijn er ook heerlijke hapjes van de grill te verkrijgen. Vanuit het clubhuis van Atlas worden koffie of thee en andere drankjes geschonken.

Hoeveel mensen er zullen komen is niet te voorspellen, zeggen de leden van de commissie. Maar wel heel veel... rond de zeven-

of achthonderd schatten ze. Nooit eerder geteld maar de rommelmarkt in Ritthem is populair. Ondanks de eerdere opmerking dat er weinig tijd was voor vragen van mijn kant, komen toch de verhalen over de vorige rommelmarkt los. Toen er bijvoorbeeld 's morgens vroeg in de schemering, auto's geparkeerd werden aan de Zuidwateringsstraat en de bestuurders lagen te slapen in afwachting van de opening om 9.00 uur. Veel handelaren die, nadat iemand van de organisatie het afzettingslint verwijderde en bijna omvergelopen werd, langs de tafels renden om als eerste de eventuele waardevolle spullen er tussen uit te halen. Ik denk me nu dat het wellicht geen gek idee is om voor het afzettingslint al koffie en ontbijtjes te verkopen voor die lui? Ik gooi het hierbij in de (Atlas/Onda) groep!

Ik verontschuldig me nog een keer voor mijn onverwacht bezoek, wens ze veel succes met de voorbereidingen en loop huiswaarts. Ik weet dat het gezegde "Een goed begin is het halve werk" hier ook van toepassing is. Het gaat helemaal goedkomen. Nu nog duimen voor droog en zonnig weer!



Fietsen testen op de Rommelmarkt in Ritthem 2012 (foto Peter Roelse)

Dorpshuis perikelen

De bewoners van Ritthem werden donderdag verrast door het verschijnen van een enorme (verkoop)raamtekst op het Dorpshuis "Ons Dorpsleven". De gemeente Vlissingen wil het aantal panden dat zij in bezit heeft verminderen en daarom is besloten om het Dorpshuis in Ritthem bij inschrijving te verkopen. Enige voorwaarde is dat het Dorpshuis beschikbaar blijft voor de bewoners voor vergaderingen, feestjes, sociaal cultureel programma en als horecapunt tijdens ringrijden, Kunstroute en Koningsdag. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met betreffende makelaar. De Stichting Dorpsraad heeft intussen een tijdelijke beheerder gevonden die tot aan die tijd zorgt dat men er terecht kan tijdens bovenstaande dagen.



Ritthem in Beeld

Brassband ONDA uit Ritthem bestaat dit jaar 110 jaar! Hier twee foto's van ONDA, een uit 1924 en heden.



JEANS INN STUNT
in Oost-Souburg

23 t/m 30 mei

DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE
&
VERSCHILLENDE JEANS
HALVE PRIJS

PME LEGEND LTB JEANS JACK&JONES ONLY
G-STAR LEVI'S VERO MODA MAVI JEANS

Locatie:
oude vertrouwde plek
Rehobothstraat 2

JAARMARKT 30 MEI
Alles op de kramen
VELE KRAMEN!! € 5,-

't Putje en daarna Souburgsche Courant Dertig jaar een krant voor de dorpen

Ineke Vervorst-van Loon

Ze waren, toen ik er bij kwam ergens in 1984, al een flinke tijd regelmatig aan het vergaderen geweest in De Zwaan onder voorzitterschap van het opbouwwerk: vertegenwoordigers van de opbouwcommissie Oost-Souburg, buurthuis De Zwaan en buurtvereniging Van Duijvenvoorde. Want het zou leuk en nuttig zijn als Souburg een eigen krant zou krijgen. De middenstandsvereniging Nemidso (Neringdoende Middenstandsvereniging Souburg) bleek ook positief over het idee en dat betekende dat de financiering met advertenties rond zou kunnen komen. Er werd een redactie gevormd: Souburg kon een krant krijgen.

Eerst maar eens een proefnummer, besloot de vergadering. Kijken of er voldoende advertenties zijn en genoeg tekst en even uitvinden hoe het allemaal werkt. Het had wat voeten in de aarde maar ergens in 1985 (we waren vergeten er de juiste datum bij te zetten) rolde het proefexemplaar van de pers bij drukkerij Souburg in de Kanaalstraat. Er stond nogal wat informatie in dat introductienummer, met name van de deelnemende organisaties. De Nemidso, de opbouwcommissie Oost-Souburg, buurtvereniging Van Duijvenvoorde en buurthuis De Zwaan stelden zich in de zes pagina's dikke krant op A 3 formaat uitgebreid voor en op de voorpagina prijkte onze wijkagent Matthijse. Op pagina 2 was ook al meteen het melkmeisje aan het woord, toen al mopperend over het feit dat we een wijk werden genoemd in plaats van een dorp.

Dolgelukkig

Dat eerste proefexemplaar was een daverend succes. Aan de telefoon lieten enthousiaste Souburgers weten dolgelukkig te zijn dat het dorp nu weer een eigen stem zou gaan krijgen. Dus besloten we door te gaan. Er waren voldoende advertenties voor één jaar en in maart 1996 kwam officieel nummer 1 van de eerste jaargang uit. Vier pagina's dik en mét de mededeling op de voorpagina dat Souburg een eigen halteplaats van het station zou krijgen en dat er een speciale wijkploeg van de politie in Souburg zou komen nu wijkagent Matthijse wegens ziekte met zijn werk moest stoppen.

Een echte krant

De dorpskrant was geboren en zou dertig jaar lang enkele malen (meestal een keer of vier,vijf) per jaar gaan verschijnen. Aan-

vankelijk onder de naam " 't Putje", vanwege de hier spelende legende van het ronde putje. Later, na een jaar of twaalf, als Souburgsche Courant. Dick Schinkel, die altijd al met veel enthousiasme de redactie had gestuurd, had de eindverantwoordelijkheid op zich genomen. De krant kreeg van hem ook een ander uiterlijk. De redactie maakte de eerste jaren de krant met plak- en knipwerk en typte alles zelf in een wat grotere letter ten behoeve van de oudere lezers. De indeling van de krant, die toen nog werd gedrukt op stevig wit papier, was eenvoudig met de advertenties in een vaststaand formaat op een vaste plaats in de rechterkantlijn en onderop. Maar na de naamsverandering werd het een echte krant, gedrukt op krantenpapier, met een wisselend advertentieaanbod van variërend formaat.

Paraplu

Sinds enige tijd is de krant te vinden in De Bode, de nieuwe "paraplu". Je geeft namelijk niet zomaar een krantje uit. Daar gaat nogal wat geld in om en als particulier heb je dat niet zomaar ergens liggen. Je hebt mensen nodig die stukjes willen schrijven, advertenties willen ophalen en er voor willen zorgen dat de krant wordt gedrukt en bezorgd. Een deel van de verantwoordelijkheid kun je daarvoor wel op je nemen maar in geval van calamiteiten is het goed als je onder een instantie, stichting of vereniging valt. In de eerste periode schuilde 't Putje



onder de paraplu van het opbouwwerk, maar omdat er behoefte was aan een wat zelfstandiger Souburgs optreden, werd de overstap gemaakt naar de buurtvereniging Van Duijvenvoorde. Daar was redactiefeld Joop van Esch voorzitter, dus die overstap ging naadloos en viel ook een stuk voordeliger uit. Er was daarna genoeg geld over om in plaats van vier, voortaan zes pagina's

te laten drukken en de krant ook in West-Souburg te laten bezorgen. Later kwam ook Ritthem er nog bij. In de loop van de jaren kreeg de krant hulp van een flink aantal enthousiaste redactieleden. Ze kwamen en gingen, maar gelukkig zijn er nog steeds genoeg enthousiastelingen om Souburg en Ritthem hun eigen geluid te laten horen. Als het aan mij ligt, blijft dat nog lang zo.



Joop van Esch

Een eigen geluid

De inmiddels bijna 84-jarige oud-voorzitter van de buurtvereniging, Joop van Esch, was vanaf dat één betrokken bij de totstandkoming van de krant. Hij is overtuigd van het belang van een dergelijk communicatiemiddel voor een samenleving. Van zijn hand verscheen op pagina 3 van het proefnummer van 't Putje in 1985 een toepasselijk gedicht dat nog steeds niet aan waarde heeft ingeboet.

ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE

inderdaad je moet met veel kranten op de hoogte zijn om enigszins te kunnen spreken over actuele belangen, fouten, verborgenheden

wat is de werkelijkheid? wat we samen zijn: conflictueuze situaties woongemeenschappen en brutale overvallen

het is nooit eerder zo geweest als nu het zal nooit meer precies zo worden daarom moet je veel kranten lezen om iets zinvol te kunnen zeggen iets nuttigs te doen

Joop van Esch

“Een volksherberg op de Grootte Abeele”

door Jan Kaljouw

De Zevensterren

Groot Abeele heeft in het verleden, toen de Oude Vlissingeweg nog de enige hoofdweg was tussen Middelburg en Vlissingen verscheidene herbergen gehad. De voornaamste was ongetwijfeld De Bellevue, die thans nog als woonhuis midden op Abeele staat te pronken. Schuin er tegenover, waar thans de familie De Bree woont, bevond zich de herberg De Zevensterren.

Maar dat was meer een herberg voor het gewone volk. Die moet overigens ook wel van heel oude datum geweest zijn. In een archiefstuk van het jaar 1679 is al sprake van een "huis op den Grooten Abeele genaamd "de Sevensterre". Het is evenwel niet bekend of het toen al een herberg was. De naam Zevensterren duidt voor het eerst op in een archiefstuk van 1750. Toen was Gillis de Wijze herbergier in de Zevensterren. Hij was tevens Dijkgraaf van de Zuid Watering, een gebied in het Zuidoosten van Walcheren, globaal de dorpen Oost en West Souburg en Ritthem met Welzinge. Twee verschillende beroepen gingen toen nog vaak samen. Trouwens op werkdagen zal er toch meestal niet veel te doen geweest zijn in zo'n herberg. Dan kon een vrouw of een ander familielid de klanten wel bedienen.

In 1779 was het de herberg waar een grote groep opstandige Walcherse boeren vergaderde. Niet dat het zo'n opstandig volkje was, maar een enkele keer bijvoorbeeld bij belastingverhogingen of verhoging van het dijkgeschot, sloeg de vlam wel eens in de pan. Zo is het ook wel eens gebeurd dat ze gewapend met riek en hooivorken naar de Middelburgse Abdij togen om voor hun rechten op te komen.

In 1786 werd Adriaan Verton eigenaar van de herberg. Die heeft vermoedelijk achter de herberg een nieuwe regenbak laten metselen. Zijn naam staat althans nu nog steeds ingegrift in het pleisterwerk van de thans nog bestaande regenbak. Er vonden ook belangrijke verkopenplaats in de Zevensterren. , onder andere van hofsteden en een buitenplaats In 1785 is er het hof Engelenburg verkocht. Dat was een vrij grote buitenplaats net buiten de bebouwde kom van Abeele; waar thans de Nieuwe Brede school staat. Ook de molen De Pere die thans nog in de Kanaalstraat staat te pronken is er verkocht.

Een Uitspanning

Rond die tijd kreeg de herberg ook een ander karakter en werd het meer een uitspanning, met ook een andere naam; De Unie. Toen kwam er ook gelegenheid voor (bescheiden) recreatie, met bijvoorbeeld een speeltuin voor de kinderen en soms ook nog een theehuis. In de zomermaanden werden er ook wel eens buitenshuis muziekuitvoeringen gegeven. Rond het jaar 1900 was er helaas niet veel meer over van de Uitspanning en de "vermaarde herberg". Een deel van het complex was toen al in gebruik als hoveniersbedrijf; het kweken van groente en fruit. (thans nummer 24) In het andere gedeelte was nog wel een bescheiden café-je gevestigd. (nummer 22) Voorheen is het vermoedelijk altijd al een dubbele woning geweest, waarbij het ene gedeelte gebruikt zal zijn als herberg en het andere als woonhuis voor de herbergier. Het is ook goed te



Links de smederij van Piet Boone. Hij staat in de deuropening en zoon Ko rechts. Op het bord bij de goot staat: Grofhoefsmederij P. Boone. Rechts de wagenmakerij van Davidse met daarvoor spelende kinderen. Zoon Stoffel staat in de deuropening.

zien op de Kadastrale kaart van 1832. Toen was het complex veel groter dan nu. In het linkerpand (nr. 24) woonde Adriaan Lorier die dus tuinder was van beroep. (ca. 1900) Er hoorde ook nogal wat land bij het complex dat zeer geschikt was voor tuinbouw. Dorpskernen lagen meestal wat hoger op een zogenaamde kreek rug. Daar was de grond wat zanderiger en dus beter geschikt voor tuinbouw als de vette Zeeuwse kleigrond.

In 1923 werd het hele complex verkocht en vestigde smid Boone zich in het linkerpand. De smederij bevond zich in de schuur naast het huis, ongeveer op dezelfde plaats waar de familie De Bree thans nog een schuur heeft. Hij besloeg ook paarden met nieuwe hoefijzers en was ook nog kachelsmid; repareren van kachels en ander smidswerk. Vaak heb ik er als schooljongen staan kijken als

hij er aan het werk was. Er stonden ook vaak andere mensen te wachten op een paard of op ander smeedwerk, maar smid Boone had toch nog dikwijls even de tijd voor een praatje. Zo harmonieus ging dat toen nog, maar er moest ook nog gewerkt worden natuurlijk.

De oorlog hebben beide panden goed doorstaan, hoewel er wel wat (zout)waterschade geweest zal zijn. Tijdens laag water was de kern van Abeele nagenoeg droog, maar tijdens hoge vloedten zal er toch nog wel een paar meter water gestaan hebben. Maar de grote boerenschuur die achter de huizen stond heeft wel het loodje moeten leggen. Die is waarschijnlijk tijdens één van de hoogste vloedten letterlijk en figuurlijk weggespoeld.

In 1940 waren er enkele Franse soldaten



Abeele in het water.

VAN KEMPEN
...Fun on Wheels
Bromfietsen & scooters
* Nieuw & 2^e hands
* Reparaties * Onderdelen
* Helmen * Kleding * MX
www.fun-onwheels.nl
Kanaalstraat 72 - O-Souburg Tel. 0118 - 463895

Primera
OOST-SOUBURG
Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270
de gemakkelijkste winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Collecteren voor het KWF: Niet alleen leuk, maar vooral dankbaar

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die direct of indirect te maken heeft met kanker. Een vreselijke ziekte waar nog niet genoeg onderzoek naar is gedaan of medicijnen voor zijn om het te bestrijden of voorkomen. Paul Burger (44) wilde zich nuttig maken voor de gemeenschap en maatschappelijk betrokken zijn bij de inwoners van Souburg. Zag een oproep voor collectanten voor het KWF en reageerde. Nu bijna twee jaar verder kijkt hij terug op een schitterende periode die hemzelf heel veel voldoening heeft gegeven. Nuttig, leuk om te doen maar bovenal vooral dankbaar werk.

Hij dacht vooraf zelf nog: even twee avondjes leuk en gezellig met de collectebus langs de deur en mijn taak zit erop. Dat liep even anders. Niet het collecteren, dat vond hij echte leuk om te doen. Praatje maken met de mensen, leuke verhalen en nieuwe contacten vanuit Souburg en voor de eerste keer veel geld opgehaald. Maar dat zijn taak er daarna opzat was zo niet geheel gepland. Vanwege de vergrijzing zochten ze wat extra mensen die specifiek in Souburg wat extra taken op zich wilde nemen. Dus van collectant werd hij in no time wijkbeheerder. Maar al gauw had hij heel Souburg onder zijn hoede, als Collecte Coördinator. En ze zochten ook nog een penningmeester voor geheel Vlissingen. Ik ben erin gerold, enthousiast geworden en vind het schitterend om te doen. Het geeft zoveel positieve energie en voldoening als alle bussen geleidigd zijn en er door iedereen zoveel geld is opgehaald waarvoor weer zoveel onderzoek gedaan kan worden en medicijnen kunnen worden getest. Het KWF is een bekend en goed doel. Ze geven openheid van zaken, geven ons de vrijheid om het zelf te organiseren en regelen. Maar zijn op de achtergrond altijd beschikbaar voor vragen of problemen. Maar niet alleen hijzelf, heel het gezin is erbij betrokken. Vooral zijn twee dochters Evi & Indy. Ze collecteren niet alleen maar ook helpen ze bij het indelen van de wijken, het geld tellen en de bussen in elkaar zetten en verzegelen. Een drukte van belang in huize Burger, vooraf, maar

ook zeker in de collecteweek die dit jaar van 7 tot 12 september plaatsvindt. Oost-Souburg is onderverdeeld in 49 wijken. Elke wijk bestaat uit een of meerdere straten, afh. van de hoeveelheid woningen. Het is elke keer weer spannend om voor alle wijken weer voldoende mensen te vinden. Vele trouwe collectanten, er zijn er bij die dit al ruim 20 jaar doen, lopen soms al jaren dubbele wijken om geheel Souburg te bemannen. Of soms voor meerdere goede doelen. Het zou mooi zijn als er nog een stuk of 10 collectanten bij zouden komen. Dan kunnen we het een beetje onderling gelijk verdelen en lopen niet steeds dezelfde mensen meerdere wijken. En wat is nu twee avondjes van twee uurjes collecteren. Onze collectanten zijn zo enthousiast dat ze het niet erg vinden om een keerje een "dubbele wijk" moeten lopen maar het zou voor iedereen beter zijn als we wat meer mensen tot onze beschikking hebben. Ritthem regelt onderling zijn eigen collectanten op het dorp, dat is zeer prettig werken met hun. Het leuke is ook dat je in contact komt met andere collectanten van goede doelen. Dat maakt het ook weer interessant en uitdagend om te horen hoe hun het doen en hun resultaten zijn. Het is geen competitie of strijd om meer als andere doelen op te halen, in tegendeel. Maar voor onszelf is het wel steeds een uitdaging om meer op te halen als het jaar ervoor. In 2014 hadden we € 12.859,- opgehaald in Vlissingen, Souburg en Ritthem. Dit zijn niet alleen de collecte-



bussen maar ook alle kleine busjes die bij de winkeliers staan. Aan het einde van de collecte worden alle bussen op een beveiligde en centrale plaats geopend, gecontroleerd en direct veilig afgevoerd. Samen met zijn dochters worden de busjes van de winkeliers aan de keukentafel onder toezicht oog van een onafhankelijk persoon geopend en het klein geld geteld. Schitterend om te zien hoe die meiden alles nauwkeurig tellen en bijhouden. Trots dat ze dan zijn als ze met al dat kleine munt geld op pad gaan om het aan

te bieden aan het KWF. Maar in deze totale opbrengst zitten ook spontane acties bij van verenigingen of individuen. Giften komen er gelukkig ook steeds meer binnen. Tijdens begrafenissen, jubilarissen en op recepties zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om te doneren of in te zamelen. Dat is een goede ontwikkeling vind Paul. Dus ben je na de vakantie helemaal weer opgeladen en enthousiast geworden om twee avondjes mee te collecteren, meld je dan aan bij Paul. Dat kan via kwfvlissingen@zeelandnet.nl



SUPERMARKTVISIE?

Even boodschappen doen bij de winkel om de hoek. In Oost en West Souburg en in Ritthem was dit vroeger heel normaal, want er was bijna letterlijk op elke hoek een buurtwinkel te vinden. In mijn herinnering waren daar: De Spewer, 4=6, Spar, VEGÉ, diverse bakkers, slaggers, groenteboeren enz. Nu doen wij het met het huidige winkelaanbod met gelukkig nog steeds bakkers, maar verder met supermarkten met geïntegreerde bakker, slagser en groenteboer en hoe lang duurt dit nog? De supermarktvisie die de gemeente Vlissingen liet opstellen is er vrij duidelijk over: Er is geen ruimte meer voor grote supermarkten in het gebied Baskensburg. In Oost Souburg is enige uitbreiding nog mogelijk. Maar wat te doen als er zich grote supermarktketens aanbieden die zich graag met megawinkels in Baskensburg willen vestigen? De (economische) verleiding is groot! De Partij Souburg Ritthem is voorstander van de versterking van onze lokale economie, maar maakt daarbij de strikte kanttekening dat de leefbaarheid en daarmee de diversiteit van het winkelaanbod in onze Vlissingse wijken en dorpen behouden moet worden! In Souburg en Ritthem wonen samen ongeveer 12.000 mensen. Deze inwoners hebben ook recht op een divers aanbod van supermarkten en het aantal inwoners geeft daar volgens de PSR ook voldoende draagkracht voor. Een dreigende sluiting van nog een supermarkt op Souburg, terwijl de supermarktvisie spreekt over mogelijkheden voor uitbreiding op Souburg, zou een ernstige verschraving van keuzemogelijkheden en aanbod zijn. De PSR zal aandacht blijven vragen voor

de dorps- en wijkvoorzieningen in Vlissingen! Sjaak Vermeulen jver@zeelandnet.nl

ZORGVRAGEN?

Heeft u vragen over de Zorg? Heeft u zorgen over uw Zorg? De Partij Souburg-Ritthem is op zaterdag 30 mei aanwezig tijdens de Karolingen voorjaarsmarkt om naar u te luisteren en u te adviseren. Vanaf de startdatum 1 januari 2015 is de Zorg heel anders georganiseerd. Dat is voor veel mensen best lastig. De Rijksoverheid heeft veel taken aan de gemeenten overgedragen. Meer taken, maar ook minder geld. Dat gaat niet goed samen kunt u zeggen. Concreet betekent het dat de Zorg op een vernieuwende manier georganiseerd moest worden. Dat merkt u o.a. aan het nieuwe Zorgloket bij Porthos, bij de Huishoudelijke Hulp en bij de Persoon-Gebonden-Budgetten. Ook in de Jeugdhulp zijn noodzakelijke vernieuwingslagen ingezet. Absoluut zeker is dat nog niet alles voldoende op orde is. Dat is ook onmogelijk omdat de startdatum 1 januari 2015 was. Het werk is pas begonnen, dit komt mede door de erg late besluitvorming bij de Rijksoverheid. De volledige invoering heeft nog een aantal jaren te gaan. Ook na deze jaarmarkt is de fractie Partij Souburg-Ritthem bereikbaar voor uw vragen en zorgen. rijnco-jan.suurmond@zeelandnet.nl

RONDJE BURGEMEESTER STEMERDINGLAAN

De werkzaamheden in de Burg. Stemerdinglaan lopen gestaag en alles licht nog op schema van oplevering in de maand december 2015. Onvoorziene omstandigheden daargelaten. De 1e en 2e fase zijn op enkele details na bijna afgerond. Het fietspad vanuit de Lekstraat naar de kruising Burg. Stemerdinglaan en Oranjeplein hield plotseling op Dit is inmiddels opgelost door z.g. knopen in de bestrating aan te brengen waardoor de contouren van de rijrichting van het fietspad duidelijk zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor het fietspad in de Burg. Stemerdinglaan richting de voormalige Rabobank. In de afgelopen periode kwamen er bij de PSR nogal wat mails binnen van diverse burgers t.a.v. de bebording rondom de Burg. Stemerdinglaan. In overleg met de gemeente zijn deze problemen naar tevredenheid opgelost, met dank aan de alerte burgers. Op dinsdagavond 28 april werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden betreffende de 3e fase. Hier waren weer veel tekeningen te zien waarover de burgers vragen konden stellen. Deze avond werd niet druk bezocht en het zou zo maar kunnen zijn dat veel burgers vertrokken hebben in het verdere verloop van de werkzaamheden. De PSR zal in ieder geval de vingers aan de pols houden, gesteund door alerte burgers. Ger Blom gjh.blom@kpnmail.nl

VIJVERS EN HUN PROBLEMEN

Vorig jaar waren er waterkwaliteitsproblemen in de Lekvijver in Oost-Souburg. De Partij Souburg-Ritthem heeft diverse keren vragen gesteld aan het college en uiteindelijk zijn de problemen opgelost. Recent hebben diverse omwonenden een brief gekregen met meer informatie. Een deel van de problemen komt voort uit de locatie (de vijver heet niet voor niets de Zoute Viever) maar een deel komt ook voort uit menselijk gedrag. Zo vraagt de gemeente aandacht voor het uitlaten van honden (gebruik de hondenpoepzakjes) en het voeren van eendjes (doe dit mate om bacteriën en ratten te voorkomen). Ondertussen hebben we als partij vragen in dezelfde richting gekregen maar dan over de vijver aan de Molenweg, naast de begraafplaats. Ook hier lijkt al het leven uit de vijver verdwenen te zijn. Tijd voor ons om vragen te gaan stellen. Alex Achterhuis Alex.achterhuis@zeelandnet.nl

Hebt u nu ook een vraag over uw leefomgeving en krijgt u de indruk dat er niets gebeurt, neem dan contact op met de Partij Souburg-Ritthem of kom naar onze openbare bijeenkomsten. www.partijsouburgritthem.nl



Raadslid Alex Achterhuis



Raadslid Sjaak Vermeulen



Raadslid Ger Blom



Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

Wanneer een mens een mens nodig heeft

Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor hen heeft betekend.

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Het is daarom fijn te weten dat Blom en de Ridder uitvaartverzorging een onderneming is die garant staat voor persoonlijke ondersteuning voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid.

Wij vinden het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u staat en u stapsgewijs begeleidt bij de vele keuzen die gemaakt moeten worden tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag geregeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft is en waar u met goede herinneringen op terug kunt kijken. Door de kleinschaligheid van onze onderneming bent u steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit zowel voor tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een mogelijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel.
Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een budgetuitvaart zou moeten zijn?
Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol welk bedrag er besteed gaat worden want onze persoonlijke begeleiding is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende financiële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.
Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de keuzes welke gemaakt moeten worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerelateerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning daarin staat los van het te besteden bedrag.
Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons inziens niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart.
Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen financiële verrassingen zullen zijn voor de nabestaanden. Wanneer er geen sprake is van een voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er worden gerekend op duidelijke financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.



Wij staan dag en nacht voor u klaar

Blom & de Ridder
Uitvaartverzorging

Tel. 0118-415183
of 06-15528040

Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:



KANAALSTRAAT 95 - 4388 BL OOST SOUBURG
0118 46 14 51
WWW.BEATRIJXBLIEMENHUIS.NL

Hulp in Huis



Ik help mijn moeder regelmatig bij het huishouden. Maar met een gezin en een drukke baan, kom ik vaak tijd te kort. Schoonmaken? Boodschappen doen? De was? Particuliere hulp biedt uitkomst.

Samen krijg je meer voor elkaar, ook in huis.

wvo zorg
Samen voelt beter

www.wvozorg.nl | 0118 - 448 301

Karolingenmarkt Aanbieding

Maandag 25 Mei t/m Zaterdag 30 Mei

10% Korting

op



Dames schoenen
Heren schoenen
Jeugd schoenen
Tassen



Ecco
Damessandaal in bronze leer
€ 84,95



Ipanema
Teenslipper
€ 21,95

Gebr. Baljeu

Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118-461525



- FIETSEN
- REPARATIES

Tijdens de Karolingen markt

Spectaculaire aanbiedingen!

**Kinder fietsen ★ Dames-Heren fietsen
Elektrische fietsen**



Kanaalstraat 75 4388 BK Oost-Souburg
Telefoon: 0118-475499
www.alfredsbikecentrum.nl

gratis ruitenwissers

Goed zicht onderweg is belangrijk. Ga niet op weg met slecht functionerende ruitenwissers. U ontvangt op vertoon van deze advertentie bij Autotaalglas Vlissingen gratis ruitenwissers* bij vervanging van uw voorruit.

*Actie alleen geldig bij Autotaalglas Vlissingen t/m 31 december 2015.

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155
www.autotaalglas.nl/vlissingen



gratis ruitenwissers* inclusief montage

autotaalglas helpt 0800-0828



FREE BIRDS, 'ruige' mannen & vrouwen met het hart op de juiste plaats

Wie kent ze niet van TV. De diverse motorclubs, en bendes, vanuit de gehele wereld die op hun geheel eigen wijze hun aanwezigheid kenbaar maken en bij vertrek duidelijke sporen nalaten. In Oost-Souburg doen ze het anders. Vrienden en liefhebbers die de passie voor motoren delen en samen eropuit gaan. Lekker een dag toeren door de mooie omgeving en het prachtige landschap wat Zeeland allemaal te bieden heeft. Vaak voor een goed doel of een nuttige bestemming. Op 13 juni 2015 organiseren ze voor de 4e keer de FreeBirds Zeeland Tour. Evenals vorig jaar vertrekken ze uiteraard weer vanaf de Karolingenburght.

MTC (Motor Tour Club) FreeBirds is op 10 mei 2011 opgericht en hebben inmiddels al ruim 40 leden m/v. De Souburgsche tour club is daarmee de grootste motortourclub in Zeeland. Jaarlijks organiseren ze een of meerdere evenementen waarbij iedereen welkom is. De eerste Zeeland Tour sinds hun bestaan was in 2011. Dwars door Zeeland met toen nog een kleine club en afsluitend een live optreden en een BBQ. Na twee jaar is de opkomst ruim verdubbeld en treden er maar liefst 4 live bands. Dit jaar zal het deelnemersaantal nog verder stijgen. Vanwege de gezellige onderlinge sfeer, de mooie tochten en de knallers als afsluiting. Samen staan ze voor gezelligheid en verdraagzaamheid, en dat wordt ver in de omtrek gehoord. Mond op mond reclame werkt daarbij altijd nog het beste. Zaterdag 13 juni zal het startschot om 13.00 uur te horen zijn op de Karolingenburght en zullen de vele Motoren en Trikes aan hun tocht beginnen. Na afloop zal er op de Karolingenburght live muziek te horen zijn. Raiders of the lost Rock zullen vanaf 16:00 uur optreden en aansluitend zal Echosonic om 18:00



toekomstige "ruige" man

uur het podium bestieren. Uiteraard zullen er nog vele motoren te bezichtigen zijn. De vele food en drink kraampjes zorgen voor de inwendige mens. Ook zullen er kraampjes zijn met diverse motor gerelateerde gadgets en zijn er vele nuttige tips en is er informatie te verkrijgen voor alles wat met motoren te maken heeft. De Free Birds hebben het voornemen om deze toertocht jaarlijks terug te laten keren in Oost-Souburg. Op de website

www.mtc-freebirds.nl en www.souburg.nl zal het programma binnenkort bekendgemaakt worden. Dichtbij overnachten na de tocht kan eventueel ook. Het evenement is VRIJ toegankelijk voor iedereen, voor deelname aan de motortocht wordt een kleine vergoeding gevraagd. Voor de eerste 150 deelnemers staat er gratis Koffie met een Zeeuwse Bolus van Bliet Meesterbakkers klaar. Dat de leden van de MTC FREE BIRDS het

hart op de juiste plaats hebben blijkt wel uit de spontane acties die voor het goede doel verbonden worden aan de toertochten. Vanuit de opbrengst van een spontane actie die door een van de leden is gehouden werd een cheque van € 500,- overhandigd aan KWF Kankerfonds. Dit jaar zal na de tocht aan het einde van de avond opnieuw een geldbedrag overhandigd worden aan het KWF kankerfonds.



Dealer van:
Gazelle
Bikkel Ibee
BSP
Haro-Premium-titan
Bike-fun kids
Alpina kids

**Ruim assortiment van
nieuwe, gebruikte en elektrische fietsen!
Aanbieding nieuwe E-bikes vanaf € 1300,-**

BEZOEK ONZE WINKEL VOOR VAKKUNDIG EN EERLIJK ADVIES
Onderdelen-accessoires-onderhoud-reparatie-fietsverzekeringen-ijzerwaren

Rijwielhandel Boone

Buteuxstraat 45 Oost-Souburg tel. 0118-460743 www.rijwielhandelboone.nl

ALLEEN IN ONZE KRAAM:

**Ten Cate ondergoed
Dames en Heren
NU 4 HALEN - 2 BETALEN**

TEN CATE®



Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287