

Souburgse

waarin opgenomen 't Putje



Courant

Maart 2016
- verschijnt sinds 1894 -



42 jaar een techneut op de preekstoel Herman Hondius zit weer gewoon in de kerkbank

Ineke Vervorst

Het komt pas aan het eind van het gesprek ter sprake. De hoop dat de Kerk in wat voor vorm dan ook blijft bestaan. "Niet om macht en invloed maar door Gods mens-lievendheid." Een prachtige wens van Herman Hondius, die als 82 jarige na 42 jaar zijn preekconsent beëindigde met een gedenkwaardige laatste dienst op oudejaarsavond in de kerk op het Oranjeplein. Met dankbare woorden namens kerkenraad en gemeente, een door zijn dochters geschreven lied dat aanving met de veelzeggende woorden: "Ach vaderlief, toe preek niet meer" en natuurlijk een preek van de heer Hondius zelf waarin de tijd een grote rol speelde.

"Ik ben geen academisch geschoolde theoloog", zegt hij er zelf van, "maar wel een enthousiaste gelovige die goed bespraakt is; mijn opleiding is de trouwe kerkgang." En met de zo bij hem horende humor: "Mijn preek ging mensen nooit boven de pet, omdat ik zelf zo'n pet niet heb!" Destijds werd bij de classis zijn preekconsent aangevraagd en daar moest examen voor worden gedaan. "Het hielp niets dat ik zei dat ik geen theoloog was, ik kreeg toch allemaal van die "dat- zoeken-we-op-vragen" en dus zakte ik als een baksteen." Uiteindelijk

kreeg hij toch zijn consent waar veel kerken in Zeeland van hebben kunnen profiteren en naast zijn preken schreef hij menig lied bij bijzondere gelegenheden. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag liet hij onder de titel "Vijf dozijn zijn" een geschrift het licht zien, waarin hij op humoristische wijze de belevenissen uit zijn leven aan de geïnteresseerde lezer toevertrouwde. Verder kent Oost-Souburg hem van zijn bevolgen deelname aan allerlei acties en hij was zelfs een keer invalsinterklaas.

» vervolg op pagina 8

Virtueel ontmoetingspunt van en voor Souburgers is geïntroduceerd

De Souburg App is gereed

Inwoners van Souburg kunnen voortaan gebruik maken van een nieuw virtueel ontmoetingspunt: de Souburg App. De app is ontwikkeld voor jong en oud en bedoeld om het onderlinge contact tussen de Souburgers te verbeteren.

Op deze nieuwe virtuele applicatie vindt men lokaal nieuws, specifieke Souburgse activiteiten en bijzonderheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en het verenigingsleven in Souburg. Bovendien kan men via een 'vraag & aanbod' functie hulp vragen en aanbieden aan buurtbewoners. Op maandag 14 maart is de Souburg App gepresenteerd aan het publiek.

Inwoners van Souburg en andere geïnteresseerden waren van harte uitgenodigd voor deze presentatie in De Ark, Oranjeplein 2 te Souburg. Om 19.30 uur is de presentatie gestart waarna er volop gelegenheid was om vragen te stellen er was hulp om de Souburg App te installeren op smartphone of tablet.

Lente

Alweer is er een nieuwe lente met steeds opnieuw het wonder van ontluikend kleurrijk leven schijnbaar vanzelf ontspruitend te midden van de grauwheden van het dagelijkse droeve nieuws

Misschien moeten we net als buiten ook binnen hoop gaan zaaien in plaats van achterdocht, vertrouwen en daadkracht stellen boven angst

Wie kleuren zaait zal kleuren oogsten en met begrip en goede wil ontkiemt vaak heel veel moois Dus laat het lente zijn ook nu, voor iedereen...

Ineke, maart 2016

Verder in deze courant:

Brandweer



pag. 3

Het geschenk van Ritthem



pag. 6

Woningnood



pag. 10



DE BURCHT Snuffelwinkel

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed
Heeft u zelf goederen die een tweede kans verdienen, dan horen wij dat heel graag.
U kunt hiervoor gebruik maken van onze gratis ophaalservice.

wij steunen:



Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Don. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Gespecialiseerd in
boedelopruijningen

marskramer

SOUBURG - MIDDELBURG

Oplossing Kerstpuzzel 2015

Een Souburgs evenement dat in 2015 het levenslicht zag, was het woord waarnaar we zochten in de Kerstpuzzel 2015 uit de Souburgsche Courant van december 2015.

122 mensen zonden de juiste oplossing in: ROMMELROUTE. Eén mevrouw uit Ritthem had de letters uit de koppen omgevormd tot EUROTROMMEL, ook een keurig anagram, maar geen Souburgs evenement en heeft ook niets te maken met het cryptisch omschreven afvaltraject, dat lijners bewandelen om overtollige kilo's kwijt te raken. Deze oplossing verdient geen prijs, maar zeker een eervolle vermelding.

De oplossingen kwamen dit jaar weer uit de gebruikelijke plaatsen: Oost-Souburg (88 inzendingen), Vlissingen (26), Ritthem (4), West-Souburg (3), Koudekerke (1) en ook "vreemde eend in de bijt" Zevenbergen was weer goed voor een juiste oplossing.

De waardebonnen werden dit jaar weer beschikbaar gesteld door Actief Ondernemend Souburg. De prijzenpot werd aangevuld met een boekje en een Souburgse vlag, beide geschenken door de Souburgsche Courant.

Janneke de Korte van John's Men & Women en secretaris van de ondernemersvereniging, verrichte begin januari met enthousiaste hand de trekking van de prijzen. De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

De winnaars zijn:

1. D Louws, Oost-Souburg, waardebon AOS 75
2. C de Landmeter, Oost-Souburg, waardebon AOS 50
3. Hetty Strobos, Oost-Souburg, waardebon AOS 25
4. Corine Heijboer, Oost-Souburg, boekje Jan Min Modaal
5. Liesbeth de Nooijer, Oost-Souburg, Souburgse vlag



John's Men & Women
www.johns.nl

Bij inlevering van deze advertentie **10% KORTING** op uw aankoop*
*niet geldig op lopende aanbiedingen * niet geldig op bestellingen * geldig t/m 31-03-2016

Rondom 't Putje

Hebt u dat nu ook? Dat u er soms niks meer van snapt? Er gebeuren zulke rare dingen in de wereld, dat je soms afvraagt naar het gezonde verstand is gebleven. Als je bijvoorbeeld als gemeente je geld hebt verbrast, krijg je er van het rijk wat bij en de rest van het tekort verhaal je op de burgers met een enorme verboging van de belasting. De OZB gaat bijvoorbeeld naar 150 procent van het landelijk gemiddelde. Dat lukt je als eenvoudig burger niet; de burens zouden je aan zien komen als je je tekort met hun geld zou willen aanvullen! En zo is er nog genoeg te moppen over van alles wat er mis is. Dat het monument van Marnix van Sint Aldegonde nog steeds niet goed is te vinden bijvoorbeeld, hoewel hij toch, geschiedkundig gezien, bijna net zo belangrijke is als Michiel de Ruijter. Maar dat is natuurlijk slawekul vergeleken bij wat er allemaal fout gaat in de wereld. Ik zou wel eens aan mijn grootouders willen kunnen vragen of die een oplossing weten. Dat waren wijze mensen, met gezond verstand, zoals zoveel ouderen. Het is alleen zo jammer dat daar in onze cultuur geen gebruik meer van wordt gemaakt. Misschien zou dat weer moeten gebeuren: colleges van oude wijze mensen die raad geven. Dat doen ze in andere landen ook. Die ouwetjes zijn goud waard! Maak er gebruik van zou ik zeggen, misschien komt dan het gezond verstand weer terug in onze samenleving. Gewoon beginnen met overal klapbanken neerzetten dus en iemand aanstellen die er langs loopt om wijsbeden op te vangen. Ik zou het wel weten!

Melkemeisje



Brandweer post Oost Souburg zoekt vrijwilligers

Wie herinnert het zich nog, de brandweerauto van Oost-Souburg, hoe die eruit zag en dat hij achter het stadhuis geparkeerd stond. Daar stond je dan, als kleine jongen met je neus tegen het raam gedrukt, kijkend naar die mooie rode blinkende brandweerauto. En als je dan uit moest rukken voor een brand, dat geluid en die mooie blauwe lampen.... Als klein kind droom je er toch van om later brandweerman te worden. Nou, die kans is nu daar! De Post Souburg zoekt vrijwilligers. En misschien ben jij dat wel.

Tegenwoordig zien de brandweervoertuigen (TAS = Tank Auto Spuit, HV = Hulp Verleningsvoertuig, HW = Hoog Werker) er heel anders uit. Modern, geavanceerd, multifunctioneel en een brok met technisch vernuft. Wie ziet ze niet op TV of mogelijk bij ons in de buurt. De mannen van de brandweer zorgen samen met hun collega's van de politie en ambulancezorg voor uw en onze veiligheid in- en om Oost-Souburg en Ritthem. Uiteraard hebben we nog de beroepsbrandweer. Deze zijn overdag tijdens kantooruren op de hoofdpst in Vlissingen / Middelburg te vinden. In de avonden, s' nachts en in het weekeinde wordt de post Souburg bemand door een (te kleine) groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Een zeer gemeleerd gezelschap die overdag voor een baas werken maar daarbuiten altijd paraat staan. Operators, Electriciens, Instructeurs, Industriële reinigers of ambtenaren. Allemaal hebben ze een gemeenschappelijk doel voor ogen. Stabiliseren, redden, uitbreiding voorkomen, onder controle houden en afblussen. Je zou haast kunnen spreken van een part-time job erbij naast je huidige baan. Paraatheid, hulpvaardigheid, groepsbinding en teamspirit zijn de sleutelwoorden voor een betrouwbare brandweerman.

Door natuurlijk verloop is de groep uitgedund en is er weer plaats voor extra mensen die de poule weer compleet maken tot 18 man / vrouw. Woon je in een straat van 5 minuten rondom de brandweerpost aan de Marie Curieweg (achter het Tankstation aan de A 58) en heb je interesse, solliciteer dan nu. Dit kan tot eind maart. Indien je aangenomen- en medisch goedgekeurd wordt, wordt je opgeleid tot Aspirant en groei je door tot Manschap A & B. Iedere dinsdagavond zijn er oefenavonden waarbij je met je collega's samen een oefening op verschillende objecten draait en diverse scenario's beoefend waarbij je de verschillende objecten in je eigen woonomgeving leert

kennen. De opleiding duurt 2 jaar en hierin zul je intensief begeleid worden door je collega's en mag je als Stagiaire wel mee op de auto tijdens een uitruk. Uiteraard krijg je je eigen persoonlijke uitrusting.



Foto archief Vlissingen



In alle opzichten merken we dat het voorjaar er weer aankomt. De zon laat zich vaker zien, de eerste bollen komen alweer op en de bloesem staat op uitbarsten. Het is tijd om op te ruimen en een nieuwe, frisse start te maken. Het gebouw is ontdaan van de kleurige aanslag en heeft nu weer zijn, in het oog springende, witte kleur. Begin maart hebben wij een grijze rouwauto aangeschaft. Het kan een mooie oplossing zijn als de kleur zwart te donker is.

Voor een ieder die dat wil bestaat er de mogelijkheid om voor de overledene een digitale gedachtenispagina aan te laten maken. Dit kost u verder niets. Zelfs als de overledene geen fervent gebruiker was van het internet, kan het voor de nabestaanden een grote steun zijn om te lezen welke herinneringen er worden opgeschreven of welke plaats de overledene innam bij andere. U kunt zelfs het levensverhaal, foto's, video's en geluidsfragmenten toevoegen om te komen tot een compleet digitaal levensoverzicht dat altijd blijft bestaan. De uitvaartverzorger draagt zorg voor het onderhoud van deze pagina. Het feitelijke condoleance-register blijven wij natuurlijk gewoon meemenen!

Op onze website hebben wij een module toegevoegd waarop u digitaal kunt aangeven welke consumpties u wilt gebruiken bij de condoleance in ons uitvaartcentrum. Ook het assortiment is gewijzigd en naar wij dachten een iets eigentijdser tintje gekregen. Onze uitvaartverzorgers hebben deze folder ook altijd bij zich zodat u zich rustig kunt oriënteren of de folder in kunt vullen als u geen internetverbinding heeft. De module is een hulpmiddel als u gebruik wenst te maken van onze internetmodule: www.basisuitvaart-zeeland.nl. Zoals u ziet, er zijn vele mogelijkheden om een uitvaart vorm te geven. We hopen met een stuk digitalisering ook deze mogelijkheden om een uitvaart vorm te geven. Samen door een moeilijke tijd, waarin we er voor uw zijn als een hand en voet. Zodat u tijd heeft om er te zijn en wij voor de organisatie zorg kunnen dragen maar ook de ondersteuning kunnen bieden. Dat doen we graag, samen in gesprek en samen kijken naar de mogelijkheden en wensen. Dat kan thuis of bij ons op kantoor. Maar altijd werken wij vanuit onze missie en visie, het gaat enkel om de mens, ieder met zijn eigen verhaal. Daarom bestaan er mogelijkheden, mogelijkheden om te uit te kiezen. Wij helpen u graag. Neem gerust contact op als u uw wensen vooruit wilt bespreken. Naast een informatiekpakket wat wij u kunnen toesturen, zijn wij graag bereid om langs te komen om de mogelijkheden te bespreken.



**DIENSTVERLENING VOOR HEEL ZEELAND
UITVAARTVERZORGING H. JOBSE**

0118-462205

www.hjobse-uitvaart.nl & www.basisuitvaart-zeeland.nl

Wanneer een mens een mens nodig heeft

Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor hen heeft betekend.

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Het is daarom fijn te weten dat Blom en de Ridder uitvaartverzorging een onderneming is die garant staat voor persoonlijke ondersteuning voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid.

Wij vinden het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u staat en u stapsgewijs begeleidt bij de vele keuzes die gemaakt moeten worden tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag geregeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft is en waar u met goede herinneringen op terug kunt kijken. Door de kleinschaligheid van onze onderneming bent u steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit zowel voor tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een mogelijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel.

Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een budgetuitvaart zou moeten zijn?

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol welk bedrag er besteed gaat worden want onze persoonlijke begeleiding is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende financiële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.

Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de keuzes welke gemaakt moeten worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerelateerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning daarin staat los van het te besteden bedrag.

Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons inzien niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart. Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen financiële verrassingen zullen zijn voor de nabestaanden. Wanneer er geen sprake is van een voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er worden gerekend op duidelijke financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.



Wij staan dag en nacht voor u klaar

Blom & de Ridder
Uitvaartverzorging

Tel. 0118-415183
of 06-15528040

Pieter Louwersstraat 37
4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:



KANAALSTRAAT 95 - 4388 BL OOST SOUBURG
0118 46 14 51
WWW.BEATRIXBLOEMSCHIKKEN.NL



Souburgsche Courant

- **REDACTIE**
lprevo@zeelandnet.nl
dickschinkel@zeelandnet.nl
- **MEDEWERKERS**
- Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeise
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevo
- Bram Ossewaarde
- **AFHAALADRESSEN**
Gratis exemplaren zijn af te halen bij De Vrijbouter in de Paspootstraat en de Primera in de Kanaalstraat. In Ritthem: Dienspecialzaak van Lunteren.
- **VERSPREIDINGSGBIED**
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

Open Dag bij TC Souburg

Op zondag 3 april houdt Tennisclub Souburg weer haar jaarlijkse Open Dag: een uitgelezen mogelijkheid om geheel gratis en vrijblijvend met tennis in aanraking te komen. Onder leiding van gediplomeerde tennisleraren is er, voor jong en oud, een attractief en gevarieerd programma samengesteld, zodat bezoekers aan de Open Dag op een leuke manier kennis kunnen maken met de diverse facetten van de mooie tennissport.

Deelnemers aan de Open Dag kunnen deze dag tegen een zeer aantrekkelijk tarief lid worden van TC Souburg (tot meer dan 50% korting); voor de seniorleden (vanaf 18 jaar) zijn kennismakingslessen bij de aanbieding inbegrepen. Ook wordt er deze dag geen inschrijfgeld berekend.

De Open Dag vindt plaats op het gezellige tennispark van TC Souburg aan het Koopmansvoetpad (bij de speeltuin). TC Souburg rekt op een grote opkomst van belangstellenden: jong en oud, ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen, kortom iedereen is deze dag welkom om te ervaren hoe leuk tennis voor iedere leeftijd is. Verdere informatie is te vinden op www.tcsouburg.nl.

Belangstellenden voor de Open Dag worden om 10:15 uur welkom geheten met een drankje, waarna de tennisclinic om 10:30 uur zal starten. De clinic zal rond 12:00 uur afgelopen zijn.

Uit de oude doos: Kanaalstraat 103

Afscheid van de Souburgen

door Rinco-Jan Suurmond

(bron: "De Windwijzer" september 1965, voorlichtingsblad van de gemeente Oost- en West-Souburg)



De Kanaalstraat in 1925. Rechts van de foto de gevel van Kanaalstraat 103.

Dit grote en representatieve gebouw is van omstreeks 1900. Oorspronkelijk was het doktershuis, later pastorie van de Ned. Hervormde Gemeente. In 1964 werd het door de gemeente aangekocht voor kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst en de Bejaarden Sociëteit.

De Sociëteit beschikt op de begane grond over een ruime voor- en achterkamer met biljart en een serre met zijte. Verder een kamer als bibliotheek, waarin de dames zich zonder er te worden "uitgerookt" eveneens gezellig kunnen verpozen. Voorts hebben de bejaarden er de beschikking over een keuken met koffieautomaat. Uit deze automaat komt naast koffie ook chocolade en dat tegen betaling van 0,10 per kop. Desgewenst wordt er ook thee geschonken. Bij zomerweer kan men zich ophouden in de achter het gebouw gelegen tuin, waar het op banken tussen groen en bloemen goed rusten is.

De Gemeentelijke Sociale Dienst heeft zijn kantoor op de bovenverdieping. Een gemakkelijke trap leidt naar een portaal waarop alle deuren tot een kantoor toegang geven. Men vindt er een directeur- en een adjunct-directeurkamer, een ruime werkkamer voor het personeel, een vergaderzaaltje en een wachtkamer. Boven zowel als beneden is de verbouwing een succes geworden. Alle vertrekken en gangen zijn in lichte kleuren gehouden. Het meubilair in soos en kantoor is eenvoudig en praktisch. Luxe is vermeden.

Op 14 juli 1965 werd de Bejaarden Sociëteit en het kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst officieel geopend. Ter gelegenheid daarvan werd de vlag uitgestoken. Burgemeester Ter Haar Romeny sprak een kort welkomstwoord tot de genodigden

merendeels werkzaam op het gebied van bejaardenzorg en maatschappelijk werk. Hij zei zeer verheugd te zijn dat de bejaarden van Souburg nu eindelijk een eigen Sociëteit hebben. Het woord Bejaarden Sociëteit is snel verworven tot Ontmoetingscentrum. Zijn vrouw nam van de heer J. Suurmond, als 101-jarige oudste inwoner van Souburg de sleutel in ontvangst. Zij hoopte dat de heer Suurmond nog vaak het Ontmoetingscentrum zou bezoeken zoals hij tot nu toe elke dag doet. In haar functie van voorzitter van de Contact Commissie reeveerde zij in het kort de voorgeschiedenis van de Sociëteit. Ze wakte in het bijzonder de bejaarden op er een eigen tehuis van te maken. U bent er zelf de ziel van benadrukte zij.

Hierna kreeg de heer F. Leenhouts, wethouder speciaal belast met Sociale Zaken, gelegenheid het gebouw over te dragen aan de heer W. Jooisse, de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst. De heer Jooisse schetste in het kort de wording en het gebruik van het huis. De dokter verleende er lichamelijke bijstand, de predikant geestelijke bijstand, de Gemeentelijke Sociale Dienst de bijstand krachtens de algemene bijstandswet en de Bejaarden worden er bijstand verleend in de vorm van recreatie. Het gebouw blijkt dus als het ware voorbestemd te zijn tot "Dienstencentrum", een woord dat ook in de gemeente zijn weerklank vindt niet in het minst bij de bejaarden die straks de in aanbouw zijnde Bejaardenwoningen aan het Oranjeplein zullen gaan bewonen. Gaarne nam hij het gebouw in dank van de heer Leenhouts over. Hij wist zich er nu al met het personeel thuis en dankte allen die hadden meegewerkt aan de totstandkoming. Hij hoopte werkzaam te zijn tot tevredenheid en van B&W en de Raad en niet in het minst tot tevredenheid van de cliënt, want daarom gaat het tenslotte in de eerste plaats.

Celina's Column

Sinds een tijdje heb ik autorijlessen en voor veel mensen voelt dat als een mijlpaal. Rijden is iets wat volwassenen doen en door zelf te rijden voel je je als een volwassene. Veel leerlingen bij mij in de klas volgen rijlessen en het is zeker een onderwerp dat heel vaak terug komt. Iedereen heeft leuke anekdotes over hun eigen rijlessen en vragen zich af hoe bepaalde dingen bij andere leerlingen gaan. Je merkt wel verschil over hoe rijles ervaren wordt, maar ik verheug me er elke week weer op! Elke keer verbaas ik me weer over hoe anders de fiets is dan de auto. Als fietser wurm je je overal tussendoor terwijl je je als autochauffeur juist aan dat fietsgedrag kan ergeren. Je wordt door rijlessen bewuster van het verkeer, zowel op de fiets als in de auto. Ik denk dat ik nu een fietser ben die zich beter veilig in het verkeer beweegt dan voordat ik begon met rijlessen. Toch moet ik die link tussen de fiets en de auto niet te veel hebben, want het overkomt me te vaak dat ik bij het afslaan in de auto mijn hand uit wil steken in plaats van mijn richtaanwijzer aan doen.



Het rijwielpad langs de oude weg

door Adri Meerman

In zijn jonge jaren (1879-1886) woonde Carel Albert van Woelderen in Oost-Souburg. Hij werd in 1919 benoemd tot burgemeester van Vlissingen en zou dat tot in 1945 blijven. Zijn vader was directeur van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland en Carel zag hem dagelijks met zijn velocipede naar zijn kantoor in Vlissingen fietsen. Het lijkt me sowieso lastig om met een dergelijk rijwiel, voorzien van een zeer groot en een zeer klein wiel, het evenwicht te bewaren en ook het hobbelige karakter van de toenmalige bestrating zal niet tot een lekker rijcomfort hebben bijgedragen. Of dit gegeven voor Carel een rol heeft gespeeld om later als bestuurder het initiatief te nemen om de Vereniging Rijwielpad Walcheren op te richten vertelt de geschiedenis niet.

Langs de oude weg

Het is de Souburgers niet ontgaan dat het door de Vereniging Rijwielpad Walcheren in 1926 aangelegde fietspad langs de voet van de duinen van Vlissingen naar Zoutelande een groot succes werd. Twee jaar later ontstond daarom de Souburgse afdeling van deze vereniging om vervolgens een tijdje een slapend bestaan te leiden. Pas in januari 1934 kwam de afdeling met het idee om een rijwielpad aan te leggen langs de Oude Vlissingeweg van Vlissingen via Oost-Souburg en Abeele naar Middelburg. Het idee was geboren maar het ontbrak de Souburgers nog aan financiële middelen en de benodigde grond. Deze oude weg heette vroeger gewoon 'de straatweg van Vlissingen naar Middelburg' en behoorde tot de oudste bestrate wegen van ons land. In mijn artikel over Het



Optocht met praalwagens ter gelegenheid van de opening van het nieuwe rijwielpad (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Zwaantje (2013) schreef ik al dat deze straatweg vooral in de Achttiende Eeuw een prachtige weg moet zijn geweest. De vele reizigers zullen hebben genoten van de kronkelige bomenrijke weg met de vele hofsteden en fraaie buitenplaatsen. Vooral op de zondagen reden er talrijke rijtuigjes die vervolgens in Souburg gingen verpozen bij de bekende uitspanningen zoals Het Zwaantje en Het Jagertje in Oost-Souburg en La Belle Vue in Abeele. Zelfs Betje Wolff besteedde aandacht aan dit fenomeen in haar gedicht 'Walcheren' uit 1799:

*Een net bestrate weg geleidt ons naar de steden
Zijn zwaar geboomt, zijn slingering
Mishaagde nooit den vreemdeling
En doet den wandelaar met lust zijn pad betreden*

B.J. de Meij

Hoe mooi zou het zijn om deze oude weg weer een nieuw leven in te blazen. De belangrijke Walcherenkenner B.J. de Meij deed een zeer welkomme duit in het zakje. In een drietal artikelen in de Vlissingse Courant gaf hij een prachtige geschiedschrijving van de Oude Vlissingeweg en deed vervolgens een beroep op de instanties om de weg te voorzien van een rijwielpad. Na de aanleg van de Nieuwe Vlissingeweg is de Oude Vlissingeweg langzamerhand een verschoppeling geworden, maar kan in ere worden hersteld, aldus De Meij. De aanleg van een fietspad langs de nieuwe weg ontraadde hij wegens de gevaren veroorzaakt door het langsrazende auto- en tramverkeer. Ook vond hij het een lelijk traject met aan de ene kant een weinig fraaie lintbebouwing en aan de andere kant de saai kanaaldijk. Bovendien veroorzaakte de waterleiding in de zomer een onaangename geur. Op de oude weg reed geen tram en de meeste auto's vermeden de weg vanwege de slechte bestrating. De wielrijder kon daar ongestoord genieten van het bijzondere Walcherse natuurschoon. Omdat hij weinig verwachtte van de officiële instanties deed hij een beroep op het particuliere initiatief, dat wil zeggen de inwoners van Souburg, Vlissingen, Ritthem en Middelburg. "Waar een wil is, is ook een rijwielpad langs de Oude Vlissingeweg", zo besluit De Meij zijn artikelenreeks.



De Nieuwe Rieker Collectie is Binnen



Slipper
Dames
€ 54,⁹⁵



Schoen
Dames
€ 64,⁹⁵



Boot
Dames
€ 59,⁹⁵



Schoen
Heren
€ 74,⁹⁵



Gebr. Baljeu

Sinds 1903

100 Jaar een Naam in Schoenen

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118-461525

EEN WONING (VER)KOPEN IN DEZE TIJD IS WÉL MOGELIJK...

Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl | www.schinkeldeweerd.nl



S
Schinkel de Weerd
Makelaardij



**Leuke dingen
koop je bij
De Vrijbouter**
Paspootstraat 26
Oost Souburg

Kom snel langs!





Het college van burgemeester en Wethouder, in 2004, tijdens een bezoek aan het Dorpshuis Ritthem.

In Ritthem staat in de Dorpsstraat het dorpshuis Ons Dorpsleven. In het dorp spreken we altijd over "ons" dorpshuis, immers dat hebben we gekregen. Maar wat hebben we nu gekregen, wanneer hebben we het gekregen en van wie? En wat klopt er van het verhaal dat de gemeente Vlissingen het pand 100 jaar in haar bezit moet houden omdat dit vast zou liggen? En waar zou dit dan vast liggen? Tijd om de archieven in te duiken.

In de archieven van het gemeentearchief aan de Hellebardierstraat vinden we zonder veel moeite een akte uit 1948 met als titel "Schenking". De onderstaande tekst is niet letterlijk overgenomen maar in de akte staat: "Op 1 juni 1948 besluit de gemeenteraad van Ritthem een schenking te aanvaarden van het provinciaal bureau Zeeland van de Stichting Nederlands Volks-herstel te Goes. De schenking bestond uit een barak (van houten spanten en wandplaten van gips) en een bedrag van 4500 gulden onder de voorwaarde dat met behulp hiervan wordt overgegaan tot de stichting van een verenigingslokaal."

In de akte staan nog twee besluiten:

"De gemeente Ritthem besluit (met goedvinden van voornoemde stichting) het bedrag en het materiaal van de barak te verwerken in het herstel van het oude café in de Dorpsstraat 37, op dat moment in eigendom bij de weduwe C.J. Wesdorp - Gooijen. Mevrouw Wesdorp is op dat moment van plan het pand te verkopen aan de heer L. van Eenennaam. Tevens besluit de gemeenteraad van Ritthem om het materiaal en het geld ter hand te stellen aan de heer L. van Eenennaam zulks onder voorwaarde dat op het pand een zeker recht wordt gevestigd gedurende een tijdvak van 100 jaren, waarbij iedere plaatse-

lijke vereniging binnen het grensgebied der gemeente Ritthem gratis in het gebouw zal mogen vergaderen tegen vergoeding van een billijk bedrag voor vuur, licht en schoonmaken van het gebouw. Op 13 november 1950 passeert de boven beschreven verkoopakte bij notaris van der Harst te Middelburg en wordt een verenigingsgebouw gesticht op de locatie Dorpsstraat 37. Opvallend is dat dan de naam van weduwe C.J. Wesdorp - Gooijen niet meer voorkomt in de akte maar dat de heer van Eenennaam het pand koopt van weduwe Helena Catharina Millenaar-Overhoff. In deze akte wordt geregeld dat het verenigingsgebouw de naam "Ons Dorpsleven" zal gaan dragen. Deze naam zal met de tekst "Anno 1950" boven de hoofdingang in letters worden aangebracht. Tevens wordt in deze akte geregeld dat er een tegelplateau in het gebouw wordt aangebracht. Er is in de akte een kettingsbeding opgenomen ten behoeve van de gemeente Ritthem, inhoudende dat een gedeelte van het perceel Ritthem B 578 beschikbaar moet worden gehouden voor een verenigingslokaal voor de duur van honderd jaren. Deze bepaling moet de heer Van Eenennaam op straffe van een boete van 7000 gulden bij vervreemding van het perceel aan de verkrijger daarvan opleggen. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ritthem zul-

len beslissen welke verenigingen als plaatselijk worden aangemerkt. Op 5 april 1963 besluiten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ritthem het pand "Ons Dorpsleven" terug te kopen van de heer van Eenennaam. De heer van Eenennaam is op leeftijd en wil het café verkopen, echter blijkt het café onverkoopt. De gemeente Ritthem besluit het café m.b.v. subsidie van de rijksoverheid terug te kopen voor 30.000 gulden. Hierdoor komt recht en plicht in één hand (nl. in die van de gemeente Ritthem) en daarmee vervalt het kettingsbeding. Omstreeks 1974 vindt er een herverkaveling Walcheren plaats en zie je voor het eerst de nieuwe nummering van de Dorpsstraat terugkomen in de stukken. Het Dorpshuis "Ons Dorpsleven" krijgt rond die tijd huisnummer 22-24. De gemeente Vlissingen heeft al die tijd het dorpshuis in beheer gehad, en het beheer uitbesteed aan resp. de heer Karreman (tot 1971), Albert Dijkstra (tot 1990), Michel en Miranda de Bree (1998 - 2011), Hans en Thea Terwiel (2011-2012) en Albert en Joke van der Meule (2012-2014). De verenigingen uit Ritthem hebben in de voorbij gaande jaren gebruik mogen maken van het dorpshuis zoals in de schenkingsakte is vastgelegd. In juli 2012 is het dorpshuis voor het laatst verhuurd, en ook in dit huurcontract staat een paragraaf "Bijzondere bepalingen" waarin wordt vastgelegd dat de maatschappelijke functie van het Dorpshuis goed

geborgd moet worden in de huurovereenkomst. In de paragraaf "Afspraken ter borging van de sociale en culturele activiteiten" staat dat het Dorpshuis opengesteld moet worden voor activiteiten georganiseerd door 5 met name genoemde verenigingen. Deze verenigingen dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en de maatschappelijke cohesie van het dorp en zijn van openstelling van het Dorpshuis afhankelijk. Recent is het Dorpshuis verkocht aan Theaters aan Zee. In de koopakte zijn opnieuw een aantal kwalitatieve verplichtingen vastgelegd die borgen dat de lokale verenigingen gebruik kunnen blijven maken van het dorpshuis. Een situatie gelijk aan de verkoop zoals die in 1950 al eens heeft plaatsgevonden.

Samenvattend kunnen we het volgende constateren:

- Het is uit de gevonden documenten niet gebleken dat het zakelijk recht waarvan sprake is in het raadsbesluit van 1 juni 1948, ooit echt verleend is.
- De gemeente Ritthem, en later de gemeente Vlissingen, heeft al die jaren wel in de geest van de schenkingsakte gehandeld, en doet dat ook nu weer zoals uit de laatste verkoopakte blijkt.
- De 100 jaar loopt af op 13 november 2050. Laten we hopen dat we gedurende die tijd nog veel plezier aan het dorpshuis mogen beleven.

Met dank aan de website http://vlissingendronk.nl/wiki/Ons_Dorpsleven, de gemeente Vlissingen, het fotoarchief van Wim de Meij en notaris Heuvelmans.



Kind aan huis in Ritthem

Al jaren kunnen kinderen van vriendinnen en bekenden bij Martine terecht na school of gedurende de dag als er even opvang nodig is. Sinds twee jaar is Martine Osté "Erkend Gastouder" voor kinderen van 0-12 jaar via Gastouderbureau "De Zoete Inval". Na de PABO en 9 jaar leerkracht in het basisonderwijs te zijn geweest, besloot Martine te stoppen met werken toen zij zelf kinderen kreeg. Tijdens mijn bezoek aan haar nette en gezellige huis aan de Zandweg wordt haar liefde voor kinderen al snel duidelijk. Ze vertelt enthousiast over de tijd die ze doorbrengt met de kinderen in huis, in de omsloten tuin en over tripsjes naar het bos, naar het Ritthemse strand en haar moestuin aan de Louwerse's Wegeling niet ver van huis. De huiselijkheid en gewone gezinssituatie staan daarbij centraal. Martine hecht dan ook veel waarde aan rust, regelmaat, reinheid en respect voor elkaar, spullen en de natuur. Toen Martine twee jaar geleden onder de paraplu van "De Zoete Inval" ging werken, veranderde daar niet veel aan. Voor ouders is het echter belastingtechnisch interessant en een officieel keurmerk speelt natuurlijk mee met de keuze voor de meest geschikte opvang van hun kinderen. Voordat Martine erkend gastouder kon worden moesten zij en haar huis wel aan een aantal eisen voldoen. Een Ehbo diploma en een huischeck op veiligheid en properheid waren onderdeel van de eisen. Martine vindt dat ook heel terecht: "Ouders geven het meest dierebare uit handen en moeten met een goed

en gerust gevoel weggaan als ze hun kind bij mij brengen". Dat veel mensen dat doen blijkt uit het feit dat de meeste kinderen via mond op mond reclame bij Martine terecht komen. De opvang is kleinschalig maar daardoor flexibel. Verschillende ouders (werkzaam in bijvoorbeeld de zorg) hebben gekozen voor een flexibel contract waarbij er speelruimte is qua dagen en tijden. In principe is er dagelijks opvang mogelijk van 7.00-18.00 uur maar dan wel voor een vooraf geregeld aantal uren per week. "Het kind en ik moeten wel gelegenheid hebben om een band op te bouwen en dat kan niet in 3 a 4 uur per maand" zegt Martine. Het gebeurt ook wel eens dat na overleg een kind 's avonds in het gezin Osté warm eten mee-eet omdat de ouders niet in staat zijn voor 6 uur op te halen. En ook brengen vanaf 7 uur 's morgens blijkt niet heilig. Vijf minuten eerder omdat je als ouder om half acht in Goes moet zijn, is handiger en levert minder stress op. Die flexibiliteit en de rustige en veilige omgeving in Ritthem spelen dus een grote rol. Veel ouders in Ritthem weten dat al. Mocht u belangstelling hebben voor zo'n omgeving en daar zelf ook van willen genieten, dan boft u ...er staan een paar woningen te koop. De kinderopvang is in ieder geval al aanwezig en zo kunt u ook "Kind aan Huis" worden in Ritthem! Informatie kinderopvang: Gastouderbureau "De Zoete Inval" tel. 0118-794514



Martine met twee van haar oppaskinderen bij de lammetjes van de familie Ova aan de Zandweg in Ritthem.

Huiskamer terug in Ritthem

Na ruim een jaar leegstand weten de mensen het Dorpshuis Ons Dorpsleven in Ritthem weer te vinden. Peter en Esther de Neef, de eigenaren, hebben inmiddels al veel energie gestoken in de aankleding en de publiciteit. En met resultaat!

Druk bezocht

De jaarlijkse winterwandeling op 7 februari met Jos en Leo als gidsen had weer veel deelnemers. De eigengemaakte snert na afloop werd zeer gewaardeerd. Ook de historische Film- en Fotopresentaties op 26 februari en 4 maart van Wim de Meij trokken enorm veel (ex)bewoners en andere belangstellenden naar het Dorpshuis. De bezoekers zijn na inschrijving nu gratis en vrijblijvend lid geworden van de onlangs opgerichte Filmclub "De Verwachting". Zo krijgt men automatisch bericht van komende Filmavonden en eventueel andere activiteiten.

Komende activiteiten

De Ritthemse verenigingen zijn, in overleg

met Peter en Esther de Neef, alweer druk aan het organiseren om de volgende evenementen te laten plaatsvinden:

- Koningsbal op dinsdagavond 26 april en viering Koningsdag op 27 april
- Ringrijden op 14 mei en 13 augustus
- Sjezenrijden op 25 juni

Kunst zInnig Ritthem

De Kunsttroute die ook op 25 juni plaatsvindt, gelijk met het Sjezenrijden, heeft dit jaar een record aantal deelnemende kunstenaars: 20 personen. De creatievelingen laten een heel divers scala aan prachtige producten zien: sieraden, schilderijen, keramiek, beeldhouwwerk, houtdraaiwerk en foto's. Tijdens bovengenoemde activiteiten is het Dorpshuis natuurlijk ook open en zullen Peter en Esther u gastvrij ontvangen voor een kopje koffie, een drankje, iets te eten of gewoon een praatje! Voor meer informatie over de activiteiten: www.dorpshuisritthem.nl of www.dorpsraadritthem.nl

Ritthem in Beeld



Het Dorpshuis Ons Dorpsleven rond 1975. Destijds oefende Onda er wekelijks totdat zij in het oude gemeentehuis De Vijf Klavers neerstrekte. Daarnaast het Dorpshuis op 4 maart jongsleden tijdens de Historische Filmavond door Wim de Meij. Mocht u meer historische foto's willen bekijken, bezoek dan het fotoarchief eens op www.dorpsraadritthem.nl. Of bezoek de fototentoonstelling in de Bunker aan het Louwerse's Wegeling op 14 mei, 25 juni en 13 augustus. De Bunker is open en vrij toegankelijk van 10.00- 16.00 uur.



Veel belangstelling voor de winterwandeling in en rond Ritthem op 7 februari onder leiding van Jos Broeke en Leo de Visser.

Volkslied laten klinken bij monument Marnix



Je moet er maar opkomen en toch klinkt het zo gek nog niet. Geef belangstellenden die het monument voor Marnix van St. Aldegonde, de auteur van het Wilhelmus, in West-Souburg bezoeken, de gelegenheid meteen ook het volkslied te beluisteren. Eén druk op de knop en het Wilhelmus weerklinkt. De suggestie daarvoor en voor een goede bewegwijzering naar het Marnix-monument, staat in het programma van de Partij Souburg Ritthem.

Op gezette tijden stoppen bussen met Belgische toeristen bij het monument van Marnix van St. Aldegonde. Marnix, Brusselaar van geboorte, was enige tijd burgemeester van Antwerpen. Van huis uit francofoon leerde hij het Nederlands uitstekend beheersen. 'Marnix mistond te Antwerpen niet en hij kan als een van de onzen worden beschouwd, schrijft dr. Jan van Roey, ere-stadsarchivaris van Antwerpen, in het boek 'Philips van Marnix van Sint Aldegonde'.

De burgemeestersstoel

Mijn broer belde. "Heb je de krant gelezen? Nee? Dan heb je ook de advertentie niet gelezen waarin de burgemeestersstoel van Souburg aangeboden wordt. Wat denk je dat die moet kosten? Ik heb gebeld. Ze vragen vijfhonderd gulden."

Het was zaterdagmiddag, een drukke week achter de rug, net een middagslaapje gedaan en nergens zin in.

"Ik dacht dat is net iets voor jou", vervolgt mijn broer. "Moet je er niet gelijk om? Pa zal het ook wel leuk vinden. Volgens mij valt er nog iets af te pingelen."

Wat zal ik doen? Ik heb eigenlijk nergens zin in. De stoel moet eigenlijk wel in Souburg blijven dus ik besluit toch maar te gaan. Ik neem vierhonderd gulden mee, dan kan ik niet meer uitgeven. Pingelen doe ik niet graag. Na eerst nog wat boodschappen gedaan te hebben, ga ik met driehonderd vijftig gulden op zak mijn vader ophalen. Bij de verkoper aangekomen blijkt het de echte oude Souburgse burgemeesterstoel te zijn. De handelaar, een oud Souburger, bleek de stoel via een boedelverkoop gekocht te hebben.

"De prijs is die vast of kan er nog wat af?" vraag ik. "Vijfhonderd gulden is wel wat veel." De handelaar kijkt me taxerend aan en zegt: "Voor vierhonderd vijftig gulden mag je hem hebben". Ik vertel hem dat ik niet weet of ik dat bij me heb en loop naar de auto om mijn portefeuille op te halen. Terug gekomen tel ik opzichtig de driehonderd vijftig gulden uit. Aan het gezicht van de handelaar zie ik dat hij het voldoende vindt. Dan zegt mijn vader: "Ik heb ook nog twintig gulden bij me." De handelaar pakt de twintig- en de driehonderd vijftig gulden en zegt: "De stoel is van u". Twintig- en driehonderd vijftig gulden armer, een burgemeesterstoel plus een anekdote rijker, rijden we huiswaarts.



"Onlangs waren in Oost-Souburg vreemde geluiden te horen, waarvan de herkomst nooit is achterhaald. Wij denken dat het de lokroep van het zand moet zijn geweest"

Op vrijdag, 6 mei organiseert de Protestantse Gemeente Oost-Souburg een bijzondere activiteit in het kerkgebouw op het Oranjeplein. Zandtekenares Gerrie Hondius en concertpianist Martijn Smits zullen op creatieve wijze met zandtekeningen en muziek een unieke voorstelling verzorgen waarbij "vrijheid en verbondenheid" het thema is.

Op adembenemende wijze nemen Gerrie en Martijn ons mee en laten zien en horen wat vrijheid is en hoe mooi verbondenheid kan zijn. Daarnaast wordt met zand en muziek een weg gebaad van Hemelvaart naar Pinksteren. De voorstelling heeft ook een speciaal tintje. Juist in dat weekend, waarin we de vrijheid mogen vieren, is een delegatie van de Evangelische Kirche uit Elbingerode (voormalig Oost Duitsland) te gast bij de Protestantse Gemeente. Al 30 jaar lang bestaat een band tussen Elbingerode en Oost Souburg. Elk jaar is er in het Hemelvaart weekend een uitwisseling. Dit jaar komen de mensen van Elbingerode naar Oost Souburg. Omdat "vrijheid en verbondenheid" nooit vanzelfsprekend zal zijn maar wel van belang voor elk mens, is deze voorstelling voor iedereen. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Nieuwsgierig naar wat Gerrie Hondius (die overigens afkomstig is uit Oost Souburg) en Martijn Smits doen? Kijk op de site: www.zandtekenares.nl of www.zandconcerten.nl Omdat vrijheid niet te koop is, is de toegang gratis. Wel heeft u een toegangkaart nodig om binnen te komen. Deze zijn te reserveren vanaf 25 april via e-mail: scriba@pgos.nl of via 0118-216131. Dit om te voorkomen dat we mensen moeten teleurstellen.



Herman Hondius zit weer gewoon in de kerkbank

» *vervolg van voorpagina*

Geen man van regels

Nadat hij al meteen bij binnenkomst onze piano heeft geprobeerd en hem een stembeurt toewenst ("helaas kan ik dat zelf niet meer door de artrose in mijn hand") komen we al vrij snel bij het wereldgebeuren. De toon van het gesprek verandert onmiddellijk. Het doet hem hoorbaar pijn te moeten constateren dat de Islam in korte tijd niet alleen een vriend is maar ook een vijand is geworden van onze samenleving. Zo jammer in een tijd waarin godsdiensten elkaar de hand reikten en het heel normaal was dat een Souburgse dominee de nieuwe moskee op de grens van Middelburg en Vlissingen opende door het doorknippen van een lint. Deze ruime kijk past bij Herman Hondius. "Ik heb me er wel eens over verbaasd dat ik me zo thuis voelde in de kerk omdat ik geen man van regels ben, maar kennelijk passen de regels van de kerk en de bijbel prima bij mij."

Gedreven christen

Hij is een gedreven christen, al lag het helemaal niet voor de hand dat hij 42 jaar lang op zondagen door het Zeeuwse land zou zwerven om her en der het kerkvolk te stichten en aan het nadenken te zetten met zijn woorden. Hij was wel al diaken bij de Gereformeerde Kerk, vrij snel na de verhuizing naar Oost-Souburg waar de ouders van zijn vrouw Riet en haar zuster met haar gezin woonden. Het was gemakkelijk verhuizen voor de in Ede wonende horlogemaker want hij kreeg vanuit het hele land reparatiewerk gestuurd dus kon hij gaan wonen waar hij wilde. Het werd ons dorp, nu al weer 51 jaar geleden, omdat zijn schoonvader een geschikt huis te koop wist in de Burchtstraat. De voorkamer werd winkel met etalage en sindsdien was de zaak een begrip op Souburg. "Mijn vak is verdwenen" zegt hij spijtig. "Vroeger kon je bij heugelijke gelegenheden kiezen uit een fiets of een horloge, maar die tijd is voorbij. Je hebt nu voor zes euro een horloge. Ik heb het uitgezongen tot ik AOW kreeg, zestien jaar geleden. Riet en ik hebben er maar een paar jaar van kunnen genieten, ze overleed 14 jaar geleden, maar gelukkig heb ik vier heel leuke dochters, het mooiste dat mijn vrouw me heeft nagelaten. En nu zijn er ook partners en kleinkinderen,

al wonen ze wel allemaal "VVA", dus Veel Verder Dan Arnhemuiden!"

Plezierig dorp

"Destijds vond ik het erg leuk om naar een echt dorp te verhuizen. Souburg is bovendien een heel plezierig dorp om in te wonen. De Souburgse kerk staat bekend als een ruimdenkende, sociale kerk en ook in het dorp maak je gemakkelijk leuke contacten. Dat merk ik ook bij de biljartclub in De Kwikstaart, al lukt het biljarten, net zoals het piano spelen, niet best meer sinds ik twee vingers niet meer kan bewegen."

Nog eens terug naar het preken want dat is de aanleiding voor dit gesprek. "Ik ergerde me er destijds aan, dat als er geen predikant voorhanden was, iemand ging preek lezen. En omdat ik in Amsterdam wel eens had meegedaan aan straatpreken besloot ik, als enthousiaste en goed gespraakte gelovige, om me aan te melden. De kerkenraad stond er achter en zo ben ik dat gaan doen. Ik heb altijd de vrije hand gekregen in waar ik het over wilde hebben. Iedere zondag ging ik naar de dorpen om in te vallen. Het voordeel was wel dat ik dan steeds in een ander dorp kwam waardoor ik dezelfde preek wel vijf keer kon houden. Ik moet er niet aan denken dat ik, zoals veel dominees dat vroeger moesten doen, twee keer op een zondag een andere preek zou moeten houden! Zo'n preek ontstond gaandeweg, ik pakte een tekst uit de bijbel waar ik dan op voortborduurde. Vaak stond ik 's nachts even op om wat op te schrijven: trefwoorden waar ik dan op verder borduurde, maar ik ben nu 82 en het concentreren van je gedachten wordt dan moeilijker."

Geestelijk thuis

En zo komt er dan tijd voor weer andere dingen maar hij raakt nooit uitgepraat over het geloof. Al was het nooit zijn bedoeling om dominee te worden. "Want ik was op de eerste plaats een technet." Maar dan wel een met de kerk als geestelijk thuis, waardoor hij vurig hoopt dat de Kerk blijft bestaan in wat voor vorm dan ook. "Dat hangt niet van de mensen af maar van God's trouw, des eigenlijk hoeven we ons daar niet sappel over te maken!"

Zijn zij niet allen dienstegeesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen? (Hebreeën 1.14 Statenbijbel)

Op de zaterdagen 9 en 16 april speelt STEC, de Souburgse Cabaret- en Toneelvereniging het blijspel "Wat een invasie" van Jack Sharkey

"Wat een invasie" door STEC

Loop medio november de winkel in van De Vrijbouter in de Paspoortstraat in en je waant je in de wereld van Sinterklaas, Kerst en Oudjaar. Bij Kees en Marja Schroevers wordt het een periode van hard werken. Alles moet op tijd in orde zijn en de klanten moeten een goed assortiment aantreffen. Verkoop van vuurwerk doet de Vrijbouter al heel lang. Dan heb je inmiddels wel ervaring opgedaan. En toch is het elk jaar weer spannend. Zo ook dit jaar weer. "Je moet je er als verkoper van vuurwerk van bewust zijn dat elk jaar weer de eisen zeer scherp zijn en dat de vuurwerkbranche er alles aan doet om het zo goed mogelijk uit te voeren", aldus Kees Schroevers.

Casey Delevan is een reclameontwerpster en woont in New York in een appartement. Haar buurvrouw Morgiana Kendrick is een architecte en komt regelmatig bij haar over de vloer. Morgiana heeft iedereen wijs gemaakt dat ze getrouwd is geweest en een dochter heeft.

Als Morgiana bezoek krijgt van een zakenrelatie (Hanly, die ze ook persoonlijk erg leuk vindt) vraagt ze Casey om voor haar dochter te spelen. De vriend van Casey, Franklin, komt echter ook op bezoek. Verder wordt Casey ook opgezadeld met een oude schoolvriend Barney, die een opsporingsambtenaar is van de belastingen is en die haar appartement als uitvalsbasis wilt gebruiken. Dit omdat er een belastingontduiker in de flat woont. Aangezien Franklin en Hanly niet mogen weten wat Barney doet wordt hij voorgesteld als de broer van Casey. Om de chaos compleet te maken krijgen ze ook nog bezoek van een agent die op zoek



STEC tijdens een vorige uitvoering.

is naar een inbreker. Ook de moeder van Franklin komt Casey verblijden met een verassingsbezoek. Gooi daar nog wat krokodillenkreftjes bij, en het avondje lachen is compleet.

Rolverdeling: Kirsten Charlotte "Casey", Delevan: Karin de Vos, Morgiana Kendrick: Lianne Jochems, Franklin McHugh: Roeland

Saman, Hanley Swope: Piet van der Maas, Barney Benson: Rene de Jonge Politieagent: Eddy Zaman, Eliose Fitzpatrick McHugh: Lucella van der Veeken. Regie: Dennis Wondergem Regie-assistent: Ineke Verduijn.

9 en 16 april 2016 in Zaal De Zwaan. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Kaarten in de voorverkoop € 5,00 aan de zaal €6,00.

Kinderen tot 14 jaar resp. € 3,50 en € 4,50. voorverkoopadressen: De Vrijbouter, Paspoortstraat 26, Oost-Souburg, Schinkel Assurantien, Kanaalstraat 37, Oost-Souburg, M. Jacobse, Lingestraat 19, Oost-Souburg 0118-460889.

Ook kunt u reserveren via de homepage van de S.T.E.C. [HTTP://WWW.STEC.NU](http://WWW.STEC.NU)

Souburg Cultureel

Het programma 2015 - 2016 van Souburg Cultureel is al weer een heel eind voorbij. De Stichting Vrienden Historische Kerk Souburg heeft het dorp weer heel wat cultuur gebracht en bijzondere evenementen toegankelijk gemaakt. Voor de naaste toekomst is de kalender ook nog goed gevuld.

Zondag 20 maart om 11.30 is er een lunchconcert door de Zeeuwse singer-songwriter Maarten Termont. Maarten heeft van jongs af aan zelf nummers geschreven. Hij zingt en speelt akoestisch een heel repertoire aan eigen werk maar vertolkt ook kan ook een divers aantal covers van artiesten als Neil Young, Leonard Cohen, Herman van Veen, Bram Vermeulen en nog vele anderen. Meer info op: <http://www.maartentermont.com>

Zaterdag 9 april concertteert Muziekvereniging Vlijt en Volharding.

Jeugdorkest en Fanfare van de vereniging hebben de akoestiek van de kerk opnieuw leren waarderen en treden nu, na het geslaagde concert met Voci Miste in november op in het programma van Souburg Cultureel. Beide orkesten spelen onder de muzikale leiding van dirigent Albert John Vervorst. Het jeugdorkest speelt onder meer Cry of the Falcon van Kevin Houben. De fanfare brengt een toegankelijk programma, waarin ook een van de werken is opgenomen, die het orkest speelde het Open Vlaams Kampioenschap op 13 maart in Heist op den Berg.

Meer weten? <http://www.vlijtenvolharding.net>

Ook op zaterdag 9 april, en een week later, op 16/4, brengt STEC in Dorpshuis de Zwaan het blijspel "Wat een invasie" Elders in de Souburgse Courant meer hierover.

Zondag 24 april om 11.30 wordt het lunchconcert verzorgd door het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje. Dit koor is het enige in zijn soort in Zeeland en is één van de circa 20 koren in Nederland, die Russisch-orthodoxe kerkmuziek uitvoeren. Daarnaast brengt het koor vrolijke en ook melancholieke volksliederen.

Op vrijdag, 6 mei organiseert de Protes-

tantse Gemeente een bijzondere activiteit in het kerkgebouw op het Oranjeplein. Dan treedt zandtekenares Gerrie Hondius op. Met dit optreden wordt een stempel gedrukt op de band die onze kerk al 30 jaar heeft met de St.Jacobi Gemeinde der Evangelische Kirche te Elbingerode (voormalig Oost Duitsland). Gerrie Hondius maakt voor deze gelegenheid een unieke voorstelling waarin vrijheid en verbondenheid het thema zijn. Elders in het blad meer informatie

Zondag 29 mei om 11.30 uur verzorgt het blaaskwintet Consonant het laatste lunchconcert in het seizoen 2015/16 van Souburg Cultureel. Consonant is een blaaskwintet dat op hoog niveau hedendaagse, romantische en klassieke muziek brengt.



CREATIVITEITSCENTRUM

't ALLERGAARTJE

Vlissingestraat 12, 4388 HD Oost-Souburg
tel: 0118.461706 • www.allergaartje.nl

In de maand april :

ALLE MOREHEADKNIPVELLEN

€ 0,50 i.p.v. € 0,80

Zet alvast in uw agenda:

28 mei: Jaarmarkt Oost-Souburg

20 augustus: Creaspektakel Kampen

Als u mee wilt naar dit spektakel kunt u zich opgeven in de winkel

"Een oude vertelling uit de Karolingen krant"

De Noormannen

Keizer Karel vertoefde eens aan de zee, toen uit het grimmige Noorden drakenschenpen der Vikingen kwamen aangevaren. Enigen van zijn begeleiders meenden dat dat het vaartuigen waren van kooplieden uit het zuiden, of birlinns van de Britsche Eilanden. Anderen dachten dat het schepen der Zwarte Mooren waren. Maar Karel zag wel aan de snelheid van de schepen, dat het zeerovers waren en wilden hen vervolgen, maar ze waren in korten tijd verdwenen op de hoogte zee.

Toen ze dien avond aan de maaltijd zaten, stond de keizer op en trad aan het venster dat uitzag over de zee. Tranen stroomden over zijn wangen en toen zijn gevolg hem vroeg wat hem zoo bedroefde, zei hij; "Ik denk er over hoe mijn nakomelingen door deze snelle roovers bitter zullen lijden, wanneer ze al tijdens mijn leven deze landen willen plunderen, hoe zal het dan zijn na mijn dood."

Van dien dag al liet hij alle kusten bewaken, bouwde wachttorens en versterkte zijn vloot.

Karels voorspelling is uitgekomen. Menigmaal hebben de blonde krijgers moorden en brandend een eilanden afgestroopt. Zijn opvolgers bouwden daarom versterkingen in de vorm van ronde Burchten.

1994: Opnieuw stromen tranen over Karels wangen, nu van vreugde. De Karolingische in Souburg is in zijn oude staat hersteld.



Woningnood in Souburg

Deel 1

door J. Kaljouw

Woningnood in Souburg? Wie praat er nu over woningnood in een tijd dat je een woning niet aan de straatstenen kwijt kon. Nu gaat het gelukkig weer iets beter. Kort na de oorlog was er woningnood door het grote aantal woningen dat onbewoonbaar geworden of geheel vernield was. Ook mede door een sterke toename van de vraag naar vakmensen voor de wederopbouw en uitbreiding bij andere bedrijven zoals de Koninklijke Maatschappij de Schelde.

Toch is er als eens eerder gebrek aan woningen geweest in ons dorp. Souburg was ook héél gunstig gelegen voor arbeiders van de Schelde dat rond 1920 ook al sterk uitgebreide. En de havens met hun vele activiteiten lagen als het ware in de achtertuin van ons dorp. Daardoor ontstond er rond die tijd hier ook al gebrek aan woningen. Plannen waren er genoeg; bijvoorbeeld; tachtig woningen voor de Schelde, (het latere Tuindorp), dertig woningen voor de Marine en dan ook nog maar liefst honderdvierentwintig (!) woningen voor andere arbeiders. En daar gaat het in dit verhaal over.

Woningbouw

Om daartoe te komen moest er eerst een Vereniging opgericht worden. Ze kreeg de naam; Algemene Woningbouwvereniging Souburg. Het bestuur werd gevormd door de heren; A. Polderman, Hoofdconductor bij de Staatsspoorwegen (de latere N.S.) W. Brouwer, wagenmaker bij de Staatsspoorwegen. L.C. Jansen, machinist bij de Staatsspoorwegen De vereniging was uitsluitend werkzaam in het belang van de Volkshuisvesting; vooral de arbeidersklasse. Dokter Coronel, een Middelburgse huisarts, heeft in

de 19de eeuw veel gedaan voor verbetering van de huisvesting van die groep. Beropsmatig kwam hij regelmatig mensonterende toestanden tegen in de (krot)woningen van de arbeiders. In woord en geschrift protesteerde hij fel tegen de schrijnende toestanden op dat gebied. Met succes, want overal in het land werden verenigingen opgericht zoals bovengenoemd. Ook de overheid werkte mee door het beschikbaar stellen van financiën voor hypotheek en dergelijke.

Bouwplannen

Op het eind van het jaar 1919 diende de Souburgse Vereniging bij het Gemeentebestuur van Oost- en West Souburg een verzoek in voor de aankoop van bouwgrond voor maar liefst 124 arbeiderswoningen. Men had een terrein op het oog aan de linkerkant van de Vlissingestraat, tussen de Burchtstraat en de Putwijkstraat. De totale oppervlakte bedroeg maar liefst 3,77 hectare. Een geweldig project voor die tijd. Een dorps-timmerman bouwde in de regel niet meer als hooguit drie woningen tegelijk. Door tegenwerking van hogerhand zou er echter van het ambitieuze plan niet veel terechtkomen. De gemeente moest in verband met

de financiering van het project namelijk eerst toestemming krijgen van de Inspectie voor de Volksgezondheid in Den Haag. Die nam er echter geen genoegen mee en verwees het mooie plan zonder slag of stoot naar de prullenmand. Ze vond dat het véél te groots opgezet was en dat de grondprijs "ongehoord hoog" was. (F3,00 per m²) Dat was een tegenvaller, niet alleen voor de Vereniging maar ook voor de gemeente. De grond alleen zou al ruim negentigduizend gulden kosten en de bouwkosten een veelvoud er van. Dat kon de gemeente zelf nooit opbrengen, dan zou ze voor véél te zware lasten komen te staan. Bij monde van Wethouder Melis verklaarde ze dan ook dat het plan onuitvoerbaar was. Hij benadrukte wel "dat op de Raad de zedelijke verplichting rustte om in de woningnood te voorzien". Men wenste wel contact te blijven houden met de vereniging. In de loop van het jaar 1920 kwam er weer een gewijzigd plan van de Vereniging wat echter ook geen genade kon vinden in de ogen van de heren in Den Haag. Men vond de grondprijs nog steeds te hoog; een grondprijs van F1,50 per vierkante meter zou nog enigszins acceptabel zijn. Om daartoe te komen werd er in de Gemeenteraad nog gesproken over onteigening maar dat was moeilijk. Men besloot toen om de zaak maar weer aan te houden.

Aanvang bouw

Op het eind van 1920 kwam er eindelijk een beetje schot in de zaak. In september kwam

er althans een plan op tafel dat wel de goedkeuring van de Inspectie kon krijgen. Kort nadien kwam er een verzoek van het Bouwbestuur aan de gemeente om 27000 gulden voor te schieten voor de aankoop van de bouwgrond en maar liefst 330000 gulden voor de bouwkosten. Zoveel geld ineens kon de gemeente natuurlijk ook niet opbrengen, maar het zal in termijnen gegaan zijn en de gemeente was daarvoor weer afhankelijk van het Rijk. Het werd wel een sterk afgeslankt project want het aantal te bouwen woningen werd daarin meer dan gehalveerd. Van het oorspronkelijke plan van 124 woningen bleven er maar 54 over en daar werden er nog twee vanaf gesnoept zodat er "maar" 52 overbleven. Het aantal vierkante meters grond zal ook geslonken zijn tot ongeveer de omvang van het huidige bouwterrein. In de loop van 1921 kon er dan eindelijk met de bouw van 52 huizen begonnen worden. Het zouden gezien de huurprijs wel hele dure worden. Die was berekend op liefst F4.32 per week. Héél veel als we bedenken dat er toen nog woningtjes verhuurd werden voor één gulden. Maar enfin, eindelijk kon er toch weer eens wat gedaan worden om de woningnood te verminderen. Maar helaas; er zouden weer nieuwe problemen ontstaan die het werk konden vertragen of mogelijk zelfs stil leggen.

wordt vervolgd



VAN VERTROUWEN DOOR PAPIER, NAAR VERTROUWEN IN ELKAAR

Vertrouwen ontstaat niet door veel vast te leggen op papier, maar door direct contact. Door het met elkaar te hebben over hoe het gaat, wat niet / wel goed gaat, door samen bij te sturen.

De financiële situatie van de gemeente Vlissingen is complex en zorgelijk. Er is sprake van een negatieve exploitatie, geen algemene reserve en er is fors achterstallig onderhoud. De twee grootste Vlissingse grondexploitaties, Scheldekwartier en Kenniswerf, vergen weer tientallen miljoenen.

Een nieuwe bezuinigingsoperatie van 7,3 miljoen euro, onderzoek naar extra bezuinigingsmogelijkheden en daardoor neemt de druk op de begroting verder toe. In de bedrijfsvoering moeten processen sneller, goedkoper en met minder mensen. Er moeten minder ballen in de lucht worden gehouden. Noodzakelijk het concreet benoemen van welke taken kan de gemeente Vlissingen nog uitvoeren de komende 15 jaar. Deze periode staat voor saneringsbegroting en sanering van de negatieve algemene reserve.

Het zou getuigen van gedeeld belang als ambtelijke organisatie, OR, GO, het college en de gemeenteraad de handen ineens slaan om noodzakelijke stappen te zetten. Een professionele, flexibele en compacte gemeentelijke organisatie. Een voorwaardenscheppend en regisserend model. Lees verder op onze website www.partijsouburgritthem.nl

Rijnco-Jan Suurmond

WATEROVERLAST BEGRAAFPLAATS OOST SOUBURG

De PSR stelde recent vragen aan het college van B&W over wateroverlast op de algemene begraafplaats in Oost Souburg. De Partij Souburg Ritthem had klachten ontvangen over de begaanbaarheid van de paden op het lagere (oudere) deel van de begraafplaats en rond het aula gebouw. Als er enige regenval geweest is ontstaan er op de paden en bij de aula flinke waterplassen.

Op zich is dit bij regenval geen bijzonderheid, maar nadien zakte het water niet weg en bleven de plassen soms dagen staan. Als het water dan verdwenen was bleven er modderige en met mos begroeide paden achter. Vooral bij de kindergraven, die door sommige nabestaanden dagelijks bezocht worden, was deze situatie het meest hinderlijk.

De beheerder was ter plaatse meer dan eens aangesproken over deze situatie en antwoord dan met de mededeling dat dan alles gedraaid moet worden en dat dit veel werk is, waar de gemeente geen geld voor heeft. Daarnaast zou het geen prioriteit hebben.

Onze vragen hebben effect gehad, want de wethouder en de gemeente hebben de situatie beoordeeld en vonden ook dat het zo niet verder kon. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en wordt er hard aan gewerkt om de situatie te verbeteren!

Sjaak Vermeulen



Raadslid Alex Achterhuis



Raadslid Sjaak Vermeulen



Raadslid Ger Blom



Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

- Advertentie -

AMATEURKUNST

In februari vond de 2e presentatie Cultuur van de gemeente Vlissingen plaats over de amateurkunst.

Voor aanvang van de vergadering verzorgde een saxofoonkwartet, bestaande uit leden van Vijft en Volharding Oost-Souburg en Ons Genoegen Vlissingen, afwisselend met tamboers van Ons Genoegen een optreden om het belang van de amateurkunst kracht bij te zetten. In de pauze werd er een optreden verzorgd door een muzikante van Vijft en volharding op marimba.

Na deze pauze werd er door een vertegenwoordiger van de muziekverenigingen, Ons Genoegen, Vijft en Volharding en Onda Ritthem een presentatie gegeven over de voorgenomen subsidiemaatregelen voor de amateurverenigingen.

Er is begrip voor de financiële problemen van de gemeente en zij beseffen terdege dat bij de maatregelen tot herstel van de financiële positie alle aspecten kritisch moeten worden beoordeeld. Men heeft er echter geen begrip voor dat wordt voorgesteld zodanige maatregelen te nemen dat het "offer" dat zij moeten brengen neerkomt op 100%. Dat is voor een aantal verenigingen meer dan 25% van de cashflow.

De subsidies zijn niet zomaar een gift aan een groepje burgers dat toevallig muziek beoefent. Het is een belangrijke en onmisbare tegemoetkoming in de kosten die de veren-

ingen maken voor een heel scala aan maatschappelijke activiteiten als onderdeel van een belangrijke sociale factor. Een gemeente zonder cultuur is ondenkbaar en van alle cultuur vormen de muziekverenigingen een belangrijk onderdeel, gemiddeld gedurende al meer dan 100 jaar!

In heel de gemeente Vlissingen staan enkele honderden individuele muzikanten garant voor veel muzikale activiteiten, waarop door inwoners, bedrijven, andere verenigingen en ook de gemeente zelf, vaak een beroep wordt gedaan.

Een 100% verlaging voelen de verenigingen dan ook als een gebrek aan waardering voor alle inspanningen en prestaties, niet voor niets werd er in het verleden gesproken over waarderingssubsidie.

Bovenstaand is maar een gedeelte uit de presentatie maar de boodschap door de verenigingen naar de gemeente toe is meer dan duidelijk.

Ook de PSR vind dat met name de kleinere verenigingen toch enigszins ontzien moeten worden. Echter het moge duidelijk zijn dat de gemeente Vlissingen voor een zware financiële taakstelling staat. Er zal dan ergens anders geld in de begroting gevonden dienen te worden wanneer men deze verenigingen tegemoet wil komen. In ieder geval is het zeker de moeite waard om deze verenigingen te steunen en er alles aan te doen om deze voor de gemeenschap te behouden.

Ger Blom



Hulp in Huis

Ik help mijn moeder regelmatig bij het huishouden. Maar met een gezin en een drukke baan, kom ik vaak tijd te kort. Schoonmaken? Boodschappen doen? De was? Particuliere hulp biedt uitkomst.

Samen krijg je meer voor elkaar, ook in huis.

www.wvozorg.nl | 0118 - 448 301



Zorgstroom
Dichtbij mensen
0118 - 684 000 ■ www.zorgstroom.nl

Primera
OOST-SOUBURG
Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270
de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Ome Henk: Voorbuurten - Achterbuurten

Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een mening die hij niet voor zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langst de lijn op de sportvelden staat. Over wonen bijvoorbeeld.

"Wanneer je in nieuwbouwwijken, bijvoorbeeld de Mortiere in Middelburg, alleen maar duurdere woningen bouwt krijg je "voorbuurten". Mensen met meer geld, die vaak ook maatschappelijk een betere positie hebben, trekken weg uit andere buurten om in deze voorbuurten te gaan wonen." Zegt Ome Henk.

"Deze mensen vormen vaak het kader van sport-, buurt- en andere verenigingen die de sociale samenhang in wijken bevorderen. Wanneer dit kader uit de andere buurten vertrekken raken deze buurten vanzelf achter." Aldus Ome Henk.

"In Souburg zijn er naar verhouding veel goedkopere woningen. Voor het behoud van kader is het dan ook goed dat de wijk Koopmansvoetpad gebouwd is. Ook in Souburg Noord worden er een aantal "duurdere" woningen gebouwd. Dat is op termijn goed is voor Souburg." Filosofeert Ome Henk verder.

"In Vlissingen moet men zich afvragen of er in of bij Rosenburg en Lammerenburg voldoende sociale woningbouw is. Zijn dat wellicht "voorbuurten" waar geen plaats is voor mensen met een lager inkomen? Ontstaan er daardoor elders achterbuurten?" Ome Henk vraagt zich dit af. Eigenlijk gek voor Ome Henk. Normaal vraagt hij zich nooit iets af en geeft onomwonden zijn mening.

autoruitschade?

- 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
- gratis vervoer van de auto of service op locatie
- sterreparatie zonder afspraak



Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155



autotaalglas helpt 0800-0828



Schildersbedrijf Kameleon

Voor schilderwerk met verve!

Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878



- FIETSEN
- REPARATIES

**Altijd spectaculaire
aanbiedingen op onze
voorraadmodellen!**

**Kinder fietsen ★ Dames-Heren fietsen
Elektrische fietsen**



Kanaalstraat 75 4388 BK Oost-Souburg
Telefoon: 0118-475499
www.alfredsbikecentrum.nl

DIJKWEL
Auto Shopping Centre

- APK voor € 29,- all-in!
- Onderhoud
- Reparatie, aircoservice
- Ook lease voor elk merk
- Verkoop van jonge occasions

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66

www.autodijkwel.nl

A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)

NAP Nationale Auto Pas
BOVAG
HELLA Service Partner

DK Belastingadvies betrekken nieuw pand na uitbreidingen

Twee jaar geleden zijn ze met zijn tweeën een VOF begonnen in een klein huurpand in de Kanaalstraat. Sinds februari hebben ze nu zelf een mooi groot pand gekocht en zijn ze verhuisd. Het team bestaat inmiddels al uit 4 personen en bij drukke periodes huren ze nog specialisten in om te ondersteunen. Izaak Koppejan (33) & Marco Dingemans (43), beide geen onbekenden in deze branche, timmeren hard aan de weg en dat heeft resultaat. Beide hebben een ruime ervaring opgebouwd bij hun eerdere werkgevers in loondienst alvorens ze als zelfstandige zijn begonnen. Iets wat essentieel is in deze financiële wereld. Voor al uw financiële advies, belastingaangiften of overige fiscale zaken bent u van harte welkom in het volledig vernieuwde pand aan de Kanaalstraat 65.

Bij binnenkomst valt direct de ruimte, goede verlichting en overzichtelijke werkplekken voor iedere adviseur op. Van een stoffig imago en accountants interieur is hier zeker geen sprake. Inmiddels is de belettering op de gevel ook aangebracht, kun je het niet missen als je voorbij rijdt en wordt de laatste hand gelegd aan twee mooi ingerichte besprekingskamers. Dat is nodig want we willen in alle rust met onze klanten in gesprek kunnen om hun van het beste advies te voorzien. En dat advies is voor iedereen anders, maar altijd op maat, naar ieders wens en behoefte. Toen ze zijn gestart richtten ze zich hoofdzakelijk op de bedrijven. Ze hadden vrij snel een groot klantenbestand in hun portefeuille. Maar er was ook veel behoefte vanuit de particuliere markt voor financieel advies en fiscale ondersteuning. Die signalen hebben we direct ter harte genomen en zijn ze mee aan de slag gegaan. Echter reali-



De medewerkers van DK belastingadvies: Jolien, Harrij, Izaak, Marco en Wenda.

seerden ze wel dat ze toen mogelijk wel erg groot zouden worden om het persoonlijke contact te kunnen onderhouden. Relatiebeheer is iets wat wij zeer belangrijk vinden. We willen toegankelijk, laagdrempelig en persoonlijk contact met onze klanten. Vandaar dat we nieuwe enthousiaste mensen aan moesten gaan nemen om deze markt persoonlijk te kunnen blijven benaderen en mee te denken met de klant. Het grootste deel van hun klanten komt uit- of omstreeks Souburg. Maar de klanten zitten verspreid over Walcheren en zelfs ook ver daarbuiten. Mond op mond reclame blijkt keer op keer

toch steeds weer het beste te werken en krijgen van veel nieuwe klanten te horen dat ze gestuurd zijn door kennissen of familie die al langere tijd diensten bij ons afnemen. Beide heren hebben veel binding met Souburg en zijn er opgegroeid of wonen er inmiddels zelf. Belangrijk voor hen is ook de saamhorigheid op het dorp tussen de ondernemers onderling. Ze maken inmiddels ook al deel uit van het AOS. Het collectief belang staat voorop. Meer leden maakt de middenstand op Souburg sterker, eensgezind en van daaruit met een goede onderlinge sfeer kunnen we gezamenlijk meer activiteiten organise-

ren. Op de vraag waar de mannen over 5 jaar willen staan moeten ze even nadenken, ze hopen nog te kunnen doorgroeien qua klanten en personeelsbestand. Twee jaar geleden toen we startten hadden we ook nooit durven dromen dat ons klantenbestand binnen deze periode 3 x gegroeid zou zijn. Wat ze wel zeker weten is dat ze de persoonlijke benadering en het klantencontact zo willen blijven onderhouden. Dat is de kracht van ons bedrijf en is hetgeen we de afgelopen jaren wel ervaren hebben dat de mensen dat waarderen. Dat is iets waar we zuinig op moeten zijn.

**Rijwielhandel
BOONE**

Officieel dealer van:
Gazelle
Bikkel Ibee
BSP
Haro-Premium-titan
Bike-fun kids
Pointer

Voorjaars aanbieding maand April
15% korting op alle nieuwe Gazelle
stads-/ trekking- en lifestyle fietsen

BEZOEK ONZE WINKEL VOOR VAKKUNDIG EN EERLIJK ADVIES
Onderdelen-accessoires-onderhoud-reparatie-fietsverzekeringen-ijzerwaren

Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost-Souburg tel. 0118-460743 www.rijwielhandelboone.nl

PAASAANBIEDING

keukenset
van €9.95
nu €7.50

de échte!!!

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
tel. 0118-461287