

Souburgse

waarin opgenomen 't Putje



Courant

Maart 2017
- verschijnt sinds 1894 -

Bertus Roeting 75 jaar muzikant

De dirigent wil me er nog steeds bij hebben

Ineke Vervorst-van Loon

Op zijn geboortedag 25 november 1928 waren de voortekenen al gunstig. Onder het bed waarin Bertus Roeting het levenslicht zag, lag het instrument van zijn vader, baritonspeler bij Veere's Genoegen. Inmiddels wordt de, nu in Oost-Souburg woonachtige, boreling dit jaar 89 jaar en is hij al ruim 75 jaar muzikant bij hetzelfde korps. De Souburgse muziekvereniging Vlijt en Volharding profiteerde ook twintig jaar van zijn kunnen. Behalve uitvoerend muzikant is Bertus bovendien dirigent; hij is de trotse bezitter van een in 1996 in Kerkrade behaald dirigentdiploma voor harmonie en fanfare. In de voorbije jaren maakten muziekverenigingen in onder meer Waarde, Arnemuiden, Hansweert en Wissenkerke hem mee als muzikaal leider.



Bertus Roeting

vrouw Catrien. Hij bleek haar al een beetje te kennen van de korfbal en na de hernieuwde kennismaking kwam van het een, het ander. De latere mevrouw Roeting was niet zo heel erg gecharmeerd van de muzikale carrière van haar aanstaande echtgenoot, maar nadat Bertus haar duidelijk had gemaakt dat zij op de eerste plaats en de muziek op de tweede plaats kwam stond niets het in 1954 gesloten huwelijk in de weg. Ze kregen samen een zoon, Marius, eveneens behept met muzikale genen, hoewel die de richting van de folkmuziek koos. De Souburgse muziekvereniging Vlijt en Volharding verzorgde met zijn band A Quadrant in 2004 een optreden onder de titel "Folk 'n' brass".

Souburger sinds 1964

Intussen was de familie al in 1964 in Oost-Souburg terecht gekomen en daar werd de oorspronkelijke Veerenaar rond 1966, op verzoek van de toenmalige dirigent Rinus Kramer, lid van Vlijt en Volharding. Hij zou er bijna twintig jaar mee blijven spelen. Na zijn pensionering, in 1989, werd hij lid van het Senioren Orkest Zeeland waar hij regelmatig de dirigerestok hanteerde en als de Philharmonie 50 Plus, die in Souburg repeteert, hem nodig heeft kan die ook altijd een beroep op hem doen. Zo behaalde hij op latere leeftijd op zijn euphonium ook nog het D-diploma aan de Zeeuwse muziekschool "want als ik iets doe, doe ik het graag goed." Nog altijd is muziek erg belangrijk voor hem, al wil hij nog wel even kwijt dat de keuze voor moderne muziek de laatste tijd niet altijd zijn eigen keuze is. Hij speelt liever iets klassieks.

Moeilijke jaren

De laatste jaren zijn moeilijk geweest voor Bertus Roeting. Hij moest na een langdurig ziekbed afscheid nemen van zijn vrouw, met wie hij dit jaar 63 jaar getrouwd zou zijn, en dat betekende dat de muziek op een heel laag pitje kwam te staan. Het was Veere's Genoegen die hem terugriep en na enige aarzeling pakte hij zijn euphonium weer op, maar niet nadat hij met dirigent Thomas Bruijns de afspraak had gemaakt dat die het heel eerlijk zal zeggen als het niet meer gaat. "Maar hij wil me er nog steeds bij hebben, zegt hij!"

"Winkeliersvereniging Nemidso bestond in 1992 zestig jaar. Om dit te herdenken gaf de vereniging drie unieke Karolingische munten uit"

Karolingen munten opnieuw inwisselbaar

Souburg is een Karolingisch Dorp en 1992 was het jaar van de Europese eenwording. Twee redenen voor de winkeliersvereniging om op de munt de beeltenis te zetten van Karel de Grote. Hij was de eerste vorst die heel Europa verenigde. Karel was de enige koning die Fransman was voor de Fransen en Duitser voor de Duitsers. Hij wordt wel de vader van Europa genoemd.



Aan de achterkant van de munten staat het wapen van Souburg. De munten vertegenwoordigde een waarde van vijf, tweevijftig en een gulden. De uitgifte was van 27 november tot 24 december 1992. De munten zijn gedurende een jaar door de deelnemende winkeliers als betaalmiddel geaccepteerd. Daar werd niet veel gebruik van gemaakt. De munten waren in een beperkte oplage uitgegeven en vertegenwoordigde een grote verzamelwaarde.

Er zijn dus nog heel veel munten niet ingeleverd. En er is nog steeds door verzamelaars uit het hele land vraag naar. De winkeliersvereniging Nemidso heeft daarom besloten dat de munten, eenmalig, aanstaande zaterdag ingewisseld kunnen worden met als tegenwaarde een, twee en een halve en vijf euro. Onderstaand de namen van de winkeliers waar de munten ingeleverd kunnen worden.

Keurslager Blankenburgh - Oranjeplein 7.

Warme bakker Stekete - Kanaalstraat 2. Duizendpoot - Kanaalstraat 75. De Wirwar - Buteuxstraat 11. Videotheek Souburg - Oranjeplein 29. Boekenzaak Huson - Kanaalstraat 45. Sneldrukkerij Souburg - Kanaalstraat 59. Kik schoenmode - Kanaalstraat 47. Foto Video Kees de Grave - Kanaalstraat 67. Fa. Maljaars - Kanaalstraat 22. Frits Hairlines - Kanaalstraat 46. J. Dooge - Vlissingestraat 7a. A.R. de Jager - Buteuxstraat 27. Drogisterij Piet Scheltus - Kanaalstraat 65. Wolboetiek Souburg - Kanaalstraat 74. Bakkerij Hendrixx - Oranjeplein. Vishandel Veldhoen - Oranjeplein 12. Meijers tweewielers - Kanaalstraat 62. Speelgoed Bij de Toren - Paspootstraat 5. Delta Stoffenhuis - Kanaalstraat 33. Bloemsierkunst Gerbera - Paspootstraat 13. Speelgoed Center Melse - Paspootstraat 23. De Graags bakkerij - Oranjeplein 10. Handwerkhuis J. van Damme - Paspootstraat. Kadoshop Dingemanse - Paspootstraat 9. Eversdijksport - Paspootstraat 32. Jeans Inn - Kanaalstraat. Jacobsen modes - Kanaalstraat

Er zullen niet veel amateur musici in Zeeland zijn die Bertus niet kennen, want als er ingevallen moet worden komt hij met zijn euphonium graag even uithelpen. "Maar ik ben op de bugel begonnen", vertelt hij. "In de jaren '38 en '39 ging ik al met mijn vader mee naar de repetitie en leerde ik van de dirigent wat toonladders en kruizen en mollen zijn. In 1941 werd ik officieel lid van Veere's Genoegen, maar in 1942 dook de vereniging onder en werden de instrumenten verstopt op de zolder van de school, die later door de Duitsers werd gevorderd. Wonder boven wonder was alles er nog en konden we in 1946 weer verder met musiceren."

Muziek op tweede plaats

De dienstplicht gooide in 1948 roet in het muzikale leven van Bertus. Hij moest onder de wapenen in Indonesië waar hij tot zijn groot genoegen na verloop van tijd bij het Tamboer- en Pijperkorps Oost-Java kwam als signaalhoornblazer. November 1950 verwelkomde Veere's Genoegen hem bij thuiskomst met een serenade, want zijn vader bleek gewoon zijn contributie te hebben doorbetaald. De muziek ging weer een flinke rol in zijn leven spelen; behalve in de fanfare was hij ook lid van een bandje dat allerlei festiviteiten opluisterde. Voor de kost werkte hij in het schildersbedrijf van zijn vader en zo ontmoette hij bij een klant zijn aanstaande

Verder in deze courant:

De Meidagen



pag. 5

Verwacht in de Verwachting



pag. 7

Nieuwbouw scholen



pag. 11



DE BURCHT Snuffelwinkel

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed
Heeft u zelf goederen die een tweede kans verdienen, dan horen wij dat heel graag.
U kunt hiervoor gebruik maken van onze gratis ophaalservice.

wij steunen:



Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Woens. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Gespecialiseerd in
boedelopruijningen

Oplossing Kerstpuzzel 2016



Uit de koppen van de kersteditie van de Souburgsche Courant konden in "volgorde van opkomst" de volgende afwijkende letters gevonden worden: N-K-R-S-G-E-I-N-T-E. De letters moesten zo gehusseld worden dat er een Souburgse activiteit ontstond, die cryptisch omschreven kan worden als een huwelijksplechtigheid die bokkers lelijk kan kwetsen.

Een drietal goede Nederlandse woorden zijn met de genoemde letters te maken: STEENKRING, KERSTENING en RINGSTEKEN. Niemand koos voor de eerste oplossing, zes inzenders dachten met de tweede mogelijkheid een gooi naar de prijzen te kunnen doen, maar het enige juiste antwoord werd door 70 mensen gegeven: RINGSTEKEN.

Het aantal inzendingen viel dit jaar trouwens wat tegen. Sinds we met de afwijkende letters uit de koppen werken, schommelde het aantal inzendingen rond de honderd (met uitschieters van 120 en 123 in resp. 2014 en 2015). Deze keer stakte de teller op 76, hopelijk een eenmalige uitschieter naar beneden.

Het merendeel van de inzendingen kwam als vanouds uit Oost-Souburg (60); Vlissingen, Ritthem en West-Souburg volgden op gepaste afstand met 11, 4 en 1 oplossingen.

De waardebonnen werden dit jaar weer beschikbaar gesteld door Actief Ondernemend Souburg en zijn bij de aangesloten leden in te wisselen (zie voor de ledenlijst: www.souburg.nl). De prijzenpot werd aangevuld met een boekje van Jac. Schinkel, alias Jan Min Modaal, en een Souburgse vlag, beide geschonken door de Souburgsche Courant.

Op zoek naar de meest onschuldige hand van Souburg kwamen we terecht bij notaris Heuvelmans van De Notariswinkel, die de volgende prijswinnaars trok:

1. J Karreman	Oost-Souburg,	waardebon AOS € 75
2. Fam. De Haan	Oost-Souburg,	waardebon AOS € 50
3. G Oreeel	Vlissingen,	waardebon AOS € 25
4. F Geensen	Oost-Souburg,	boekje Jan Min Modaal
5. Willem Visser	Oost-Souburg,	Souburgse vlag

De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.



Rondom 't Putje

De verkiezingen moeten nog komen nu ik dit schrijf. Het is een van de eerste echte lentedagen en de mensen lopen rond met een gezicht of het ze niets kan schelen wie straks de premier van Nederland wordt. We zijn zo zoetjesaan ook wel een beetje beurs geraakt van al die mooie belofes want we weten uit ervaring dat er meestal toch niets van terecht komt.

Dus dan beter maar genieten en lekker naar buiten, het groen in. Ik koos voor het openbare groen maar dat viel heel erg tegen. In alle parken en ook nog langs de kanten van wegen is met ijverige hand gesnoeid. Zo hard dat het park geen park meer is en ik me angstig afvraag of het nog wel ooit goed komt met het openbare groen. Zal misschien wel meevallen want er staan al weer nieuwe boompjes, maar intussen krijgt het fijnstof wel lekker vrij spel zo zonder het biologische vangnet. Soms vraag ik me af of de mensheid het niet door heeft dat we niet zonder bomen en struiken kunnen. Dat we astma gaan krijgen of het in ieder geval heel benaamd als er niet genoeg struweel om ons heen is.

Zoiets los je met een pilletje of drankje niet op. Wel met een forse boom. Ik ga het maar doen geloof ik: die Partij voor de Bomen oprichten!

Melkmeisje



Melse Tweewielers naar hartje Oost-Souburg En weer knapt de Kanaalstraat verder op

Op zaterdag 4 februari 2017 opende Melse Tweewielers zijn deuren in de nieuwe vestiging aan Kanaalstraat 75. Een prominente plek waar een groot deel van fietsend Souburg dagelijks voorbij komt.

De Souburgsche Courant verschijnt nu eenmaal niet zo frequent en de Vlissingse Bode wijdde al een mooi artikel aan de opening. In aansluiting daarop willen we toch ook de aandacht vestigen op het belang van deze nieuwe zaak voor centrum Oost-Souburg en vooral voor de Kanaalstraat.

In een schitterende zaak, 3 keer zo groot als de oude en door de grote ramen een en al etalage, vindt de klant een keur aan fietsen, accessoires en onderdelen. Achter de Winkel met gezellige koffiehok bevindt zich de ruime werkplaats waar je met vertrouwen naar toe gaat voor reparatie en onderhoud.

De Kanaalstraat heeft na enige tijd dan toch weer een fietsenzaak in haar winkelsortiment en wat voor een! In het pand op de hoek van Kanaalstraat en Braamstraat, gebouwd als meubelzaak van de familie Lahr, waren na die meubelzaak onder andere een autoshowroom, een cadeauwinkel en een bloemenzaak gevestigd. Melse heeft de uitstraling van de zaak, die op de oude locatie ook al prima was nu nog eens vervolmaakt. Voor de styling en inrichting werd een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen en in combinatie met de eigen inventiviteit van Rudi en Marjan Melse heeft dit tot een gelikt resultaat geleid.

Rudi Melse is geen nieuwkomer in het vak. Na 5 jaar in de familiezaak in Middelburg startte hij in 1992 in Souburg. Eerst bij



Ovaa tweewielers maar al spoedig zelfstandig onder de naam Melse Tweewielers. De succesformule is gebaseerd op klantgerichtheid met als belangrijke concurrentiefactoren ten opzichte van de internethandel het deskundige advies bij keuze en aankoop en vooral de deskundige service. Een ser-

vice, gestoeld op een gedegen opleiding, langdurige ervaring en doorlopende bijscholing. De techniek staat immers niet stil, vooral als het om E-bikes gaat. Die vormen inmiddels zo'n 40% van de omzet en vragen meer nog dan de gewone fiets, service door de professional. Voor het onderhoud en

reparatie aan de elektrische fietsen is Rudi Melse gecertificeerd en kwaliteit is daarmee gewaarborgd. Na ruim een maand constateert de eigenaar, dat het in de nieuwe zaak loopt als een trein. Een garantie, dat dit een blijver is. Een sieraad voor centrum Oost-Souburg!

fashion by
rieker
ANTISTRESS

De nieuwe
Rieker collectie
is binnen!

Dames bandschoen
blauw
€ 69,95



Dames slipper
rood
€ 54,95

Heren schoen
In blauw kombi
€ 84,95



Gebr. Baljeu
Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118-461525

thielen
Optiek

Bij aankoop van een complete bril
GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE*

*vraag naar de voorwaarden

Kanaalstraat 60 | 4388BP Oost-Souburg
t: 0118-462884 | e: info@thielen-optiek.nl



Kleur je huis met
dé trendkleur:
zeegroen!

A House of Happiness
creates my curtains

20% KORTING

vitrage en inbetween gordijnen

gedurende de maanden
februari, maart en april



Kanaalstraat 40
4388BN Oost-Souburg
0118-461287

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com



Er zijn voor een ieder die dat nodig heeft, in alle opzichten
UITVAARTVERZORGING H. JOBSE

Als uitvaartorganisatie hebben wij een divers jaar gehad. In de aula is een gehele nieuwe muziekinstallatie geïnstalleerd, het gebouw kreeg een opfrisbeurt en er kwam een grijze rouwauto. Allemaal zaken waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Volgend jaar bestaat Uitvaartverzorging H. Jobse 35 jaar en om hier aandacht aan te besteden organiseren wij in ons uitvaartcentrum aan de Bachweg te Middelburg enkele lezingen en voorlichtingsavonden, allemaal rondom het thema: uitvaart en rouw (verwerking).

Wij zullen deze thema's onder de aandacht brengen via krant, website en social media. U kunt dan, wanneer u interesse heeft, zich tijdig opgeven. Nu komt het einde van dit jaar weer in zicht. Misschien een jaar met veranderingen, diversiteit of slaak je een zucht en denk je, "zo dat jaar is om"! Misschien heb je dit jaar iemand moeten missen en kijk je op tegen de feestdagen. Omdat het immers de eerste keer zal zijn waarop je je in die dagen niet meer hetzelfde voelt en zo geconfronteerd wordt met dat gevoel van verlies. Wanneer je terugblijkt en je kijkt naar die tijd die nog wel was, die tijd van samen. Dat gevoel



is heel logisch en dat zal zeker nog een tijd duren. In november mochten wij onze nabestaanden-avond "herdenken in liefde en licht" organiseren. Het was heel fijn, samen met anderen de namen te noemen van hen die zijn overleden. Ondanks dat iedereen daar was met zijn eigen verhaal deelde iedereen hetzelfde gevoel: een verlieservaring. We staken de kaarsen aan en lazen gedichten. Hierna was er onder het genot van een kopje koffie of thee nog voldoende tijd om even met elkaar na te praten. Ook de medewerkers van uitvaartverzorging H. Jobse vonden het fijn om in een latere periode onze families nog te

mogen ontmoeten. Om te zien en te horen hoe het ze dan vergaat. Het verlies was voor sommigen nog maar kort en voor anderen al wat langer geleden. Van iedere genoemde naam was er een herdenkingskaars die families mee naar huis mochten nemen. Zodat zij het licht kunnen ontsteken in hun eigen omgeving. Licht waardoor je anders naar de situatie gaat kijken. Wij proberen als medewerkers van uitvaartverzorging H. Jobse dit licht ook in 2017 uit te dragen. Om te mogen helpen in tijden van verdriet en duisternis, een licht te zijn voor een ieder die dat nodig heeft, in alle opzichten.



Uitvaartverzorging H. Jobse • Bachweg 2 • Middelburg • 0118 - 462205 • www.hjobse-uitvaart.nl • www.basisuitvaart-zeeland.nl

Walcheren4Freedom zingt over vrijheid

Nieuwe start voor projectkoor walcheren



Het projectkoor Walcheren bezig met het U2 project

Het succesvolle Projectkoor Walcheren, bekend van het U2 project rond de VN Millenniumdoelen, krijgt een vervolg. Deze keer gaan de koorleden - en dat zijn alle mensen die graag zingen en mee willen doen- zingen over vrijheid, een onderwerp dat altijd en zeker ook nu heel actueel is. Dirigent is Moritz Benschop.

Op initiatief van dominee Jolande van Baardwijk wordt op 3 april het startsein gegeven voor het nieuwe project: Projectkoor Walcheren4Freedom. Wie meer wil weten kan op 3 april om acht uur terecht in de Open Haven, de historische kerk aan het Oranjeplein. Kun je daar niet bij zijn maar wil je er toch meer over weten en graag meedoen mail dan naar: projectkoorwalcheren@gmail.com of stuur een berichtje via de facebookpagina van Projectkoor Walcheren4Freedom.

Het koor gaat vanaf mei dit jaar, een jaar lang repeteren op Songs for Freedom, protest-

songs, U2-, Bruce Springsteensongs, spirituals en Seeger Session-songs. In totaal wordt veertien keer gerepeteerd, afwisselend op maandag en zaterdag om de drie tot vier weken. De begeleiding is weer in handen van de al bekende projectkoorband.

In het voorjaar van 2018, rond de uitreiking van de Four Freedom Awards in Middelburg vindt de eerste uitvoering plaats. Er wordt een aantal keren opgetreden; de wens is om dat ook weer een keer op Middelburg Volkoren te gaan doen.

DIJKWEL

Auto Shopping Centre

- APK voor € 29,- all-in!
- Onderhoud
- Reparatie, aircoservice
- Ook lease voor elk merk
- Verkoop van jonge occasions

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66

www.autodijkwel.nl

A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)

Uit de oude doos: Bestuur in het Oost- en West-Souburg van 1966

De rijtoer voor de bejaarden

door Rijnc-Jan Suurmond

(bron: "de windwijzer" voorlichtingsblad van de gemeente Oost- en West-Souburg juni 1966)

De jaarlijkse rijtoer voor de bejaarden in Oost- en West-Souburg werd dit jaar gehouden op maandag 6 juni 1966. 's Morgens om 8 uur kwamen 5 bussen voor het gemeentehuis, 216 personen inclusief chauffeurs, Rode Kruispersoneel en leden van het comiténamen aan deze tocht, die begunstigd werd door mooi weer, deel.

Het was een zogenaamde bruggentocht. Dwaars door Walcheren werd eerst gereden langs de plek in Serooskerke waar de beroemde gouden munten zijn gevonden, een klein onnozel stukje grond, dat zoveel schatten heeft opgeleverd. Daarna reden we over de afsluitdam bij Vrouwenpolder naar Haamstede, waar de club helaas in tweeën moest worden gesplitst, omdat de hotels "Haamstede Vliegveld" en "De Schouwse Boer" geen van beiden 216 mensen kunnen ontvangen. Maar in beide gelegenheden was de koffie uitstekend en hebben we heerlijk van de zon genoten. Hier vertrokken we om 11 uur, om via het noorden van het eiland Schouwen te rijden over de Haringvlietbrug naar het zuiden van Rotterdam, waar de hoge huizen ons een vingervijzing gaven maar niet verder te gaan. Afzakkende naar het zuiden kwamen we om 2 uur 's middags aan in café "Bosch-

hek", prachtig gelegen aan de rand van het Mastbos. Daar hebben we van een heerlijke Brabantse koffietafel genoten in een Beatleshuur, aanvankelijk wat luguber aandoend door de schaarse verlichting, maar daaraan gewend zijnde smaakte ons het brood met de koffie en croquet heerlijk. Na afloop was er nog een uurtje gelegenheid voor een prachtige wandeling in het Mastbos, met zijn schitterende bomen en varens. Enkelen maakten daarvan gebruik. Het merendeel plofte in de tuin van het café neer om te genieten van een heerlijk ijsje, advocaatje of een borreltje. Iedereen genoot op zijne wijze. Hier konden we blijven tot 4 uur en reden toen naar Bergen op Zoom, om nog van een frisse drank te genieten in café "De Raayberg". Om kwart over 6 werd er voor de afreis geblazen, want om half 8 moesten we weer bij de Rondeput zijn, waar onze volprezen "Vlijt en Volharding" ons met muziek binnenhaalde. Bij het gemeentehuis gekomen werden nog enige nummertjes door "Vlijt en Volharding" weggegeven en dankte wethouder Leenhouts allen die tot het welslagen van de dag hadden meegewerkt. Wethouder Janse, die ditmaal ook de reis had meegemaakt, overhandigde aan mevrouw Leenhouts, als enigst vrouwelijk lid van het comité een bloemstukje, omdat dit de 20e en laatste reis was die in een zelfstandig Souburg werd gemaakt. Laten we hopen dat ook later de mogelijkheid zal worden gevonden om een dergelijke reis te organiseren.

De meidagen van 1940

door Adri Meerman

De tijd gaat zo snel. Straks, op 4 mei, staan we weer enige tijd stil tijdens het herdenken van de oorlogsslachtoffers. Ik denk dat het goed is om letterlijk en figuurlijk stil te blijven staan bij deze gebeurtenissen. Dagelijks krijgen we via allerlei media beelden voorgeschoteld van strijdtonelen in allerlei delen van de wereld. Het is bijna niet voor te stellen dat ons dorp, nu inmiddels (of nog maar) 77 jaar geleden, het begrip oorlog aan den lijve moest ondervinden. We kunnen ons waarschijnlijk lastig voorstellen hoe het was in die tijd. Ik denk dat onze fantasie tekortschiet. Om een beeld te schetsen laat ik de heer F. Leenhouts aan het woord. Hij schreef toen als voorzitter van de afdeling Souburg-Ritthem van het Rode Kruis een zeer uitgebreid rapport over de gebeurtenissen tijdens de periode 10 mei 1940 tot en met 3 juni 1940. Ik heb voor u de belangrijkste gebeurtenissen op een rij gezet.

10 mei 1940

"In de vroege morgen rond 4 uur een geweldig schieten en vliegtuigrumoor. Ik begreep dat er iets bijzonders aan de hand was en stapte direct mijn bed uit en ging naar buiten. Ik zag een Duits vliegtuig een aanval doen op het vliegveld Vlissingen waar ik enkele honderden meters vanaf woonde. Toen ik dit zag begreep ik dat er een inval in ons land was gedaan en de oorlog dus een aanvang had genomen. Ik maakte mij direct klaar om te zien of er ook orders voor onze transportcolonne kwamen. Intussen ging ik enkele transportcolonneleden porren en verzocht hen de anderen te waarschuwen om op het eerste sein klaar te zijn. Hieraan werd direct gevolg gegeven. Tegen 8 uur kwam telefonisch bericht dat wij ons moesten klaar houden en op elke gebeurtenis moesten zijn voorbereid. Ik stuurde direct W. Boogaard per taxi naar Ritthem om de beide auto's op te halen met de daarbij behorende chauffeurs welke even daarna verschenen. Om 9 uur waren de auto's van alles voorzien en de vervoerstoestellen geplaatst. Het verbandmateriaal werd uitgereikt en een ieder kon zo nodig direct aan het werk. Om half tien ben ik persoonlijk naar het stafbureau in Middelburg gereden om aldaar te melden dat wij klaar waren. Overste Pameijer noteerde een en ander en gaf ons opdracht steeds paraat te zijn. Ik deelde bij mijn terugkomst de auto's in. W. Boogaard maakte ik commandant van auto B en M. de Klerk van auto A. Opgelopen zijn de colonneleden P.J. Tienpond, A. Walraven, A. de Klerck, A. van Overbeeke, J.P. Boogaard, J.J. Bruggeman, A. de Nooijer, J.J. Daalhuizen, A. Dellebeke en J. van Oorschot terwijl ik het totaalcommando op mijn nam. De bij de auto's behorende chauffeurs waren de heren Machielse en Barentsen uit Ritthem. Ook de dames van de verpleegcolonne meldden zich. Laatste genoemden heb ik over het dorp verdeeld bij de hulpposten omdat voor hen nog geen oproep was gedaan. Zij hielpen de hulpposten en de posten der luchtbeschermingsdienst inrichten. In de loop van de dag trof ik maatregelen voor het organiseren van de nachtelijke wacht. Als de ene helft op post was kon de andere helft slapen. Iedereen was verplicht op het eerste sein van luchtalarm hun post

op te zoeken. De leerlinghulpsters Johanna Roest en Tona Dingemanse hield ik op de post om voor koffie, thee en eten te zorgen.

11 mei 1940

Op zaterdag was er herhaaldelijk luchtalarm en kregen wij de eerste burgers met verwondingen van lichte aard. Tegen de avond kregen we een zwaar gewonde Franse soldaat. Deze werd voor de nacht in ons noodziekenhuis opgenomen en later naar ziekenhuis Bethesda in Vlissingen vervoerd.

12 mei 1940

Op zondag moesten we grotere veiligheid betrachten vanwege de vele kogels en scherven van luchtafweergrenaten die vanuit de lucht onze post naderden. Bij elke post werd een schuilkelde gemaakt. Een soldaat met een zenuwzinking werd naar zijn onderdeel vervoerd. Op veler verzoek werd door mij een hulpdienst ingesteld om de burgerbevolking bij te staan. Een 83-jarige vrouw die gevallen was in een schuilloopgraaf werd verbonden.

13 mei 1940

Op maandag een man verbonden die met de pols in een mes was gevallen. Overigens een rustige dag. De wagens schoon laten maken. De met bloed besmeurde dekens zijn gewassen. Een gewonde Nederlandse soldaat werd naar Domburg vervoerd.

14 mei 1940

Er heerste een zenuwachtige stemming onder het publiek. Er kwamen verschillende aanvragen voor het vervoer van behoeftige mensen. Dit werd van hogerhand niet toegestaan omdat we uitsluitend voor de militair-geneeskundige dienst klaar moesten staan. Dit wekte veel misnoegen bij de bevolking. Alle vervoermateriaal was in beslag genomen door de militaire overheid. Deze dag maakten we kennis met onze makkers van de Franse geneeskundige dienst en de Franse dokter. Zeer tot ons leedwezen konden we hen niet verstaan en moesten met gebarentaal het werk doen. Eigenlijk was de aanwezigheid van tolken bij dergelijke gelegenheden wel gewenst. Het waren gemoedelijke kerels. De dokter was in elk opzicht een heer.

15 mei 1940

In verband met de naderende gevaren werd een deel van de villa Marnix aan de Kanaalstraat door ons gevorderd. Deze werd ingericht tot centraal hulpziekenhuis. De burgers verlieten massaal de gemeente. In de avond werd een gewonde soldaat van het vliegveld gehaald met een schot door de grote teen. Hij werd eerst op de post onder leiding van dokter Huijsman verbonden en naar het ziekenhuis in Middelburg vervoerd en later naar het ziekenhuis in Domburg. Inmiddels was het donker geworden en ons was aangeraden om niet in het donker naar Souburg terug te keren. We verzochten om nachtlugies in het ziekenhuis. Dat werd geweigerd. Ik besloot met chauffeur De Klerck de nacht in de auto door te brengen. Ik heb die nacht een zware verkoudheid opgelopen en ben er nog niet vanaf. Ware het geen oorlog geweest had ik na deze hondse behandeling geen enkel werk meer voor het Rode Kruis gedaan. Met de andere auto zijn deze dag nog twee gewonde soldaten naar Domburg vervoerd.

16 mei 1940

Onder de bevolking heerste er een zeer zenuwachtige stemming. Er kwamen veel aanvragen binnen om zieken te vervoeren. Een gewonde Franse soldaat met dubbele beenbreuk en een ander met een half afgeschoten hand naar Domburg overgebracht. Op Frans bevel moest onze colonne naar Zoutelande vertrekken. Daar werd een landbouwschuur ingericht. Op Souburg werd een post achtergelaten voor hulpverlening. Samen met A. de Klerck moest ik 's avonds de laatste behoeftigen uit de school aan de Nieuwe Haven in Middelburg halen. Die stad stond toen geheel in brand. Bij het binnengaan van Middelburg stuitte we op Duitse troepen die zeer correct tegen ons waren. Bij het verlaten van de stad reden we bijna op een grote tank. Toen onze chauffeur de autolichten ontstak volgden direct twee schoten. We moesten de lichten doven en mochten doorrijden. We zijn vervolgens naar Zoutelande terug gereden.

19 mei 1940

Onderhoud met de gemeentebesturen over het voedselvraagstuk. Brood gehaald bij de



De medaille die Willem Boogaard in 1940 ontving "Voor trouwen dienst".

bakker in Zoutelande die extra moest bij bakken. Veel kinderen verbonden vanwege valwonden opgelopen tijdens de evacuatie.

20 mei 1940

De gehele colonne is weer terug in Souburg. Rond de middag een bombardement vanuit zee. Een door granaatscherven verwonde Vlissingse jongen naar Domburg vervoerd. Villa Marnix ingericht als hulpziekenhuis omdat er in Domburg plaatsgebrek was ontstaan. Marnix telde 10 bedden.

21 mei 1940

W. Boogaard door een Duits officier te paard gesommeerd zijn Rode Kruis-uniform uit te trekken. Dokter Huijsman heeft naar aanleiding hiervan een onderhoud gehad met het Duitse commando. We moesten een lijst maken van alle in dienst zijnde mensen op onze post. Voorlopig heb ik besloten onze mensen in burger dienst te laten doen en te voorzien van een Rode Kruisband.

22 mei 1940

Een zeer onrustige nacht vanwege de vele bombardementen. Vaak in de schuilkelde moeten verblijven. In Souburg verschillende granaatslagen. Veel verzoeken om eten en zoekgeraakt materiaal van vluchtelingen. Om 12.30 kwam de order tot verplichte evacuatie richting Aagtekerke. We hebben zieken, ouden van dagen en kraamvrouwen naar Aagtekerke vervoerd. Totaal 126 personen. Ik heb de Villa Marnix gesloten en een Rode Kruis-vlag gehesen. In Aagtekerke heb ik een leegstaande school gevorderd om de mensen te kunnen plaatsen.

24 mei 1940

Bij de centrale apotheek in Koudekerke medicijnen gehaald. De meeste mensen waren waarschijnlijk ziek geworden door het gebruik van ongekookt water.

26 mei 1940

Na de middag heb ik toen voor de eerste maal na 10 mei mijn post verlaten om even naar mijn ouders te gaan in Middelburg. Rond 18.00 uur was ik weer terug op mijn post.

3 juni 1940

Terugkeer naar Souburg. Alles overgebracht en de zieken weer thuis afgeleverd. De bewoner van Villa Marnix, de bankier Van Raalte, liet weten geen huur te willen ontvangen voor het gebruik van zijn huis."



De villa 'Marnix' tegenover de molen in de Kanaalstraat. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

De E bike specialist van Oost Souburg

Maar ook voor stads, trekking, transport, ATB, kinderfietsen

Officieel dealer van:

- Gazelle
- Kreidler
- Bikkell Bikes
- BSP E Volt



Gazelle

Rijwielhandel Boone

Buteuxstraat 45 Oost Souburg tel. 0118-460743 www.rijwielhandelboone.nl

'Aanmelden Oom Piet Tuasuun(OPT)-bokaal' Badminton Mixed Doubles Recreanten

Het is alweer een Lustrum-editie. Zaterdag 8 april 2017 hebben we een sportief programma staan. Na de reguliere wandeltocht dezelfde dag -misschien tegelijk ook met de 5 km als warming up - schakelen we over naar het lievelingsspelletje van onze oudste medewerker binnen de Molukse welzijnsstichting Mae Uku.

Samen met collega's, andere vrijwilligers, familie en nog meer kennissen van Oom Piet Tuasuun gaat de 5e editie van start. Bij de Mixed Doubles wordt er middels trekking van (speel)kaarten je medespeler bepaald. Voor elke dubbelpartij(wedstrijd) wordt dit gedaan. De eindscore per wedstrijd bepaalt je eigen totaal aan punten. De twee winnaars zijn diegenen met het meeste puntentotaal. Logisch toch!

belingen is toen besloten om de manschappen te scheiden, waardoor er 100 man naar Middelburg werden verhuisd en de andere 100 in Vlissingen konden blijven. Naast oom Piet hebben we nog een aantal vrijwilligers binnen Mae Uku die ook met de besproken slooptransporten zijn meegekomen, maar die rekenen we tot de 2e generatie 65-plussers.

Vorig jaar werden er 6 rondes gespeeld van 15 minuten. Met 7 velden en natuurlijk 4 deelnemers per veld hadden we met 28 deelnemers, een complete bezetting. Zo kon er een ruime marge ingeruimd worden (pauzes) voor alle recreanten. Coco Coenen en Elsa



OPT dan keluarga

van Garsel-Titaleij waren vorig jaar de winnaars in sporthal De Belt te Oost Souburg.

In Mae Uku (zaal open vanaf ca. 15.30 uur) hopen we iedereen - in een andere setting -weer te verwelkomen. Gezamenlijk hopen we weer van een heerlijk diner te kunnen genieten met de nodige fotomomenten waardoor we ook dit jaar hopen onze 94-jarige Oom Piet vast te kunnen leggen. We hopen dat u ons allen meehelpt om ook deze 5e editie 'Oom Piet Tuasuun(OPT)-bokaal' tot een succes te brengen. Sporthal De Belt, Koopmansvoetpad 75 in Oost Souburg van 11.00 - 15.00 uur. De Prijsuitreiking is ca. 16.30 uur met aansluitend warme hap in Mae Uku, Prins Hendrikstraat 35A -in de Molukse wijk - te Oost Souburg. Inschrijven voor 4 april 2017 via Onny Tuhuleruw (06 45581027), via Elsa van Garsel-Titaleij (06 24289298) of per email naar stichting@mae-uku.nl. Na inschrijving s.v.p. tegelijkertijd uw deelname (incl. warme hap) ad 7,50 euro p/p over te maken op iban: NL12RABO 01544 75 831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. 'OPT-2017 - naam/namen'.



Deelnemers van het toernooi in 2016



Eropuit blijven gaan

- thuiszorg
- verzorgd wonen
- revalidatiezorg

Wanneer je beperkt wordt door ziekte of ouderdom is het juist belangrijk om zoveel mogelijk verbonden te blijven met mensen die je dierbaar zijn en de wereld om je heen. Dat is waar onze zorg voor staat.

Meer info over onze zorg en activiteiten vind je op www.wvozorg.nl



Ome Henk: Gemeente Vlissingen Goud in Lood

Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een mening die hij niet voor zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langst de lijn op de sportvelden staat.

Over de gemeente Vlissingen bijvoorbeeld. "De gemeentebestuurders en ambtenaren van de gemeente Vlissingen zijn alchimisten" zegt Ome Henk. "In de middeleeuwen," vervolgt Ome Henk, "zochten alchimisten naar de Steen der wijzen. Met deze steen kon men van gewone metalen, zoals lood, goud maken. Die Alchimisten waren knappe mannen maar het lukte hen nooit."

"In der tijd werd het Scheldeterrein aangekocht door de gemeente. Bijna iedereen vond dat je daarmee goud in handen had. In goede handen is dat ook zo, maar in de handen van de gemeente werd het goud lood. Een loden last."

"Wat heeft de gemeente gedaan," vervolgt Ome Henk. "Ik zal een voorbeeld geven. Je koopt een huis. Dit huis financier je voor 100%. Vervolgens tel je daar de kosten koper bij op. Daarna ga je verbouwen. Ook deze lasten financier je. Na twee jaar besluit je de rente niet meer te betalen en deze rente lasten bij de hypotheek schuld op te tellen. Vervolgens tel je de kosten van alles wat je aan of rond je huis doet op bij de hypotheekschuld, zelf de kosten van een ontbijt met al je vrienden. Dan moet het wel fout gaan".

Tante Maatje, de vrouw van Ome Henk, mengt zich in het betoog. "Henk wat doe je toch moeilijk," zegt ze. "Wanneer ze bij de gemeente zo knap zijn om van goud lood te maken waarom zouden ze dan ook niet van lood goud kunnen maken?"

Ome Henk kijkt onbegrepen voor zich uit en pakt de Zeeuwse Courant. Daarin staat een stuk over het Schelde kwartier. Er wordt weer gezegd dat het terrein veel toekomst heeft. Er wordt weer over Goud gesproken. "Zouden ze dan toch de Steen der wijzen gevonden hebben?" denkt Ome Henk.



Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Heerlijkheid



Ritthem

Verwacht in De Verwachting



Margriet Bolding speelt op vrijdag 14 april haar cabaretvoorstelling 'Zo zijn we niet getrouwd'.

Een relatie. Voor je het weet heb je er weer een. De medemens ligt continu op de loer

om een relatie met je aan te gaan. Net getrouwd, net moeder, hup, weer twee relaties erbij. Een keertje naar de drogist, ja hoor: een klantrelatie. En je had ook al werkrelaties, vriendschapsrelaties, familie en andere zinvolle relaties. Met telkens weer andere, soms ongeschreven, regels. Hoog tijd om die eens onder de loep te nemen!

Margriet Bolding wordt geroemd om haar eigenzinnige humor en haar mooie ontroerende liedjes. Ze werkt graag samen met haar publiek. In Viva Depressiva vormde het publiek de Vereniging der Blijmoedigen. En in Laaghangend Fruit werd het publiek massaal ontslagen en vervangen door publiek uit Polen. Wat staat u dit keer te wachten? In ieder geval een heerlijk avondje uit in De Verwachting!

Ritthem in Beeld



Het begin van de Dorpsstraat. Op beide foto's is het voormalige gemeentehuis van Ritthem te zien, nu De Vijf Klavers, het repetitielokaal van O.N.D.A. De eerste foto is van 1926 en de tweede van 2016; een verschil dus van 90 jaar! Het winkelpand op de foto hierboven is van bakker Cornelis, waarop is te zien dat hij er net een deur heeft laten bijplaatsen. Hij kreeg namelijk een vergunning om alcohol te verkopen in het zijkamertje naast de winkel, onder de voorwaarde dat die ruimte via een aparte deur vanaf de straat te bereiken was. Op de tweede foto hieronder is de zien dat Rob Dijke hier een nieuwe woning heeft geplaatst. Het linker pand op de eerste foto is van timmerman Adriaan Poelman.



Koningsdag

Zoals ieder jaar is het op Koningsdag feest in Ritthem. Het dorp wordt voor deze gelegenheid weer mooi versierd. Voor de Ritthemse bevolking, groot en klein, worden allerlei spelen georganiseerd en uiteraard is De Verwachting weer het centrum van deze feestdag. Op 26 april, de avond voor Koningsdag, houdt de Oranjevereniging net als vorig jaar de 'Koningsnacht' in De Verwachting. Aan de invulling van het programma wordt achter de schermen druk gewerkt!



Beleef- en Infopunt De Schone Waardin geopend

Op 22 maart is het beleef- en infopunt De Schone Waardin aan het einde van de Zeedijkweg te Ritthem geopend. Het beleef- en infopunt bestaat uit een 'vogelnest', dat een prachtig uitzicht biedt over het natuurgebied van voormalig fort Zoutman, een van de forten, die in opdracht van Napoleon werden gebouwd om de kust tegen mogelijke Engelse invallen te beschermen. In het

infopunt krijgt u aan de hand van kaarten en foto's een beeld van de nabijgelegen Westerschelde en haar functies: natuur en scheepvaart. Ook wordt er aandacht besteed aan de historie van het gebied. Het beleef- en infopunt ligt aan een druk gereden fietsroute van Vlissingen naar Beveland en is daarmee een mooie aanvulling op de toeristische infrastructuur van de omgeving.



Workshop Pysanky

Op dinsdag 11 april van 19.30 - 22.00 uur wordt er een workshop Pysanky gegeven in De Verwachting in Ritthem door Christel Klapwijk. Pysanky is eieren beschrijven volgens traditie uit de Oekraïne. Kosten: € 10,00 p.p.; consumpties voor eigen rekening. Aanmelding via info@theaterverwachting.nl.



ZEEUWSE producten koop je bij DE VRIJBUITER



Paspoortstraat 26
Oost-Souburg



Schildersbedrijf Kameleon

Voor schilderwerk met verve!

Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Celina's Column

Tijdens een enerverende les Geschiedenis hebben we zowaar een heldendaad verricht. Nu moet ik toegeven dat ik bar weinig bijgedragen heb hieraan, maar toch. Al aan het begin van de les waren we met heel de klas naar buiten aan het kijken, want daar waren twee jongemannen met een zonnebril en pet op door de fietsstallingen aan het lopen. We kwamen al snel tot de conclusie dat het leek alsof ze fietsen aan het keuren waren. We vervolgden de les totdat we zagen dat ze zomaar een gloednieuwe fiets optilden en ermee weg liepen. Nu drongen de jongens aan tot achtervolging en na toestemming stoven een zestal jongens naar buiten. Ik heb ze zelfs bij de gymles niet zo hard zien rennen. Leraar op de fiets achter hen aan en op afstand kon ik de boel goed aanschouwen. Ik zag dat de fiets al snel werd overhandigd aan mijn mannelijke klasgenoten en die kwamen triomferend terug. De overgeblevenen hoorden al snel het verhaal in geuren en kleuren. Zo was er niet veel woordwisseling nodig om de fiets terug te krijgen en schreeuwde een oud vrouwtje hen nog na dat ze niet door haar tuin moesten rennen. Op die manier hebben de jongens de held kunnen uithangen en hebben we onze burgerplicht weer gewelddoos vervuld. Zo maak je toch nog wat mee op een saai schooldag.



Vrijwilligerswerk bij WVO Zorg iets voor u?

Wilt u graag iets voor anderen betekenen, iets nuttigs doen of nieuwe sociale contacten opdoen? Dan is vrijwilligerswerk bij WVO Zorg wellicht iets voor u. Het gaat vaak om de kleine dingen. Een praatje maken, wat persoonlijke aandacht geven. Maar hoe klein het gebaar ook lijkt, voor veel mensen is het van grote waarde.

Bij de Souburgse locaties De Zoute Viever, Nieuw Bachtenpoorte en De Gouwe Tuyn zijn er diverse mogelijkheden. Zo kunt u als vrijwilliger bijvoorbeeld op bezoek gaan bij iemand voor een praatje, een wandeling of mensen begeleiden en steunen bij ziekenhuisbezoeken. Maar ook bijvoorbeeld assiste-

ren bij activiteiten en uitstapjes (o.a. koersbal, wandelclub, sjoelclub) of helpen in het restaurant en bij avondactiviteiten. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met vrijwilligers-coördinator Ilona de Grootte via telefoonnummer 0118 - 448 600 of abdzv@wvzorg.nl.

Op zondag 2 april:

AT HOME IN DE KERK OVER COMMUNICATIE

In de protestantse kerk op het Oranjeplein in Oost-Souburg kun je in de "At Home" bijeenkomst op zondag 2 april meer te weten komen over moderne communicatie.

Wanneer je altijd al vragen hebt gehad rond communicatie; je je afvraagt waarom er zoveel mis gaat tussen mensen in de overdracht van een boodschap, is dit een mogelijkheid om antwoorden te krijgen. Bijvoorbeeld als je niet weet wat het 5G netwerk is.

Het 5G netwerk is nog in de experimenteerfase en in Zeeland wordt het zondag 2 april uitgeprobeerd in de kerk. Wel verstandig als je dan je smartphone of tablet meeneemt. Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers er bij om alle bits & bytes weg te spoelen.

Souburgsche Courant



• AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij De Vrijbouter in de Paspoortstraat en de Primera in de Kanaalstraat. In Ritthem: Dierenspecialzaak van Lunteren.

• MEDEWERKERS
- Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Esther de Neef
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevoo
- Bram Ossewaarde
- Stichting Mae Uku

• VERSPREIDINGSGBIED
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

• REDACTIE
lprevoo@zeelandnet.nl
dickschinkel@zeelandnet.nl

• ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Margreet Geschiere (0118) 617661
m.geschiere@internetbode.nl
Dick Schinkel, (0118) 490195
dickschinkel@zeelandnet.nl

Vervolg Souburgsche Courant december 2016 Naar Mae Uku

Uit: 'Dulu di Wijk' met verhalen uit de wijk (2011) -o.a. geschreven door Anis de Jong (3e deel van zijn verhaal: Naar Mae Uku)

De aanpassing in Nederland verliep langzaam maar gestaag. De ene uitbater na de andere kwamen hun producten verkopen. Er waren twee soorten bakkers. Bakker, de broodverkoper en meneer Bakker die kleding verkocht. Ook was daar Oto Bumbu van "Arie Semua Ada" die allerlei kruiden verkocht. De opvolger van Arie is nu "Si Piet", die om de week de Souburgse wijk bezoekt.

En Pietje Potlood, de olie man. In die tijd stookten we nog olie. En deze man verkocht naast olie ook huishoudelijke artikelen zoals zeep, bleekmiddel en andere schoonmaakmiddelen. Hij werd zo genoemd en hij was beroemd vanwege zijn potlood achter zijn oor. Op die manier had hij altijd zijn potlood bij de hand en kon Pietje meteen noteren wie er bij hem in het kruit komen en wie er nog in stonden. Zowat de hele wijk zette hij op de bon en pas aan het eind van de week of van de maand werd er betaald. Die Pietje Potlood met zijn lange dunne potlood benen heeft heel wat opgeschreven en afgeschreven. Ik denk terug aan de strenge winter van 1966 of was het 1964? De hele wijk, anak anak, bung bung, usi usi gingen de straat op. Winterpret! Sneeuwbollen gooien. Met z'n allen liepen we door de metershoge sneeuw naar het dorp.

's Zomers kwamen vaak meisjes uit andere wijken bij hun families logeren. Het gebeurde soms dat je weer eens verliefd raakte. Zo was daar eens een meisje uit Leerdam dat bij haar tante Ulie ging logeren. Ik zag haar en dacht "met dat meisje ga ik later trouwen ..."

Het was de tijd van pata bessen en pata buncis. Als ik er geld voor kreeg mocht ik mooie kleren kopen. Tante tante die met een busje werden gebracht naar de conservenfabriek in Capelle Biezeling. Oom oom die aardappels gingen rooien om bij te verdienen. Muziek van Jimmy Hendrix, The Cream, The Small Faces, The Kinks en Dragonfly, onze Molukse trots. Want daar speelden de gebroeders Rudi en Tony de Queljoebij.

Het was ook de tijd van de Afghaanse jassen en de opgevoerde brommers met het merk Puch of Tomos. De broers Junus en Buang waren specialisten daarin. Toen had je al een brommerclub met de naam Darah. Kwam je uit Souburg dan heb je op je nummerplaat, Darah S. Kwam je uit Middelburg dan stond er Darah M. Aan de andere kant had je de Skyriders op de zundapp- en de furet brommers. De Skyriders dat waren bromnozems met vetkuiven, leren jack en buikschuivers uit Arnhem. Er braken vaak gevechten uit tussen de Darahs met de Skyriders.

De hete zomerse tafereelen. Het voetballen op het plein. De bal krachtig schoppen tegen de muur van Tante Laisina. En steeds wanneer de bal in haar tuin belandde kwam ze schreeuwend naar buiten en dreigde de bal leeg te prikken met haar klewang. Ook dramatische tafereelen. Twee tantes die vochten als kemphanen. De sarongs werden ongegeneerd omhoog getrokken en als een battle schreeuwden ze schunnige woorden naar elkaar toe.



De kinderen lieten zich zelden onbetuigd. Letje had stiekem een Hollandse vriend wat bij haar vader in het verkeerde keelgat schoot. In die tijd met een Nederlands vriendje thuiskomen ... dat was vragen om moeilijkheden. Haar vader achtervolgde hen en op het moment dat die twee bij de fietstalling dicht bij het park aankwamen kwam hij tevoorschijn met een grote knuppel en al vloekend en tierend in het Maleis joeg hij de jongen weg. Spannende tijden. Waar zijn die gebleven...

Ik kijk op mijn horloge en stap stichting Mae Uku binnen. Die is omgebouwd tot een gezellige ruimte met een bar erin en er hangt een mooie theaterverlichting aan het plafond. Ik ben 10 minuten te laat. Even komen mijn herinneringen weer naar boven. Dit gebouw is vroeger een kerk geweest. De Beth Cherem kerk.

Tijdens de zondagse kerkdiensten zat ik vaak te wachten tot de Beth-Cherem Singers op stonden om te zingen. Eigenlijk zat ik alleen voor hen in de kerk. Zij waren de allereerste Molukse Gospelzangers van Nederland met hun originele slavemij liederen. Ik was, zoals de meeste kinderen uit de wijk, lid van het kinderkoor van oom Ad. Elke dinsdagavond was er koorrepetitie in de kerk. Oom Ad die ons altijd opwachtte in de kerk was een strenge man. Altijd stipt op tijd. Maar wij kwamen altijd heel laat binnen. Dan kregen we een donderpreek van oom Ad. Ook wanneer je onzuiver zong. Dan liep oom Ad langs de rij om te luisteren of jij de wei was en wanneer het zo was, dan kreeg je er flink van langs met het dirigenten stokje. Maar zijn meppen zijn rechtvaardig en oprecht. Je kunt beter meppen krijgen van oom Ad dan duwtjes van de badmeester. Het was de gewoonte bij oom Ad dat hij na de repetitie iemands voorvoren liet komen om het Onze Vader te bidden. Mijn broer Lody was aan de beurt. Hij stond naast oom Ad en begon te murmelen, zo zacht dat niemand het woordje 'amin'

kon horen. Toen iedereen weifelend hun ogen open deed was Lody hem al gevlogen. Razend was oom Ad.

Tja, en dan de kerstdagen. Die waren gezellig. Al in november begonnen de voorbereidingen van de zondagsschool. We kregen teksten mee van usi Stans die je op kerstavond moest declameren in de kerk. Rete-spannend allemaal. Hoe creatief waren onze ooms en tantes met het kerstoneel, percekapan. Ik herinner me het verhaal van Jacob waarin een engel die naar de hemel steeg werd verbeeld door een pop die omhoog werd gehesen over een ladder. Geweldig! En gezellig in de pauzes met een beker heerlijke warme chocolademelk luisteren naar die prachtige marsliederen gespeeld door het fluitorkest. Ik zat graag tussen om Wim en mijn vader in. Om verbaast toe te zien hoe oom Wim op de grote snaar trommel sloeg en mijn vader op de grote trom. Helemaal waren er ook gevoelige kwesties. Conflicten binnen de kerkorganisaties. Een litteken dat niet weg te denken valt. Het communicatie vermogen was in die tijd nog ver te zoeken. Dit was dan ook de aanleiding dat mijn vader besloot om te gaan verhuizen.

Dit voormalig kerkgebouw heette Beth-Cherem en betekende het Huis van de Wijngaard. Het Huis des Heren waar druiven worden gekweekt. Sinds een tijdje is dit historisch gebouw omgetoverd tot een cultureel centrum voor de Molukse wijkbewoners van Oost Souburg. Het draagt de naam Mae Uku die in de Seramese taal 'komt allen' betekent. Dit Molukse erfgoed is niet gebouwd om gesloopt te worden. De druiven zijn nu rijp geworden. Wat in de jaren 60 van de vorige eeuw helaas door interne conflicten en onbegrip de kerkelijke organisaties uit elkaar heeft gedreven, wil de nieuwe generatie wijkbewoners in dit gebouw zich inzetten voor de gemeenschap om nieuwe perspectieven aan

te bieden. Sjappoo! Ook dit behoort tot het Molukse erfgoed.

Na de vergadering loop ik weer naar buiten waar het nog net zo stil is als een paar uur geleden. Ik loop in de richting van de Prins Hendrikstraat en blijf staan op nummer 88. Hier hebben wij gewoond. 41 jaar geleden stond hier een grote verhuiswagen. Het was zomer. We gingen verhuizen naar Heerhugowaard. Het was een nare periode. Afscheid nemen van de wijk en het nieuwe leven in tussen de Nederlanders. Bobbie liep naar me toe en zei: 'Straks praat je alleen maar Nederlands en kun je geen Maleis meer...'

Nu besef ik dat de tijden niet meer terugkomen. Ik groet de man die nog steeds bezig is met de tegels voor zijn deur. Nog steeds spelen er geen kinderen buiten, trappen ze geen balletje op het grote plein. Waar blijft de tijd! Binnen zijn de mensen volop bezig met hun eigen bezigheden. Ik ga weer richting Kanaalstraat, naar de trein. Even ruik ik de patat van Kuzee. Wellicht mijn enige trauma. De slager op het Oranjeplein, Rehoboth, Julianaschool, bakker Steketee, Eversdijk, het stadhuis, en dokter Brons die zijn er allemaal niet meer. De herinneringen omarm ik, koester ik. De verhuizing naar het noorden van het land heeft uiteindelijk gevormd tot wat ik nu ben. De liefde voor je eigen cultuur staat of valt niet met of je buiten of in de wijk woont. Of dat je naast de Nederlandse taal je ook in het Maleis moet uitdrukken. Dat hangt helemaal van jezelf af. Na twee jaar in het dorp Heerhugowaard te hebben gewoond verhuisden we naar de grote stad Zaandam.

Ik zit weer in de trein richting Amsterdam. Ik zie nog net het veld van voetbalclub RCS. O ja! Racing Club Souburg. Ik was als eerste Molukker lid van die club, die club waar Danny Blind vroeger bij heeft gespeeld. Ik begrijp nog steeds niet waarom ik lid was geworden. Was het mijn eigen wil of wilde mijn vader dat zo graag?



**Bouwbedrijf
JOZIASSE**

Industrieweg 5
4382 NA VLISSINGEN
0118 - 41 78 73
www.bouwbedrijfjoziasse.nl

- ✓ Schadeservice
- ✓ Flexibele dienstverlening
- ✓ Onderhoud
- ✓ Aan- en verbouw
- ✓ Renovatie en restauratie
- ✓ 24 uren servicedienst
- ✓ Nieuwbouw



Zorgstroom

Dichtbij mensen

0118 - 684 000 ■ www.zorgstroom.nl

Wandelroute: Ritthem aan het Front

Thema wandeling circa 6,5 km

In de gemeente Vlissingen is door de eeuwen heen veel strijd geleverd. Strijd tegen zowel het water als tegen vreemde volkeren. "Luctor et emergo" luidt de Zeeuwse spreuk. "Ik worstel en kom boven". Dat geldt zeker voor de inwoners van de stad Vlissingen en zijn omringende dorpen. In een onverzettelijke strijd tegen vreemde indringers en de elementen hielden zij hun hoofd boven water.

De wandelroute Ritthem aan het front kunt u op verscheidene plaatsen beginnen. Wij zijn begonnen bij de parkeerplaats van Fort Rammekens. Tijdens de wandeling kom je verdedigingswerken tegen uit alle tijden en van allerlei volkeren. De Noormannen, de Spanjaarden, de Fransen, Engelsen en Duitsers, ze strenden allemaal in en om Vlissingen. Ook de gevolgen van de strijd tegen het water zijn zichtbaar. De zee nam en de zee gaf, ontdek het zelf.

Voor de langeafstandswandelaars hebben we een verbindingsroute gemaakt die aansluit bij een tweede wandelroute. De thema wandeling "Vlissingen aan het Front". Deze verbindingsroute begint in Ritthem en gaat via Ritthemse zeedijk naar Vlissingen.

In Oost Souburg vindt u het oudste vestingwerk van de route. Midden in het dorp ligt een Karolingische Burg. In de tweede helft van de negende eeuw is deze verdedigingsburg opgeworpen als bescherming tegen de invallen van de Noormannen.

Aandachtspunten

De routes lopen via het grootste gedeelte via het knooppunt systeem. De knooppunten zijn op de kaart in witte cijfers in rode bolletjes aangegeven. Op de route zijn de bordjes groen met gele richtingspijlen. De aandachtspunten staan op de kaart in



blauwe bolletjes met een wit cijfer er in. Deze verwijzen naar de tekst die u verderop in deze pagina kunt vinden.

Routebeschrijving

De start is bij de parkeerplaats bij Fort Rammekens net na knooppunt 99. Hier kunt u

over de dijk lopen of het naast gelegen fietspad volgen. Na ruim twee kilometer komt u bij een trap. Hier verlaat u de route. U blijft het fietspad volgen. Een paar honderd meter verderop gaat het fietspad naar boven. U gaat richting Barendseweg. Hier bent u weer terug op de knooppunten route.

U volgt deze route verder: 92-94-95-96-98-99.

De verbindingsroute en de thema wandeling "Vlissingen aan het Front" publiceren we in de Souburgsche Courant van mei.



De Atlantikwall was een 2685 km lange verdedigingslinie, die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegden ter voorkoming van een geallieerde invasie. De Atlantikwall liep van Noorwegen tot aan de Grens met Spanje. Het was geen aaneengesloten muur van verdedigingswerken zoals de naam suggereert. De verdedigingswerken waren geconcentreerd op strategische punten zoals havens. De Atlantikwall een aaneenschakeling van kustbatterijen, versperringen en ondersteuningsbunkers. Behalve artillerie tegen invasieschepen werd ook luchtafweer en antitankgeschut geplaatst. Bij dit antitankgeschut werden veel tankversperringen aangelegd, zoals tankgrachten, drakentanden, tankmuren en tankvallen.



Deze Duitse bunker, van het type 700 werd gebouwd in 1943-1944 als een van de laatste in de Atlantikwall en is voor zover bekend

alleen op Walcheren gebouwd. Bijzonder aan deze bunker is het dak van 22 cm dik pantserstaal. De gebruikelijke betonnen afdekking was zo'n twee meter dik waardoor de bunkers opvallende bulten in het landschap vormden. Om de bunkers indeze antitankmuur een zo laag mogelijk silhouet te geven is gekozen voor de stalen constructie. In deze bunker was een 7,5 cm pak anti-tankkanon ondergebracht. Aan de andere kant van de dijk is deze antitankmuur nog te zien. Hij maakt deel uit van de landverdediging van de vesting Vlissingen. Die liep van Fort Rammekens tot Valkenisse in de duinen.



Het gedeeltelijk vervallen fort Rammekens heeft nog steeds de imposante uitstraling van toen. Het is bijzonder rondwalen over de wallen met het unieke uitzicht over de Westerschelde. Fort Rammekens ligt aan de Westerschelde bij de monding van het voormalige kanaal naar Middelburg en dateert uit 1547. Het is het oudste nog bestaande zeefort van West-Europa en werd gebouwd in opdracht van Maria de Hongarije, die namens de Spaans keizer Karel V landvoogdes van de Nederlanden was, om de drukke scheepvaartroutes naar Middelburg en Antwerpen te beschermen en te controleren. De Spanjaarden hadden niet lang plezier van het fort. In 1573 kwam het fort door list en afleidingmanoeuvres in handen van de watergeuzen.



De Duitsers hadden op Walcheren grote bunkerstellingen met verdragend geschut gebouwd. De geallieerden besloten een strategische inundatie van Walcheren uit te voeren om de Duitse positie te verzwakken. In oktober 1944 werden op vier plaatsen de dijken gebombardeerd, waaronder de dijk bij Ritthem tussen Fort Zoutman en Fort Rammekens. Er werd een bres van 300 meter geslagen. In 1946 werd de dijk gedicht. Bij het dichten van de dijken werd gebruik gemaakt van Phoenix-caissons die na de landing in Normandië door de geallieerde troepen waren ingezet voor het maken van provisorische havens. Lopend langst het water zie je nog een caisson liggen.



"Reeks van rampen teisterde Zeeland", kopt de nood uitgaven van de Provinciale Zeeuwse Courant op maandag 2 februari 1953. "De nacht van zaterdag op zondag is voor Neder-

land een zware nacht geweest". "In de loop van de dag werden bijzonderheden bekend over tal van dijkbreuken, die op vele plaatsen ernstige overstromingen hebben veroorzaakt." gaat de courant verder. Walcheren is nogredelijk gespaard gebleven. In Vlissingen kwam een stuk van de oude binnenstad onder water te staan. Bij Ritthem brak de zeedijk door. De binnendijk voor u, hield wel stand tegen het woeste water waardoor Ritthem en Oost Souburg aan de ramp ontkwamen. Zowel de binnendijk en de buitendijk zijn inmiddels flink verhoogd.



Het Ritthemse bos, officieel "natuurgebied Rammekenshoek" genaamd, is ruim 70ha groot en is ontstaan na de inundatie van Walcheren. Het gat in de gebombardeerde dijk was in eerste instantie 300 meter breed, maar door afkalving van de dijk onder invloed van de stroming was dit gegroeid tot 750 meter. De eerste poging de dijk te dichtten was op 1 december 1945, de gebruikte caisson werd onder spoeld door het water en pas op 5 februari 1946 lukte het om dit gat definitief te dichtten. Vroeger lag op deze plaats het in 1809 in de Franse tijd gebouwde fort Zoutman. Het fort bestond uit een aarden redoute in de vorm van een regelmatige zeshoek voorzien van een gracht. Van het fort is nu niets meer te zien.



NIEUWBOW SCHOLEN SOUBURG ZUID EINDELIJK IN ZICHT

Waarom laten we kinderen leren in gebouwen waar wij zelf niet in zouden willen zitten? En wat te denken van de leerkrachten? Zij zitten gemiddeld veel langer in de schoolgebouwen dan de kinderen. Het is toch de hoogste tijd voor gezonde, veilige en motiverende werkomgeving?

Eenvoudige vragen waar de gemeenteraad in Vlissingen schijnbaar geen eenvoudig antwoord op kan geven. Begin 2014 leek het erop dat we eindelijk, na jaren debatteren, de handen op elkaar zouden krijgen voor een nieuwe "Brede school op twee locaties" voor de scholen Tweemaster/Kameleon en Burcht Rietheim. Helaas zaten we vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen en won, tot teleurstelling van de PSR, het partijbelang van diverse partijen het van het algemeen belang. De gemeenteraad besloot dat een Brede school op twee locaties niet gewenst was en dat er een nieuwe zoektocht moest plaatsvinden om een Brede school op één locatie te kunnen realiseren.

Van een onbetaalbare school op de locatie van Omroep Zeeland via de houten school op de Karolingische Burg naar de probleemlocatie Bermweg. En nog een paar varianten. Het hele dorp Souburg door voor een brede school locatie die

om allerlei redenen op alle locaties niet realiseerbaar was. Voor de Partij Souburg Ritthem en voor de Oost-Souburgers was vooraf al duidelijk dat deze zoektocht niet tot het gewenste resultaat zou leiden, maar het college was gedwongen om de stappen te zetten die de raadsmeerderheid had uitgezet.

Als Partij Souburg Ritthem hebben we altijd het uitgangspunt gehanteerd dat er voor alle schoolkinderen in Souburg Zuid gelijkwaardige (nieuwe) onderwijshuisvesting moet komen. Dit standpunt heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat het plan voor een Brede school werd verlaten en dat er een plan kwam tot vernieuwbouw op de huidige hoofdlocaties. De hoofdlocaties hebben namelijk bestemmingsplanmatig al de bestemming maatschappelijk en dat maakt vernieuwbouw eenvoudiger.

Helaas, vernieuwbouw/renovatie kwam door nieuw Rijksbeleid eveneens in het nauw. Het Rijk bepaalde dat de gemeente alleen voor nieuwbouw van scholen verantwoordelijk is, en de schoolbesturen hebben nog niet voldoende geld om vernieuwbouw te kunnen betalen. De optie vernieuwbouw kwam hier dus ook mee te vervallen. Vandaar dat de gemeenteraad uiteindelijk een voorstel om twee nieuwe scholen te bouwen voorgelegd kreeg.

Een heel erg lange geschiedenis van dit dossier. Tot zover de geschiedenis. Wij willen graag overgaan naar de toekomst. Een toekomst voor leerlingen, leerkrachten en ondersteuners in toekomstbestendige scholen wat betreft gezondheid en veiligheid. Het nu aangenomen raadsvoorstel is na de jarenlange zoektocht op dit moment het enige realistische wat betreft huisvesting in Souburg Zuid. En ja, er zijn natuurlijk nog allerlei bedenkingen op te sommen. Voor parkeren en verkeerscirculatie moet natuurlijk met omwonenden worden gesproken. Wat bijvoorbeeld de Burcht-Rietheim betreft komen de oudste leerlingen over uit de locatie Dongestraat. Dat is vooral veel fietsverkeer. En ja scholen mogen zeker medewerking van ouders vragen. Verkeersveiligheid is namelijk ook voor de ouders van de kinderen van groot belang. In de Braamstraat is voor beide scholen een gymzaal voor bewegingsonderwijs voorzien. Ook voor deze locatie is er nog veel overleg met de omwonenden noodzakelijk, zodat er voor iedereen een acceptabele situatie ontstaat. Het benodigd budget is in onze vastgestelde begroting en meerjarenraming beschikbaar. De gemeenteraad is, op één raadsfractie na, akkoord met de nieuwbouw, maar we zijn er nog niet.

We hebben namelijk nog wel toestemming nodig van onze toezichhouders in Middelburg (de Provincie Zeeland) en in Den Haag (de Artikel 12 inspecteur) voordat de opgevoerde vlag gehesen kan worden.

De Partij Souburg Ritthem heeft er vertrouwen in dat de voorgestelde ontwikkelingen kansen hebben maar we moeten er wel bij zeggen dat geen alternatieven voorhanden zijn. Als er geen positieve reactie komt van de Toezichhouders ontstaat een probleem. Want kinderen en leerkrachten laten leren in gebouwen waar we zelf niet in willen zitten is geen optie!

Maar we blijven uiteraard positief en gaan ervan uit dat gezond boeren verstand uiteindelijk de doorslag zal geven. Zoals gezegd ligt de vlag klaar en kan die wat de Partij Souburg Ritthem betreft in top na positieve reacties van zowel de Provincie Zeeland als de Artikel 12 inspectie. De boodschap van de Partij Souburg Ritthem in de besluitenraad van 23 februari was klip en klaar glashelder. We gaan voor:

- één school in de van Visvijlstraat
- één school in de J. de Priesterstraat
- één gymzaal voor bewegingsonderwijs in de Braamstraat



Raadslid Alex Achterhuis



Raadslid Rinco-Jan Suurmond



Raadslid Sjaak Vermeulen



Raadslid Ger Blom

Wanneer een mens een mens nodig heeft

Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor hen heeft betekend.

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Het is daarom fijn te weten dat Blom en de Ridder uitvaartverzorging een onderneming is die garant staat voor persoonlijke ondersteuning voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid.

Wij vinden het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u staat en u stapsgewijs begeleidt bij de vele keuzen die gemaakt moeten worden tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag geregeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft is en waar u met goede herinneringen op terug kunt kijken. Door de kleinschaligheid van onze onderneming bent u steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit zowel voor tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een mogelijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel. Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een budgetuitvaart zou moeten zijn?

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol welk bedrag er besteed gaat worden want onze persoonlijke begeleiding is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende financiële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.

Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de keuzes welke gemaakt moeten worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerelateerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning daarin staat los van het te besteden bedrag.

Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons inzien niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart. Samen vattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen financiële verrassingen zullen zijn voor de nabestaanden. Wanneer er geen sprake is van een voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er worden gerekend op duidelijke financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.



Wij staan dag en nacht voor u klaar



Tel. 0118-415183
of 06-15528040

Pieter Louwersstraat 37
4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:



KANAALSTRAAT 95 - 4388 BL OOST SOUBURG
0118 46 14 51
WWW.BLOEMENHUISCHIKKEN.NL

Voor onze scherpe tarieven raadpleeg onze website.

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl info@blomenderidder.nl

autoruitschade?

- 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
- gratis vervangend vervoer of service op locatie
- sterreparatie zonder afspraak



Autotaalglas Vlissingen

Gildeweg 13
0118-441155



autotaalglas
helpt 0800-0828



CREATIVITEITSCENTRUM

'T ALLERGAARTJE

Vlissingestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl

Op zaterdag 19 augustus willen wij weer met een bus naar het Creaspektakel in Kampen. Als u interesse heeft om mee te gaan kunt u zich opgeven in de winkel.

Een hele dag winkel en hobbyplezier voor de creatievelingen onder ons, maar ook een gezellig dagje uit voor de mensen die het stadje Kampen willen bekijken. Geef u snel op.....

Kinder- en opvoedcoach Nelleke Jansen van Rosendaal

Nelleke Jansen van Rosendaal werkte jarenlang als apotheker. Maar: "Ik miste steeds meer het zorgen voor mensen. Het werk draaide steeds meer om geld." Ze besloot het roer om te gooien. Ze volgde opleidingen tot kinder- en opvoedcoach en verschillende opleidingen op het gebied van leerproblemen. Onlangs opende ze WijzZ praktijk voor coaching en leerbegeleiding, in de Kanaalstraat in Oost-Souburg. "Het is super spannend om voor mezelf te beginnen, maar het voelt goed iets te doen waar ik écht blij van word."

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Eigenlijk heeft elk kind zo af en toe wat ondersteuning nodig. Dat hoeft niet persé te zijn omdat er thuis dingen spelen, maar omdat het onzeker is, of moeite heeft emoties in juiste banen te leiden. Die ondersteuning kan ik bieden. Vaak wordt er gedacht vanuit het probleem. Maar ik kijk naar de mogelijkheden van het kind. Praten over problemen creëert problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen.

Ouders hebben vaak veel ideeën over opvoeden, maar in de praktijk blijkt opvoeden best lastig. Opvoeden is ruimte geven aan emoties en grenzen geven aan gedrag. We vinden het normaal dat een kind moet leren lopen, praten en netjes leren eten. Maar we vergeten vaak dat een kind moet leren omgaan met emoties. Hoe moet je op een kind reageren dat zich op een ongewenste manier gedraagt? Bij deze en alle andere grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij bij WijzZ terecht.

Je hoort ouders weleens zeggen: "Ik heb een slim kind, maar op school heeft het moeite met lezen, spelling en rekenen." Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken.

Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Ik werk onder andere met de Kernvisie methode. De Kernvisie methode gaat ervan uit dat kinderen die een voorkeur hebben om in beelden te denken in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten.

Soms is het nodig nog wat verder te zoeken naar de oorzaken van leerproblemen. Zo is het voor leren heel belangrijk dat de ogen goed samen werken. Er is een verschil tussen scherp zien en goed zien. Met behulp van een aantal testen, onder andere met de biptor kan ik onderzoeken of de leerproblemen veroorzaakt worden door visuele problemen. Deze problemen kunnen eventueel worden aangepakt door training.

Momenteel volg ik de opleiding tot NLS specialist. Deze brede opleiding brengt dwarsverbanden aan tussen de ontwikkeling van het kind en leer- en gedragsproblemen. Geleerd wordt hoe het een in relatie staat tot het ander en wat er praktisch gedaan kan worden om de ontwikkeling zo te veranderen dat daarmee ook de leer- en gedragsproblemen verdwijnen.



Uw woning (ver)kopen.....

Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg

T 0118-460300

E info@schinkeldeweerd.nl • www.schinkeldeweerd.nl




Schinkel de Weerd
Makelaardij



'Je hoeft niet perfect te zijn om geweldig te zijn'

Heeft uw kind problemen met lezen, spelling en rekenen?

Wilt u meer rust in huis en het plezier in opvoeden terug?

Is uw kind vaak boos, onzeker, of zit het niet goed in zijn vel?

WijzZ biedt coaching en leerbegeleiding. Professioneel en oplossingsgericht.



Kanaalstraat 2a • 4388 BM Oost-Souburg • info@wijzz.nl • www.wijzz.nl • 0651099688